

Nieuws uit de Hervormde Gemeente Elspeet

2024 | Week 18



Predikant: ds. M. van Kooten

Nunspeterweg 4

8075 AC Elspeet

Tel. 0577-491206

E-mail: m.vankooten@solcon.nl

Scriba: ouderling J. Fijan

Zichtweg 3

8075 CN Elspeet

Tel. 0577-491098

E-mail: scriba@hervormd-elspeet.nl

IBAN Coll. van Kerkrentmeesters Herv. Gem.:

NL29 RABO 0384 7680 75

IBAN Coll. van Diakenen Herv. Gem.:

NL61 RABO 0347 5000 99

Diensten

D.V. zondag 5 mei 2024

09.30 uur dr. C.A. van der Sluijs te Veenendaal

15.00 uur ds. A. Kot te Soesterberg

D.V. donderdag 9 mei 2024

09.30 uur ds. M. van Kooten

Collecten

5 mei

1. Diaconie

2. Kerk

3. Instandhouding predikantsplaats

9 mei

1. Kerk

2. Instandhouding predikantsplaats

3. Kerk

Van harte aanbevolen

Kinderoppas

5 mei

Arita Huisman-Buijtenhuis, Erica Koetsier-Schuiteman en Jonathan de Ruiter

9 mei

Eline Bomhof-de Haer, Lisanne Kok en Emma Schrijver

Ouderencontactmiddag

Zo de Heere wil en wij leven hopen we op 14 mei a.s. opnieuw een seniorenmiddag te houden. Alle senioren én ook alle alleenstaanden worden hiervoor hartelijk uitgenodigd. De middag begint om 14.30 uur met een gezellig samenzijn en ontmoeting met elkaar. Om 15.00 uur zal ds. M. van Kooten de opening verzorgen en een korte meditatie houden. Daarna zal dhr. Cees van 't Noordende een onderwerp met presentatie houden getiteld: 'Van Pasen naar Pinksteren in het Oude Testament en het Nieuwe Testament'. Bij de viering van Pasen in het Oude Testament behoorde een maaltijd met bepaalde gebruiken. Ook de Heere Jezus heeft deze maaltijd gehouden. Dat willen we graag aan u uitleggen. In de zaal zullen we een complete zgn. Seidertafel met alle ingrediënten uitstellen. Ook zullen we u van de gerechten op deze Paastafel laten proeven. Vanuit het Oude Testament zullen verdere lijnen naar het Nieuwe Testament worden getrokken. Om ca. 17.00 uur zal ds. Van Kooten de middag besluiten. Indien u vervoer nodig hebt kan daarvoor gezorgd worden. Zo nodig regelen we dat. Daarmee proberen we ook ouderen die niet meer in de kerk (kunnen) komen de gelegenheid te geven aanwezig te zijn en elkaar weer te ontmoeten. Aanmelden voor vervoer kan bij dhr. Harm Westerbroek tel: 0653714378 of dhr. Cees van 't Noordende

0636452318 / 0577-723192. We hopen alle senioren uit de gemeente te mogen begroeten. Met een hartelijke groet, de werkgroep ouderenmiddag uit de vrouwen- en mannenvereniging.

Oranjehofkoor

De eerstvolgende oefenmiddag is op D.V. woensdagmiddag 15 mei a.s. van 15.30 u tot 16.30 u in de Ridderzaal van de Oranjehof. Met het Oranjehofkoor zingen we Psalmen en geestelijke liederen. Zingt u graag? Nieuwe leden zijn hartelijk welkom. U hoeft geen professionele zanger te zijn. We zingen zo mogelijk in twee partijen, alt en sopranen. Ook mannen zijn hartelijk welkom. Als we een aantal mannen erbij krijgen kunnen we in drie partijen gaan zingen. Wees welkom en kom rustig eens luisteren. Met een hartelijke groet.

4 mei herdenking

Het comité 4 en 5 mei nodigt alle inwoners van Elspeet uit voor de dodenherdenking op zaterdag 4 mei bij het monument op de algemene begraafplaats. We verzamelen om 19.45 uur bij de ingang aan de Molenweg. Voor de schoolkinderen zijn er bloemen om bij het monument te leggen. Sprekers tijdens de herdenking zijn ds. C.M. Buijs en wethouder Wichert Stoffer. De muziek wordt verzorgd door het Elspeets Fanfare Korps.

Tijdrede SGP

Het bestuur van Plaatselijke Kiesvereniging van de SGP Elspeet-Vierhouten heeft op D.V. dinsdagavond 14 mei 2024 een Tijdrede belegd in de kerk van de Gereformeerde Gemeente in Nederland aan de Oudehof. Spreker is ds. A.T. Huijser. De samenkomst begint om 19.30 uur. Iedereen wordt van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn. De collecte die tijdens deze dienst wordt gehouden kunt u evt. ook overmaken op NL02RABO0387501827 ten gunste van Kiesvereniging SGP onder vermelding van "Tijdrede SGP".

Met vriendelijke groet, Het bestuur van Plaatselijke Kiesvereniging van de SGP Elspeet-Vierhouten

Groene kerk

Er wordt momenteel nogal reclame gemaakt voor de groene kerk. Zelfs kan men het label groene kerk verwerven. Groene kerk aandacht heet men als in preek en praktijk zorg gedragen wordt voor de schepping en maatregelen neemt om deze te bewaren voor het nageslacht. De stichting Tear fund heeft zelfs tien tips – als zijnde tien geboden- om daarin richting te geven. Eén daarvan is vooral biologische wijn en brood bij het

avondmaal. Een heel belangrijke is het aanbrengen van zonnepanelen. Bij een monumentaal gebouw is dat niet zozeer vloeken in de kerk als wel vloeken met de kerkarchitectuur. Dan maar iets minder stoken. Er is ook de mogelijkheid om te oefenen in groene preken en een groene liturgie. Vorig jaar schreef het Nederlands Dagblad zelfs een groene preekwedstrijd uit. Onlangs schreef dr. S. Janse zelfs een groene catechismus die ik op de cursus theologische vorming voor gemeenteleden doorgenomen heb. Eerlijk gezegd hebben bepaalde vragen en antwoorden me wel geraakt. Ik noem vraag en antwoord 77: 'Zijn het niet vooral mensen van links die dit verzinnen? Antwoord: Misschien wel. Dat is dan het te kort van rechts. Soms zien mensen met wie je het niet eens bent bepaalde dingen beter dan jij.' En wat te denken van vraag en antwoord 80: 'De rampen waar de klimaatwetenschappers over spreken zijn toch al in het boek Openbaring voorspeld? Werk je God niet tegen als je die rampen probeert te voorkomen? Het antwoord luidt: 'Dat is een goddeloze redenering. Openbaring is geen draaiboek met een tijdspad erbij. We kunnen er geen volgorde van maken. In dit boek gaat het over vervolgte gelovigen die geen kant meer op kunnen en dan getroost worden: De Heere heeft het laatste woord. Mensen die met al hun vrome praat de aarde naar de vernieling helpen moeten Openbaring 11:18 eens lezen. 'De tijd is gekomen (...) om te verderven degenen die de aarde verdienen.' Christenen die een groen-gelovige levensstijl afwijzen, oeten deze tekst boven hun bed hangen en voor straf duizend keer overschrijven'. Eerder reeds deed het Nederlands Bijbelgenootschap een groen bijbel het licht zien om de lezer te wijzen op zijn of haar verantwoordelijkheid ten opzichte van de schepping. Ik heb daar eerlijk gezegd niet zoveel mee. Niet dat we nonchalant met Gods mooie schepping om zouden gaan. Verre daarvan. We moeten echter wel oppassen dat we niet door gaan vloeien en van het groen een nieuwe wet maken en zo van de regen weer in de drup komen. Van wetticisme tot moralisme terwijl het rode bloed van Christus der verzoening dat als het ware bij de zuivere prediking gesprekeld wordt in het midden der gemeente (om met Calvin te spreken) achterwege of in het gunstigste geval op de achtergrond raakt. Onze kerk was tot voor kort ook een groene kerk. Niet zozeer vanwege allerlei duurzame maatregelen die genomen zouden zijn als wel met het feit dat het koor van de kerk (het Uddelse struk) groen was aangeslagen door algen. Het was geen gezicht. Inmiddels is al het groen weggespoten en op vakkundige wijze weer helder wit geschilderd. Nee een geheel witte kerk

zoals de Oude kerk te Katwijk is het niet. Dat zou ook niet passend zijn voor het geheel. Maar het koorge-deelte is wit. Wit is de kleur van de reinheid, de zonde-loosheid maar ook van de vrede. In de Heilige Oor-log heeft Prins Imanuel de witte vlag laten hijsen op-dat oorlogsverklaarders genade mochten ontvangen. 'k Hoorde pas een collega in Genemuiden op een Oranjeavond spreken over de Nederlandse vlag waar-bij deze voorganger wees op enige gelijkheid tussen onze driekleur en de banier uit het Hooglied. Onze vlag is namelijk rood, wit en blauw terwijl in het Hoog-lied de banier de kleuren blank (wit) en rood heeft. 'Mijn Liefste is blank en rood en draagt de banier bo-ven de tienduizend' klinkt het woord van de bruid. Groene kerk? Prima, als het maar niet ten koste van blank en rood van de Bruidegom gaat.

Bij de diensten

Komende zondag hopen in uw midden voor te gaan dr.C.A.van der Sluijs in de morgendienst en ds.A.Kot in de middagdienst. Zelf hoop ik 's morgens in de Nieuwe kerk te Putten en 's middags in Loosduinen het woord te bedienen. Op hemelvaartsdag zal ik zo de Heere wil zelf voorgaan. We lezen dan 2 Koningen 2 en Lukas 24. Gezegende diensten toegewenst.

Ter overdenking

Hoe velen zijn er niet die de bijbel lezen maar er wei-nig van meenemen. Ge voelt dat het niet in uw hart daalt. Het is gelijk het zaad bij de weg gezaaid en ge-makkelijk weggenomen. O, gij hebt juist de uitgieting van de Heilige Geest nodig om het woord in uw hart te verbergen. Als gij met een droge pen schrijft, zon-der inkt erin, zult gij niets op het papier krijgen. Welnu, de leraars zijn de pennen en de Geest Gods de inkt. Bidt dat de pen met die levende inkt moge ver-vuld worden. Dat het Woord in uw harten mag blijven, gekend en gelezen door alle mensen (Robert Murray Mc Cheyne 1813-1843).