

Nieuws uit de Hervormde Gemeente Elspeet

2024 | Week 19



Predikant: ds. M. van Kooten

Nunspeterweg 4

8075 AC Elspeet

Tel. 0577-491206

E-mail: m.vankooten@solcon.nl

Scriba: ouderling J. Fijan

Zichtweg 3

8075 CN Elspeet

Tel. 0577-491098

E-mail: scriba@hervormd-elspeet.nl

IBAN Coll. van Kerkrentmeesters Herv. Gem.:

NL29 RABO 0384 7680 75

IBAN Coll. van Diakenen Herv. Gem.:

NL61 RABO 0347 5000 99

Diensten

D.V. zondag 12 mei 2024

09.30 uur ds. M. van Kooten

15.00 uur ds. D. Breure te Kockengen

Collecten

1. Fonds christelijke doeleinden

2. Kerk

3. Instandhouding predikantsplaats

Van harte aanbevolen

Kinderoppas

Willie van de Brug-Huisman, Woutine van Ark-Pluim en Louïсах Huisman

Openbare belijdenis

Op D.V. zaterdagavond 11 mei is er aannemingsavond voor degenen die Tweede Pinksterdag openbare belijdenis des geloofs hopen af te leggen. De volgende hebben zich daartoe aangemeld:

* Gijsbert (Gerben) Budding

* Elizabeth Jozina Budding-van Kralingen

* Peter Noorderijk

* Nelly Ida Cornelia (Caroline) Verheij

Van harte willen we hen in de voorbede aanbevelen.

Zondagsschool

Beste kinderen van de zondagsschool,

Op 1e Pinksterdag, D.V. zondag 19 mei, willen we graag een gezamenlijk Pinksterviering houden in de kerk. Jullie hebben daarvoor in je eigen groep een lied of gedicht geoefend. We willen graag ook jullie ouders, broer(s) en zus(sen) uitnodigen om hierbij aanwezig te zijn. En natuurlijk zijn eventuele overige belangstellenden van harte welkom. Er kan ook thuis meegekeken worden. We zien uit naar jullie komst! Het zal, zoals gewoonlijk, rond 12 uur afgelopen zijn. Hartelijke groet het team van de zondagsschool

Collectemunten

Op Deo Volente maandag 13 mei aanstaande is er uitgifte van collectemunten van 19 uur tot 20.15 uur in 't Kerkerf. Van harte aanbevolen!

College van kerkrentmeesters

Vrijwillige bijdrage 2024

De toezeggingen voor de vrijwillige bijdrage voor 2024 zijn uitgekomen op een bedrag van € 60.542. Opnieuw een hoger bedrag dan vorig jaar. Na de Heere hartelijk dank voor uw toezegging.

College van Kerkrentmeesters

Gemeenteavond

Nogmaals herinneren we u aan de gemeenteavond: DV woensdag 31 mei hopen wij die te organiseren en

daar onze jaarcijfers van het afgelopen jaar aan u te presenteren. Alle gemeenteleden hartelijk welkom. Een hartelijke groet namens de penningmeesters.

Financiële verantwoording diaconie

Onderstaand de collecteopbrengsten van de diaconie betreffende de periode januari tot en met april.

Januari:

Diaconie € 462,75, FCD € 566,72, Diaconie voor Boaz-Jachinschool € 639,45.

Februari:

Diaconie € 638,25, FCD € 594,95.

Maart:

Diaconie € 594,10, FCD € 801,11, Diaconie voor Voedselhulp Nunspeet € 672,05, Diaconie voor Evangelisatie Horst & Hoorn € 671,70.

April:

Diaconie € 732,80, FCD € 561,75, Diaconie voor Evangelisatie Horst & Hoorn € 531,45.

Wij danken u hartelijk voor uw gaven.

Uitnodiging voor alle senioren van 55Plus

Zo de Heere wil en wij leven hopen we op 14 mei a.s. opnieuw een seniorenmiddag te houden. Hiervoor willen we u hartelijk uitnodigen. De middag begint om 14.30 uur met een gezellig samenzijn en ontmoeting met elkaar. Om 15.00 uur zal ds. M. van Kooten de opening verzorgen en een korte meditatie houden. Daarna zal dhr. Cees van 't Noordende een onderwerp met presentatie houden getiteld: 'Van Pasen naar Pinksteren in het Oude Testament en het Nieuwe Testament'. Bij de viering van Pasen in het Oude Testament behoorde een maaltijd met bepaalde gebruiken. Ook de Heere Jezus heeft deze maaltijd gehouden. Dat willen we graag aan u uitleggen en aan u laten zien d.m.v. een presentatie. In de zaal zullen we een complete zgn. Seidertafel met alle ingrediënten uitstallen. Ook zullen we u van de gerechten op deze Paastafel laten proeven. Vanuit het Oude Testament zullen verdere lijnen naar het Nieuwe Testament worden getrokken. Om ca. 17.00 uur zal ds. Van Kooten de middag besluiten. Indien u vervoer nodig hebt kan daarvoor gezorgd worden. Zo nodig regelen we dat. Daarmee proberen we ook ouderen die niet meer in de kerk (kunnen) komen de gelegenheid te geven aanwezig te zijn en elkaar weer te ontmoeten. Aanmelden voor vervoer kan bij dhr. Harm Westerbroek tel: 0653714378 of dhr. Cees van 't Noordende 0636452318 / 0577-723192. Er zal deze middag geen maaltijd worden gehouden. We hopen alle senioren uit de gemeente te mogen begroeten. Met een

hartelijke groet, de werkgroep ouderenmiddag uit de vrouwen- en mannenvereniging.

Voor Elkaar Vakantieweken

We organiseren via de Hervormde Vrouwenbond (Voor Elkaar Vakantieweken) een vakantieweek voor oudere alleengaanden in De Rijk van D.V. 10 tot 17 augustus. Naast bijbelstudie en gezelligheid met elkaar zijn er ook ontspannen activiteiten zoals fietstochten, een busreisje en een vaartocht. Op zondag worden er twee kerdiensten geleid door ds. W.P. Emaus in de evangelisatie 'Het Lichtbaken' te Hoorn. Voor info: A.G. Damsteegt 0630832230.

Bel gerust en zo snel mogelijk!!!

Nieuwe kerk Putten

Zondagmorgen ging ik voor in de Nieuwe kerk te Putten. Nee, zo mooi als de Nieuwe kerk van Amsterdam en van Delft is die van Putten niet. Trouwens ook lang zo oud is dat bedehuis niet. Ook het orgel mag wat het uiterlijk betreft geen sieraad heten. Het geheel valt onder de architectuur van de zogenaamde Wederopbouw na de oorlog en heeft geen monumentale status. De kerk doet me denken aan de Westerkerk van Vriezenveen waar ik zondagavond preekte en binnenkort tot wooncomplex zal worden omgebouwd en de buitengewone wijkgemeente 'Bethel' aldaar in bezit zal komen van de Pollenkerk. Toch kan ik niet nalaten even bij de Nieuwe kerk en het orgel ervan stil te staan. Dat heeft alles te maken met ds. G.C. Roosendaal (1902-1953) die van 18 januari tot aan zijn plotselinge dood op 1 december 1953 Putten diende nadat hij eerst predikant was te Randwijk (1936-1947) en Lienden (1947-1953). Vaak heb ik over hem horen spreken door mijn vader die hem inmiddels een eeuw geleden in IJsselstein als schoolmeester had. Hoe vaak herhaalde hij niet diens woorden wanneer hij uit de Bijbel aan het vertellen was: 'Jongens denk er toch om, 't is toch zo ernstig'. Blijkbaar was het ook toen zo dat alle leerlingen op een school met de Bijbel niet zo heilbegeerig waren en derhalve bepaald moesten worden bij de ernst van het leven. Ook vertelde hij dat meester Roosendaal organist was van de Jacobikerk te Utrecht. In deze prachtige kerk staat een schitterend orgel van de bouwer Abraham Meere waar sinds mensenheugenis alleen maar gerenomeerde organisten plaats namen achter het klavier. Tegenwoordig is dat Gerrit Christiaan de Gier.

Maar nu terzake. Sinds mensenheugenis kerkte hervormd Putten in de Oude kerk welke vanwege het toenemend aantal kerkgangers menige ingrijpende verbouwing en uitbreiding heeft ondergaan. Zels toen

men drie predikanten telde maakte men gebruik van één en de zelfde kerk. Met name tijdens het driemanschap Jac. van Dijk, G. Boer en L. Kievit zal het dringen zijn geweest waarbij –hoe kan het anders– de eerste de kroon spande. Dit drietal spreekt trouwens nog steeds al zijn ze al lang gestorven gezien de publicatie van hun geschriften en preken tot op vandaag de dag. Na de Tweede Wereldoorlog werd besloten een nieuwe kerk te bouwen. De realisatie daarvan vond plaats in 1953. Het was ds. Rosendaal die destijds op woensdag 17 juni 1953, een half jaar na zijn komst, de kerk in gebruik nam met een preek over Psalm 84. Hij was het ook die het orgel ontwierp. Blijkbaar was hij niet alleen bekwaam musicus maar ook nog eens thuis in de orgelbouw. De publicist Tijs van den Brink (niet te verwarren met de bekende journalist van de Evangelische Omroep) schreef elf jaar geleden in ‘de Puttenaer’ dat ds. Rosendaal ook betrokken was bij de restauratie van het orgel van de hervormde gemeente te Lienden in 1950. Daar stond hij namelijk van 1947 tot aan zijn vertrek naar Putten. De restauratie was destijds in handen van de firma de Koff te Utrecht die Rosendaal bekend was terwijl hij in eigen persoon het orgel inwijdde met een orgelconcert. Geen wonder dat deze orgelfabrikant ook het orgel van Putten mocht bouwen. Ds. Rosendaal heeft de ingebruikname in 1955 niet meer meegemaakt. Tijdens de heel korte periode dat hij Putten diende werd de gemeentezang in de Nieuwe kerk begeleid met een harmonium. Ik vond het daarom voor mezelf een bijzondere ervaring een dienst te mogen leiden waarbij de gemeentezang begeleid werd op het door ds. Rosendaal ontworpen orgel. Omdat het 5 mei was hield ik een preek over Psalm 85 met als thema ‘Gelukkig is het land dat God de Heere beschermt’. Ik denk dat wanneer ik dat 79 jaar geleden had moeten doen de beurt graag aan een ander had over gelaten. Toen werd immers nog in spanning gewacht op de terugkomst van 552 mannen die naar Duitsland waren getransporteerd om dwangarbeid te doen. Niet wetend dat vijf dagen later de namen zouden worden afgelezen in de Oude kerk omdat zij niet meer in het land der levenden waren.

Tenslotte nog enkele anekdotes over ds. Rosendaal die ik citeer uit het artikel van Tijs van den Brink waarbij hij allereerst herinneringen van Kees Rosendaal over diens vader aanhaalt: “In de winter van 1944 – 1945, na de luchtlandingen van de geallieerden bij Arnhem, braken er ook in Randwijk in de Betuwe zware gevechten uit. Vader is toen met zijn gezin naar het reeds bevrijde Zuiden gevlucht, naar Ravenstein in Noord Brabant. Daar nam hij de kerkdiensten over van

de plaatselijke predikant, die was opgepakt wegens sympathieën voor de Duitsers (dat was dr. J. W. van Barth 1878-1956 een overtuigd lid van de NSB). Bij terugkeer in Randwijk vond hij de pastorie verbrand en de kerk vernield. Hij heeft toen de diensten gehouden in een Zweedse noodkerk, terwijl zijn gezin ondergebracht werd in Lage Vuursche. Daar bleef het gezin Rosendaal wonen tot 1947, toen vader in zijn tweede gemeente Lienden bevestigd werd. Na de oorlog zijn een aantal ‘getroffen’ predikanten uit Nederland, met hun gezinnen uitgenodigd door de Zwitserse kerken, om daar zes weken te verblijven. Ook het gezin van vader werd hiervoor uitgenodigd en heeft daar gebruik van gemaakt.”

Volgens degenen die dominee Rosendaal gekend hebben was hij geen man van veel woorden maar wel openhartig. En hij beschikte over de nodige humor en kon gevat antwoorden. Wat dat laatste betreft, vertelt zijn schoonzoon dominee Nijenhuis het volgende: “In Bolsward stond jaren geleden een vrijzinnige gepensioneerde dominee. Toen hij met ons in het naburige Parrega kennis kwam maken kwam hij er achter dat mijn vrouw een domineesdochter was. Hij vroeg aan mijn vrouw: ‘Hoe heet je dan van je meisjesnaam?’ Mijn vrouw vertelde dat ze Klara Rosendaal heette. Toen vroeg hij of haar vader ook in Randwijk en Lienden gestaan had. Mijn vrouw bevestigde dat. De gepensioneerde dominee vertelde toen dat hij als jong predikant collega van dominee Rosendaal geweest was en hem op een ringvergadering wel eens ontmoet had. Op zo’n vergadering zaten lichte en zware, vrijzinnige en orthodoxe predikanten vredig bij elkaar. Op een keer werd, aldus de predikant uit Bolsward, zo’n ringvergadering in Lienden gehouden, bij dominee Rosendaal aan huis. Dominee Rosendaal, die bekend stond als een stevige orthodoxe predikant, deelde tussen de middag soep uit. Een vrijzinnige dominee uit de omgeving kreeg een kop soep met geen of weinig soepballen. Of het toeval was of dat dominee Rosendaal dat bij wijze van grap expres deed weet ik niet. Hoe het zij, de vrijzinnige dominee riep richting dominee Rosendaal: ‘Bart, waarom krijg ik soep zonder ballen?’ Dominee Rosendaal: “Omdat jij de soep ’s zondags ook nogal dun opdient...””

Bij de diensten

Zondagmorgen hoop ik op de zogenaamde weeszondag in de morgendienst voor te gaan. We lezen dan Handelingen 1. In de middagdienst wordt ds. Breure uit Kockengen verwacht met wie ik heb geruild. Gezegende zondag toegewenst.

Ter overdenking

Bedenkt hoe kort uw tijd hier op de wereld is. Daarom zegt de apostel: 'Dewijl de tijd kort is, daarom laat ons deze wereld gebruikende als niet misbruikende (1 Kor.7:29 en 31). Laat ons daarom onze harten van deze dingen aftrekken. Nog maar enige dagen en we zijn hier niet meer. De tijd gaat voort. Honderderlei zonden staan gereed om u te bespringen. U die zit, leest of hoort, die praat of gaat zult wel spoedig op de schouders der mensen weggedragen worden en in het graf gelegd worden. Het zijn maar een paar dagen, maanden, jaren en wat is het wanneer die eens weg en voorbijgegaan zijn? Wat baat het een mens zo hij de hele wereld gewint en schade aan zijn ziel lijdt (Matth.16:26). Bedenkt wat grote rekenschap u zult moeten geven van alle aardse dingen. Het is de zonde van alle mensen dat zij op de schepselen zien om vertroosting maar ze bedenken niet welke rekenschap ze daarvoor zullen moeten geven. Hier is een krachtige beweegreden om uw ogen daarvan af te trekken! Overdenkt de laatste rekening; want wanneer u nu zou moeten sterven en de weg gaan van alle vlees en zou uw rekening dan moeten opmaken, wat zou u alle gemakkelikheden en wellusten die u op aarde hebt genoten baten? Als een vertegenwoordiger van een bepaald bedrijf vele jaren in vreemde landen doorbracht en verantwoording moest doen over diens rekening terwijl daar op stond: Zoveel voor zingen en zoveel voor dansen, dit voor statie en dat voor een duur banket, wie zou niet boos worden op zulke rekeningafschriften? Wat zal het oog in oog met God een droeve afrekening zijn dat u uw meeste tijd hebt doorgebracht om op aardse dingen te zien en te staren (Isaac Ambrosius 1604-1664)