

Nieuws uit de Hervormde Gemeente Elspeet

2024 | Week 21



Predikant: ds. M. van Kooten

Nunspeterweg 4

8075 AC Elspeet

Tel. 0577-491206

E-mail: m.vankooten@solcon.nl

Scriba: ouderling J. Fijan

Zichtweg 3

8075 CN Elspeet

Tel. 0577-491098

E-mail: scriba@hervormd-elspeet.nl

IBAN Coll. van Kerkrentmeesters Herv. Gem.:

NL29 RABO 0384 7680 75

IBAN Coll. van Diakenen Herv. Gem.:

NL61 RABO 0347 5000 99

Diensten

D.V. zondag 26 mei 2024

09.30 uur ds. A. Simons te Valburg-Homoet

15.00 uur ds. J.A.J. Pater te Doornspijk

Collecten

1. Kerk

2. Instandhouding predikantsplaats

3. Diacone t.b.v. Oranjehof (deurcollecte)

Van harte aanbevolen

Kinderoppas

Annemiek Stelwagen-Berkhout, Anne van de Top en Charlotte Schrijver

Bericht van Mieneke van Kooten

Beste belangstellenden, Hierbij wil ik u allemaal hartelijk bedanken voor alle financiële steun de afgelopen maanden. Bedankt voor uw bijdrage op koningsdag op wat voor manier dan ook. En niet te vergeten

alle attenties die ik ontving voor mijn verjaardag in maart. Het was echt hartverwarmend zoveel kaarten, brieven, kadootjes en geld van mensen die ik niet eens persoonlijk ken. Ik ben mijn zus Ada enorm dankbaar voor deze actie. Het is bijzonder om zoveel aandacht te krijgen. Het leven voelt hier soms eenzaam en dan is het zo bemoedigend om te weten dat er zoveel mensen aan je denken. Hier gaat het gelukkig goed. Wel wil ik u om gebed blijven vragen voor Kondanani, vooral ook voor de kinderen. Het is voor hen soms zo verwarrend wat ze van hun eigen cultuur meekrijgen en van ons. In de Malawiaanse cultuur zijn helaas zoveel dingen die zo tegenstrijdig zijn met de bijbel. Ze hebben echt gebed nodig zodat ze goed onderscheid kunnen maken tussen wat van God is en wat niet. En het belangrijkste is dat ze de Heere Jezus leren kennen en een persoonlijke relatie met Hem hebben, dan staan ze sterk in het leven wat andere mensen hen dan ook wijs proberen te maken. Nogmaals enorm bedankt voor uw enorme steun in welke vorm dan ook. En wie weet ontmoeten we elkaar een keer persoonlijk als ik weer een keer in Nederland ben.

Groetjes, Mieneke

Bijbelse ambten en beropen (LXXXIII)

Eén van de ambten en beroepen die in de bijbel ter sprake komt is de rentmeester. In het Grieks wordt er dan gesproken van een oikonomos waarvan ons woord econoom is afgeleid. Oikonomos kan ook worden vertaald als huisverzorger of huisbezorger. Als huisbezorger wordt Eliezer genoemd, de Damaskener die bij Abraham in dienst was (Gen.15:2). Hij moet een vroom man geweest die zeer waarschijnlijk door het voorgaan van Abraham temidden van zijn bedienden voor de Heere en Zijn dienst gewonnen is. Hij werd

ook besneden en ging hoogst waarschijnlijk voor Izak op een vrouw uit. Wie anders mocht immers betiteld worden als de knecht die regeerde over alles wat Abraham had (Gen.24:2). Wat mocht dat alles in de vreze des Heeren geschieden. Deze man was het dus aan wie Abraham zijn huishouding toevertrouwde, wel te bedenken dat het hier om tenten ging en van tijd tot tijd weer op een andere plaats moesten worden opgezet. Aanvankelijk meende Abraham aan deze huisbezorger zijn erfenis te vermaken.

Het is ook zo iemand die de Heere Jezus in een gelijkenis ten tonele voert, waarbij hij een goede en verkeerde huisbezorger noemt om daarbij het onderscheid aan te tonen tussen een goddeloze en een godvrezende (Luk.12:41-48).

Welnu, zoals een trouwe 'econoom' als in de gelijkenis waarvan Eliezer een mooi voorbeeld is, dient een ouderling trouw te zijn in de gemeente die aan zijn zorgen is toevertrouwd. Dat lezen we in Titus 1:7: 'Want een opziener moet onberispelijk zijn, als een huisverzorger Gods, niet eigennuttig, niet genegen tot de wijn, geen smijter, geen vuil gewin zoeker.' Dat daarmee het ambt van ouderling-kerkrentmeester vanuit de Schrift kan worden bewezen lijkt me ver gezocht. Overigens heb ik de strijd om dat extra ambt nooit helemaal goed kunnen volgen. Niet het onverzettelijke bij degenen die dat extra ambt niet wens-ten, nog minder de keiharde opstelling van de 'kerkelijke top' waarbij uniformiteit in bestuur van hoogst belang en in de leer van geen belang bleek te zijn. Hete hoofden en koude harten heeft het teweeg gebracht. Vergis ik me wanneer ik zeg, tot de dag van vandaag toe? Het moet ondertrussen natuurlijk ook wel een verschrikkelijke vernedering zijn wanneer je positie als president kerkvoogd en notabel sneuvelt... Zelf wist ik in mijn kinderjaren niet van zulke hoogwaardigheidsbekleders want toen ik geboren werd waren in Jaarsveld reeds ouderling-kerkvoogden, tegenwoordig ouderling-kerkrentmeester geheten. Het aanstellen daarvan hielp in het begin van de vijftiger jaren van de vorige eeuw bij het verkrijgen van kerkelijke ondersteuning bij de restauratie van de kerk. Trouwens, kerkvoogden of kerkrentmeesters zijn er ook pas sinds het begin van de negentiende eeuw. Daarvoor werden de kerkelijke goederen beheerd door de overheid die zorgde voor kerk, pastorie, predikant, koster en organist. De enige collecte die toen werd gehouden was voor de diaconie, de armen wel te verstaan. Collecten voor kerk, instandhouding predikantsplaats en vrijwillige bijdrage waren toen ondenkbaar.

Oikonomos is meest vertaald als rentmeester. Daarvan wordt gesproken in de gelijkenis van de onrechtvaardige rentmeester in Lukas 16:1-8. Het gaat er daarbij niet om dat de verkwisting van die rentmeester voorbeeldig wordt gesteld als wel zijn pogingen om het weer goed te maken. 'De kinderen dezer wereld zijn voorzichtiger dan de kinderen des lichts' merkt de Heere Jezus daarbij op. Zoals de kinderen der wereld bezig zijn met hun toekomst zo moeten Gods kinderen dat ook doen, met name als het gaat om de besteding van hun geld ten opzichte van de armen. 'Geeft rekening van uw rentmeesterschap' klinkt het in de gelijkenis. Wat doen we met wat ons is toevertrouwd? Tijd, geld, goed, gezondheid, gezin en wat dies meer zij? Petrus schrijft in 1 Petrus 4:10: 'Een iegelijk, gelijk hij gave ontvangen heeft, bediene deze aan de anderen als goede uitdelers der menigerlei genade Gods'. Uitdeler is hier ook een oikonomos. De geestelijke economie is dus niet zo zeer halen, hebben, houden maar uitdelen. John Newton merkte eens op: 'Werkt zo hard ge kunt, verdien zoveel ge kunt, spaar zoveel ge kunt, geef zoveel ge kunt....' Erastus zal zo iemand geweest zijn. Deze man was oikonomos van de stad Korinthe, een niet mis te ver-stane functie. Hij behoorde tot de christenen die Paulus noemde om de Romeinen te begroeten (Rom.16:23). In Mattheus 20:8 en Lukas 8:3 wordt ook van een rentmeester genoemd. Daar heet deze geen oikonomos maar een epistofos, dat is zoiets als een beheerder van de kas waarom het ook met recht met rentmeester is vertaald. In het eerste geval gaat het over de rentmeester van een wijngaardenier, in het tweede geval over de rentmeester van Herodes. In dat laatste geval ging het om nog groter bedragen die hij moest beheren. De naam van die rentmeester was Chusas. We weten verder niets van hem. Zijn vrouw heette Johanna en was een der vrouwen die de Heere Jezus onderhield van haar goederen. Was het zonder of met weten van haar man? Daar zwijgt de Schrift over. In ieder geval liet Johanna van het vele wat ze mocht ontvangen de dienst des Heeren delen. Bezat ze als niet bezittend. Wat een voorbeeld voor ons, in ieder geval voor mij.

Ter overdenking

Onze hoop hangt niet aan een zijden draadje, zoals 'Dat neem ik aan', of 'waarschijnlijk is dat zo'. Maar de kabel, het sterke touw van ons anker, is de eed en de belofte van Hem, Die in alle eeuwigheid waarachtig is. Ons behoud is door Gods eigen handen en door Christus' eigen kracht vastgemaakt aan de paal van Gods onveranderlijkheid (Samuel Rutherford 1600-1661).