

Nieuws uit de Hervormde Gemeente Elspeet

2024 | Week 26



Predikant: ds. M. van Kooten

Nunspeterweg 4

8075 AC Elspeet

Tel. 0577-491206

E-mail: m.vankooten@solcon.nl

Scriba: ouderling J. Fijan

Zichtweg 3

8075 CN Elspeet

Tel. 0577-491098

E-mail: scriba@hervormd-elspeet.nl

IBAN Coll. van Kerkrentmeesters Herv. Gem.:

NL29 RABO 0384 7680 75

IBAN Coll. van Diakenen Herv. Gem.:

NL61 RABO 0347 5000 99

Diensten

D.V. zondag 30 juni 2024

09.30 uur kand. G.A. van Ginkel te Maartensdijk

15.00 uur ds. M. van Kooten (bev. ambtsdrager)

Collecten

1. Kerk

2. Instandhouding predikantsplaats

3. Kerk

Van harte aanbevolen

Kinderoppas

Diana van de Zande – Pluim, Ageeth van Steeg-Rozen-
daal en Rosalie de Ridder

Dankbetuiging van koster Hop

Na de Heere, wil ik u als gemeente (maar ook daarbuiten) bedanken voor het meeleven met mij voor en na de operatie met een kaartje, appjes, telefoontjes, persoonlijk in de wandelgangen en bezoek aan huis.

We werden er stil van. Heel hartelijk bedankt daarvoor. Maar bovenal dank aan Hem die ons heeft bewaard en gespaard want Hij gaf na het zuur het zoet en daar zijn we Hem dankbaar voor. Hartelijke groeten van Dirk Jan en Alie Hop.

Gebedskring

Op D.V zaterdag 29 juni hopen we om 21.00 uur in het Kerkerf de maandelijkse gebedskring te houden. Na een gedeelte uit Gods Woord te hebben gelezen is er gelegenheid tot gebed en daarna zingen we enkele psalmen.

U/jij bent van harte welkom

Zondagsschool Abia

Zondag 23 juni hebben we afscheid genomen van groep 8. We luisterden naar een vertelling van juf Sarine over de genezing van Naäman. Naäman hoefde niets 'groots' te doen voor zijn genezing. Hij moest zich zevenmaal onderdompelen in de Jordaan. Zo hoeven wij ook niets groots te doen voor de Heere om ons hart te laten genezen door Hem. Alleen maar buigen voor de Heere en dan zal Hij ons genadig zijn! Namens de kerkenraad kregen jullie van jeugdlieden Koetsier een Bijbel overhandigd. Hij gaf jullie de wijze raad om vooral uit dat Woord te blijven lezen. God spreekt door dat Woord heel persoonlijk tot jou.

Jullie zongen voor ons 'Wat de toekomst brengen moge', waarna we jullie toezongen psalm 133:3.

We moeten jullie helaas laten weten dat juf Sarine van den Hoorn afscheid van ons neemt als juf van de zondagsschool. We willen de juf heel hartelijk bedanken voor haar betrokkenheid en inzet, met de liefde van haar hart, en wensen haar van harte Gods zegen toe op haar verdere levensweg. We zijn blij en dankbaar

dat we een nieuwe juf hebben gevonden: juf Lianne Bik-Timmer. Van harte welkom en Gods zegen toegewenst bij deze mooie taak! Er zal een kleine wijziging gaan plaatsvinden. Meester Gert Bossenbroek hoopt naar groep 7,8 te gaan en juf Lianne Bik neemt zijn plek in bij de kinderen van groep 3,4.

We wensen alle kinderen van de zondagsschool alvast een hele fijne vakantie toe! We hopen weer te starten op D.V. zondag 1 september. De uitnodiging volgt t.z.t. in je brievenbus.

Hartelijke groet het team van de zondagsschool

Aanstelling vertrouwenspersonen

Onze Hervormde gemeente Elspeet wil een veilige gemeente zijn voor alle leden – jong en oud.

Dat betekent dat leden elkaar met respect behandelen. Veilige gemeente zijn is heel belangrijk. In een door de zonde gebroken wereld is dat helaas, ook in de kerk, niet vanzelfsprekend. We kennen of horen regelmatig situaties van ongewenst gedrag, misbruik, intimidatie, dreiging of financiële malversaties. Soms is het overduidelijk maar het kan ook heel subtiel gebeuren.

De synode van onze Protestantse Kerk in Nederland heeft onlangs een nieuwe Generale regeling 16 'Veilige Kerk' vastgesteld. Deze regeling verplicht plaatselijke gemeenten per 1 juli 2025 tot het aanstellen van vertrouwenspersonen en het aanvragen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) voor alle medewerkers en vrijwilligers, waaronder ook ambtsdragers.

Vooruitlopend op deze verplichting heeft de Kerkenraad inmiddels twee vertrouwenspersonen aangesteld, namelijk: Marjon Bronkhorst-Zeevat en Bernadette Juffer-van de Kamp. We zijn dankbaar dat zij deze onafhankelijke en verantwoordelijke rol op zich willen nemen en wensen hen daarbij Gods Zegen toe. Over de wijze waarop medewerkers en vrijwilligers een gratis VOG kunnen aanvragen zullen we op een later moment terugkomen.

De vertrouwenspersonen hebben een aantal taken, zoals: het bieden van een luisterend oor aan degene die met verhalen, vragen of meldingen bij hem of haar komt, adviseert over eventueel te nemen stappen en ondersteunt de persoon daarbij. Daarnaast vraagt hij of zij in de gemeente, op beleids- en uitvoerend niveau, met regelmaat aandacht voor preventie van grensoverschrijdend gedrag en is alert op de uitvoering van het beleid van de Kerkenraad op dit terrein. Tot de taken behoren ook: voorlichting en preventie, signaleren, opvang en begeleiding, informeren en adviseren.

De vertrouwenspersonen rapporteren jaarlijks aan de kerkenraad, waarbij omstandigheden en personen onherkenbaar zijn. Daarvoor zullen ze ook een persoonlijke registratie bijhouden.

Met Marjon en Bernadette is afgesproken dat zij komend najaar een korte opleiding zullen gaan volgen. Zij zijn vanaf heden in functie en bereikbaar via:

Marjon Bronkhorst: 06-58916716 en per email: vphervormdelspeetmarjon@gmail.com

Bernadette Juffer: 06-30649394 en per email: vphervormdelspeetbernadette@gmail.com

Binnenkort komt er meer informatie op onze website en u kunt ook gaan naar www.pkn.nl

Ophalen CD/USB-stick Henri Frens

Op D.V. vrijdagmiddag 5 juli kunnen van 13.00-17.00 uur de bestelde CD's en USB sticks worden opgehaald bij Oranjehof. Neem daarvoor de ingang aan de Stavendenseweg 34, de CD's en USB sticks liggen daar klaar! En er zijn die middag ook nog CD's te koop. Dus loop gerust even bij ons binnen!

Hartelijke groet vanuit Oranjehof

Hospice de Regenboog

Wij zijn voor komende zomer opzoek naar zomervrijwilligers voor het hospice.

Voor verdere informatie: Dieneke Loosman-Pul, coördinator. Zij is aanwezig op donderdag en vrijdag. |03 41-25 09 62 | dloosman@hospicenunspeet.nl

Bezoek aan Diest-Leuven-Antwerpen-Brussel (IV)

In Antwerpen waren vanouds veel drukkerijen. Er zijn ook heel veel bijbels gedrukt. Niet zozeer in het Plantijn- Moretus museum waar nog heel oude drukpersen worden bewaard. Plantijn was nota bene de aartsdrukker van Filips II. Geen geschriften die op de pauselijke index te vinden waren werden daar gedrukt. Toch bevinden zich daar tegenwoordig verschillende exemplaren van de Liesveltbijbel. Dat is de Lutherse bijbelvertaling in het Nederlands. Deze zijn ooit gedrukt door Jacob van Liesvelt die in 1545 werd ontvoerd omdat in de kanttekening te lezen staat: 'dat de salicheyt der menschen alleen compt door Jesum Christum'. Ontroerend dat zijn weduwe desondanks voortging met drukken. Dat zal niet om het geld geweest zijn als wel vanuit het geloof...

Vanwege de regen hebben we onze reisgenoten alleen hierover in de bus verteld maar zijn er als groep niet geweest. Dat was wel het geval met 'het Steen'. Dat is het oudst bewaarde gebouw in Antwerpen en gelegen aan de Schelde. Het bouwwerk dat dateert uit het begin van de dertiende eeuw is een klein restant

van een immens bouwwerk. Dit gebouw heeft tot aan het begin van de negentiende eeuw ook als gevangenis gefungeerd. Vele martelaren zijn in die donkere kerker opgesloten geweest om vervolgens omgebracht te worden op de markt voor het stadhuis.

Een van die martelaren was Christoffel Fabritius over wiens gevangenschap en gruweladig einde een boek verscheen dat Guido de Bres de opsteller van onze Nederlandse Geloofsbelijdenis in het Frans vertaalde.

Christoffel Fabritius was een karmelieter monnik en werd in Brugge geboren. Eigenlijk heette hij Smit maar zoals destijds de gewoonte werd dit in het latijn vertaald en tot Fabritius zoals gebruikelijk onder hen die men schaarde tot de geleerden. Het latijnse woord betekent namelijk op de ruimste wijze iets fabriceren, van steen, hout of metaal. Christoffel werden de ogen geopend voor de waarheid zoals deze in Christus Jezus is. Dat was rond 1561. Na onderwijs genoten te hebben van diverse predikanten begon hij ook in het geheim het evangelie te verkondigen in Vlaanderen. Maar toen met name in 1558 de inquisitie feller ging optreden vluchtte hij met zijn vrouw –hij was inmiddels getrouwd– naar het Engelse Sandwich, een stadje net over het Kanaal waar destijds vele Franse en Vlaamse vluchtelingen om des geloofs wil heentrokken daar koningin Elisabeth hen in bescherming nam, in tegenstelling tot haar half zus ‘Bloody Mary’ die een bruto vervolgstater was van de protestanten. Hij maakte zich aldaar verdienstelijk als wever in de textielindustrie. Dat duurde niet zo heel lang want er kwam een roep vanuit de ‘ondergrondse kerk’ te Antwerpen om de Nederlandstaligen aldaar te gaan dienen in de verbreiding van het Evangelie. Dit was van korstondige aard want op 2 juli 1564 werd hij gevangen genomen en belandde in het Steen alwaar hij ook de pijnbank terecht kwam. De reden van zijn gevangenschap was het verraad door een mutsenverkoopster genaamd ‘Lange Margriet’. Deze vrouw stond in contact met de Jezuiten die felle bestrijders waren van de in hun ogen gewaande ketters. Lange Margriet deed het voorkomen of ze zeer geïnteresseerd was in de leer der zaligheid. Ze liet zich in haar huis en winkel onderwijzen en bezocht zelfs geheime samenkomsten. Ze liet daarbij tranen de vrije loop terwijl het allemaal toneel was... Ze vroeg na enige tijd of er niet nog meer voorgangers waren om met hen te kunnen communiceren. Fabritius bracht haar toen in contact met Olivier de Bock uit het Vlaamse Aalst afkomstig. Deze was een geleerd man en verbonden aan de universiteit van Heidelberg en uitgeleend door zijn heer Frederik de Vrome –die een paar jaar eerder opdracht had gegeven om de Heidelberger catechismus op te

stellen– aan de vervolgd kerk te Antwerpen. Toen ze op 2 juli 1564 de beide mannen zou ontmoeten in een huis aan de Wijngaardbrug waar samenkomst werd gehouden, lichtte ze –vals als een Delila– de markgraaf van Antwerpen in, die beide mannen inrekenden.

In de gevangenis trachtten de ‘geestelijken’ Christoffel alsmede Olivier tot andere gedachten te brengen. Niets baatte. Restte de doodstraf. Overigens onderging Olivier deze niet daar de palzgraaf van Heidelberg bewerkstelligde dat deze op 1 september 1564 in vrijheid werd gesteld. Alzo niet Christoffel. Hij hoorde zijn doodvonnis op 3 oktober 1564. Hij bekende ruitelijk dat hij diensten had geleid door de overheid verboden ‘maar’ vervolgd hij ‘het berouwt mij niet want het doet me leed dat ik het niet meer gedaan heb’. Daarop borstelde hij zijn kleren, haar en baard te kammen alsof hij naar een bruiloft ging. Dat zou inderdaad de volgende dag gebeuren. Ieder die hij ontmoette zei hij ontbonden te willen zijn en met Christus te zijn... Voor het Steen zongen in de nacht van 3 op 4 oktober een grote schare geloofsgenoten psalmen en geestelijke liederen ter bemoediging voor hun geestelijke leider. Op 4 oktober werd hij wreed meegenomen en alsof het een wild beest was naar de markt gesleept. Vervolgens werd hij aan een paal genageld die midden op de markt stond. Dit tot grote ontsteltenis van zijn geloofsgenoten die opnieuw psalmen begonnen te zingen. De gerechtsdienaars begonnen daarop op de menigte in te slaan. Er ontstond vervolgens oproer en de schare wilden Fabritius uit de hand van de beul bevrijden. Deze had hem inmiddels al op de brandstapel gebracht. Toen de beul en de schoutdienaars vluchtten voor de oprukkende menigte trachtte men Christoffel te bevrijden maar het was al te laat. De beul had vooraf hoofd en hersenen met een hamer geslagen en een dolkstoot in de rug gegeven. Vervolgens namen ze voor om hun voorganger te begraven maar daarop kwam de schout met nu een leger soldaten om de menigte weg te jagen, het lijk op een kar te werpen en vervolgens met een steen aan het ontzielde lichaam in de Schelde te smijten. Nee, de Schelde is niet zo roodgekleurd geweest als de Franse Seine waar duizenden Hugenoten ingeworpen werden tijdens de Parijse bloedbruiloft. Maar het blijft aangrijpend dat de Schelde ooit de begraafplaats is geweest van martelaren zoals Christoffel Fabritius.

Uit de gevangenis schreef hij een brief aan zijn vrouw, een broer en zus maar ook een aan zijn verraadster, de Lange Margriet. Dat was op 30 juli 1564. Met enkele regels daaruit wil ik dit keer besluiten: ‘Daarom vermaan ik u, lieve Margriet en bid u met tranen (...) dat ge uw hart als farao in boosheid niet zult

verharden. Bekeert u, bekeert u, zeg ik, omdat u nog de tijd daartoe hebt (..) Rust niet op de zachte kussens die u de papen, monniken en Jezuiten onder het hoofd en de ellebogen leggen. Zij zeggen u veel schoons toe, met honingzoete woorden. Ja, dat ge hiermee de hemel hebt verdiend. Maar voorwaar, voorwaar, zij bedriegen u en maken uw ziel levend die toch zal sterven en de eeuwige dood smaken indien gij u naar mijn raad niet bekeert. Dit heb ik u geschreven uit mijn banden, die ik om het getuigenis der waarheid lijd, hopende op uw bekering en betering door Gods genade zodat gij uw leven met tranen mocht bewenen. Ik bid de Heere hartgrondig dat Hij u Zijn genade geve door Jezus Christus Zijn Zoon.
(Wordt vervolgd D.V.)

Bij de diensten

Zondagmorgen hoop ik in Stolwijk voor te gaan. Vandaar dat kand.G.A.van Ginkel op het preekrooster staat. In de middagdienst willen we afscheid nemen van ouderling J.Fijan en de 'nieuwe' ouderling G.van den Bosch bevestigen. We wensen het woord van God bij die gelegenheid open te slaan bij Handelingen 20. Gezegende diensten toegewenst.

Ter overdenking

Als wij in de tuin van Gods Woord wandelen en de zoetheit zuigen uit de bloemen der beloften, zullen we nooit lust hebben van de verboden vrucht te plukken (Chrysostomus 345-407)