

Nieuws uit de Hervormde Gemeente Elspeet

2024 | Week 27



Predikant: ds. M. van Kooten

Nunspeterweg 4

8075 AC Elspeet

Tel. 0577-491206

E-mail: m.vankooten@solcon.nl

Scriba: ouderling J. Fijan

Zichtweg 3

8075 CN Elspeet

Tel. 0577-491098

E-mail: scriba@hervormd-elspeet.nl

IBAN Coll. van Kerkrentmeesters Herv. Gem.:

NL29 RABO 0384 7680 75

IBAN Coll. van Diakenen Herv. Gem.:

NL61 RABO 0347 5000 99

Diensten

D.V. zondag 7 juli 2024

09.30 uur ds. M. van Kooten

15.00 uur ds. M. van Kooten

Collecten

1. Kerk

2. Instandhouding predikantsplaats

3. Diaconie (Stephanos) (deurcollecte)

Van harte aanbevolen

Kinderoppas

Erica Koetsier-Schuiteman, Annet van de Hardenberg-
van de Hardenberg en Charlotte Schrijver

Dankbetuiging

Afgelopen september op mijn 85e verjaardag moest ik opgenomen worden in het ziekenhuis maar mocht het ook weer verlaten. Ik had toen een heel moeilijke, donkere tijd en zat diep in de put. Alles was donker

om me heen. De vele kaarten met teksten en waardevolle gedichten gaven wel troost maar het was ook zo weer weg. De Heere heeft mij uit de put gehaald. Dank voor alle kaarten, gedichten, bezoeken van de dominee, wijkouderling, overige kerkenraadsleden en vrijwilligers van de werkgroep van onze gemeente. Allemaal hartelijk dank.

Wiepke Zeevat

Collectemunten

Op Deo Volente maandag 8 juli aanstaande is er uitgifte van collectemunten van 19 uur tot 20.15 uur in 't Kerkerf. Van harte aanbevolen!

College van kerkrentmeesters

Theologische Vorming Gemeenteleden

Als mededocent van deze cursus breng ik graag onderstaande onder uw aandacht. Mochten er vragen zijn dan kunt u altijd contact met me opnemen.

Meer willen weten over de Bijbel?

Altijd al meer willen weten over God, geloof, Bijbel en kerk? Dan is de cursus Theologische Vorming Gemeenteleden (TVG) iets voor u/jou! Deze cursus is laagdrempelig. Iedereen is welkom ongeacht leeftijd, opleiding of kerkgenootschap. Samen met theologisch geschoolde docenten en medecursisten ga je de diepte in en behandel je fundamentele thema's van het christelijk geloof. De cursus bestaat uit verschillende theologische vakken: Oude Testament, Nieuwe Testament, Dogmatiek, Ethiek, Kerkgeschiedenis, Praktische theologie (o.a. pastoraat) en Missiologie (zoeken naar kerkelijke eenheid). De lessen zijn vanaf eind augustus om de week op zaterdagmorgen; in totaal 22 ochtenden per jaar. De lessen worden gegeven

in De Arendshof te Putten. De cursus kent geen toetsen of examens. Het accent ligt op de lessen. De cursist kan zelf kiezen, afhankelijk van zijn of haar mogelijkheden, hoe hij/zij omgaat met de suggesties voor zelfstudie. Het cursusgeld voor 2024/2025 bedraagt € 230 per persoon en € 350 euro voor een echtpaar. Je verbindt je telkens voor 1 jaar; de TVG-cursus duurt in principe drie jaar. Een cursist vertelt: "Docenten, medecursisten en de leerstof hebben mij enorm geholpen in mijn zoektocht hoe om te gaan met de Bijbel. Het heeft bij mij een verlangen aangewakkerd tot meer studie en reflectie." Een andere cursist: "Het is een praktische, verrijkende cursus met boeiende vakken. Na ieder lesochtend ga ik weer met nieuwe inzichten naar huis." Wil je meer weten? Kijk dan op www.cursustvg.nl onder het kopje Putten of mail naar tvgputten@gmail.com. Hopelijk zien we u/je op D.V. zaterdag 31 augustus in Putten!

Esther ter Maaten (gemeentelid, oud-cursiste en secretaresse TVG)

Boekverkoop

Op DV zaterdag 13 juli bent u allen van harte welkom op Stakenbergweg 33a. Er worden duizenden tweedehands boeken verkocht ivm een verhuizing naar een kleinere locatie, alles voor 1 euro per stuk!! Tussen 10.00-14.00 uur kunt u komen uitzoeken in de opslag van de Veluwe zendingswinkel. De gehele opbrengst is voor de zending. We zien u graag.

Groeten Suzan Aleman

Bezoek aan Diest-Leuven-Antwerpen-Brussel (V)

In Antwerpen hebben we ook nog enige tijd voor het stadhuis gestaan. Hoewel het niet de allure heeft van de gotische stadhuizen van Leuven en Brussel is dit bouwwerk ook een plaatje. Het staat niet ten onrechte op de lijst van Unesco erfgoederen. Het is gebouwd onder leiding van Laurens van Steenwinkel (1517-1585) gedurende de periode 1561-1564. Deze bouwmeester verliet in 1567 Antwerpen nadat de troepen van Alva naar de Nederlanden waren gekomen. Hij behoorde tot de aanhangers van de reformatie. Hij vluchtte naar het in Duitsland gelegen Emden en werd er stadstimmerman. Hij heeft daar ook het stadhuis gebouwd. Dat leek als twee druppels water op dat van Antwerpen. Hij kon blijkbaar in den vreemde zijn oude stad niet vergeten. Het Emdense stadhuis is overigens in de Tweede Wereldoorlog totaal verwoest en vervangen door het huidige bouwwerk.

Als de stenen van het Antwerpse gemeentehuis eens zouden kunnen spreken... Hier heeft namelijk

Filips Marnix van Sint Aldegonde (1540-1595) van 1583 tot 1585 de stad mogen besturen als burgemeester. Zijn lijfspreuk was: Repos ailleurs d.w.z. de rust is elders. Antwerpen was destijds een plaats met vele aanhangers van de gereformeerde religie. Marnix had theologie in Geneve gestudeerd bij o.a. Johannes Calvijn en Theodorus Beza. Laatsgenoemde die vele psalmen berijmde voor de gereformeerde eredienst inspireerden ook Marnix om dit te gaan doen. Hij heeft een complete psalmberijming het licht doen zien. Deze heeft echter Datheens berijming niet kunnen verdringen. Hij behoorde ook tot het aantal edellieden die in 1566 aan de regentes Margaretha van Parma het smeekschrift der edelen overhandigde om als protestanten ruimte en vrijheid te krijgen om Gods woord ongehinderd te kunnen laten verkondigen zonder doodsbedreiging van de inquisitie. Toen na de beeldenstorm de koning van Spanje met wraakacties kwam vluchtten hij naar Noord Duitsland maar sloot zich in 1571 aan bij Willem van Oranje die zich wilde ontworstelen aan het regime van Spanje. Hij oefende grote invloed uit op Willem van Oranje hetwelk er toe leidde dat deze overging tot het calvinisme. Zijn dichtkunst en omgang met de prins heeft er toe geleid dat men hem een tijdlang hield voor de dichter van het Wilhelmus.

Hoe kwam het toch dat de leer der reformatie zo floreerde in Antwerpen? Dat had vooral te maken met de zogenaamde Spaanse furie in 1576. De Spaanse soldaten hadden nogal wat nederlagen moeten lijden nadat de steden Alkmaar en Leiden zich van de Spaanse dwinglandij hadden mogen ontdoen. De oorlog was een groot kostenplaatje en op een gegeven moment volgde een staatsbankroet in 1575. De soldaten konden fluiten naar hun soldij. Dit resulteerde in furieus handelen van de militairen. Eerst in Maasricht in oktober 1576 waarbij 1500 mensen omgebracht werden. Een maand later Antwerpen waarbij 7000 slachtoffers vielen. Vele vrouwen werden verkracht en winkels en huizen leeggeplunderd. Dit alles wekte afkeer tegen het Spaanse regime dat door de paus werd gesteund. Velen keerden de Rooms Katholieke kerk de rug toe en sloten zich aan bij de gereformeerden. Antwerpen werd in die dagen wel Antwerpse Republiek of calvinistische republiek genoemd. Vandaar dat Marnix zodoende burgemeester van Antwerpen werd. Toen in de koning van Spanje weer legers stuurde onder leiding van de hertog van Parma om steden opnieuw onder het Spaanse gezag te brengen viel ook Antwerpen weer in Spaanse handen na een beleg dat duurde van juli 1584 tot augustus 1585. Belangrijke steden als Doornik, Brugge,

Gent, Mechelen en Brussel hadden zich reeds overgegeven. Dat deed ook de rijkste stad van de Nederlanden, Antwerpen. Men kon na de overgave kiezen. Of terugkeer naar de Rooms Katholieke kerk of vertrekken. De helft van Antwerpen vertrok daarop naar elders. Vooral naar Middelburg en andere Zeeuwse plaatsen. Marnix die zijn functie als burgemeester verloor, vertrok naar zijn kasteel in West Souburg en schreef naar aanleiding van die gebeurtenissen een boekje getiteld 'Trouwe Vermaning'. Het was tot vertroosting voor hen die moesten vluchten maar ook tot vermaning voor hen die meenden in Antwerpen te kunnen blijven en heimelijk de Heere te dienen naar Zijn woord.

In dit boekje merkt hij op dat de reformatie in Vlaanderen was als een bliksemstraal. Hij weidt het verdwijnen ervan ook aan de gereformeerden zelf. Ze waren niet wat ze moesten zijn. Ik citeer: 'Maar dit is wel in het bijzonder het geval omdat, zoals de bliksem weer even snel verdwijnt als zij gezien wordt, zo ook het Koninkrijk Gods wanneer het eenmaal op aarde verschenen is, spoedig daarna, vanwege de gruwelijke ondankbaarheid en weerspanning der mensen, weer dermate verbleekt, alsof het niet anders dan de bliksem was'.

Mensen die menen dat men ook in het geheim wel protestant kan zijn in een Roomse stad die geen protestantisme tolereert merkt Marnix op: 'Weliswaar zijn de naam van Jezus Christus en de artikelen des geloofs, alsook enige overblijfselen van de sacramenten en van het Goddelijk woord enigermate bewaard gebleven, omdat God in Zijn verborgen raad Zijn tarwe, d.i. Zijn ware gemeente, temidden van deze grote hoop kaf der goddelozen op wonderlijke wijze heeft willen bewaren. Maar toch is dat overblijfsel dermate besmet en overgoten met het sop van het menselijk bijgeloof, buitenissige plechtigheden, gebeden en inzettingen van mensen, zelfs met gruwelijke afgoderijen, dat men nauwelijks nog een zwakke afschaduw van de leer der apostelen heeft kunnen bespeuren' (...) 'Ik weet wel zeer dat Job, Jozef en Daniel en ook anderen buiten de gemeente Gods, temidden van goddelozen, onberispelijk hebben geleefd. Maar als wij goed beschouwen, zullen wij ontdekken dat dit uit pure nood geboren is en dat zij, zodra zij de gelegenheid kregen, zich weer bij Gods volk gevoegd hebben; in elk geval zijn zij of hun kinderen daardoor aan vele moeilijkheden en gevaren onderworpen geweest. Maar hoe het dan ook zij, indien het toch zo moet wezen dat geen andere mogelijkheid binnen uw bereik hebt, draag er dan tenminste zorg voor dat gij u niet verontreinigt met de Babylonische vaten, dat gij

niets aanraakt en dat gij noch de naam, noch het merkteken van de Babylonische hoer ontvangt'.

Degenen die wel een goed heenkomen mochten vinden om de Heere in vrijheid te dienen vermaande hij om te beseffen niet naar een aards paradijs te zijn geroepen om zich over te geven aan allerlei vleselijke lusten.

Nadat de Spanjaarden weer heer en meester werden van Antwerpen werd het beeld van Brabo van het stadhuis verwijderd. Dat was op zich niet verkeerd. Dat was toch maar een dwaze legende. Echter in plaats van Brabo kwam er een Mariabeeld met het Kind Jezus in de armen. Dat is toch echt te veel eer voor Zijn moeder naar het vlees. Het is niet Maria die Jezus draagt maar Christus Die zondaren draagt. Daar valt de mens met het zijne helemaal tussenuit. Daar is het roemen in Christus alleen. Geen goed werk, geen heilige doet mee in het gericht. Jezus en het geloof in Hem alleen. Toegegeven dat er karikaturen over Rome zijn. Maar dit blijft toch nog steeds het kardinale verschil tussen Rome en reformatie. (Wordt vervolgd D.V.)

Bij de diensten

Komende zondag hopen we elkaar tweemaal te ontmoeten rondom het woord. 's Morgens lezen we Ezechiël 14. In de middagdienst vervolgen we de behandeling van de Nederlandse Geloofsbelijdenis. Omdat de artikelen 30 en 31 nauw aan elkaar verbonden zijn willen we ze beide behandelen. Geve de Heere gezengde diensten.

Ter overdenking

Om te geloven dat God is, daar is niets voor nodig, en toch is er alles voor nodig. Want de nood is er, de zonden zijn er, de dood is er, het zichtbare is er en alles roept uit: God is er niet. Men ziet Hem immers ook niet. God spreekt: Er zij licht! En het licht is er. God gebiedt en het staat er. God spreekt en er is een ademtocht in de mens gevaren; God trekt Zijn Geest in, en de mensen worden weer tot stof; alles vergaat tot stof. Wij zien Hem niet met onze natuurlijke ogen, wij kunnen Hem niet tasten met onze handen. Hij is God boven in de hemel en God op aarde. God in het keldergat en God op het zolderkamertje. Wij houden helaas onszelf levend; al wat wij ervaren en zien en wat ons bedreigt, houden wij voor levend, voor iets dat bestaat. Maar God de Heere leeft en woont waar? In Amsterdam, in Vlissingen! Is Hij, leeft Hij? Ja, Hij is en leeft (H.F.Kohlbrugge).