

# Nieuws uit de Hervormde Gemeente Elspeet

2024 | Week 31, 32



## **Predikant: ds. M. van Kooten**

Nunspeterweg 4

8075 AC Elspeet

Tel. 0577-491206

E-mail: [m.vankooten@solcon.nl](mailto:m.vankooten@solcon.nl)

## **Scriba: ouderling J. Fijan**

Zichtweg 3

8075 CN Elspeet

Tel. 0577-491098

E-mail: [scriba@hervormd-elspeet.nl](mailto:scriba@hervormd-elspeet.nl)

## **IBAN Coll. van Kerkrentmeesters Herv. Gem.:**

NL29 RABO 0384 7680 75

## **IBAN Coll. van Diakenen Herv. Gem.:**

NL61 RABO 0347 5000 99

## **Diensten**

D.V. zondag 4 augustus

09.30 uur kand. L. Schouten te Vierhouten

15.00 uur ds. A.J. Mensink te Elburg

D.V. zondag 11 augustus

09.30 uur ds. M. van Kooten

15.00 uur ds. M. van Kooten

## **Collecten**

4 augustus

1. Fonds christelijke doeleinden

2. Kerk

3. Instandhouding predikantsplaats

11 augustus

1. Kerk

2. Instandhouding predikantsplaats

3. Kerk

## **Kinderoppas**

4 augustus

Arita Huisman-Buijtenhuis, Lianne Kok en Rosalie de Ridder

11 augustus

Willie van de Brug-Huisman, Woutine van Ark-Pluim en Jonathan de Ruiter

## **Collectemunten**

Op Deo Volente maandag 12 augustus aanstaande is er uitgifte van collectemunten van 19 uur tot 20.15 uur in 't Kerkerf. Van harte aanbevolen!

College van kerkrentmeesters

## **Financiële verantwoording diaconie**

Onderstaand de collecteopbrengsten van de diaconie betreffende de maanden mei en juni.

mei:

Diaconie € 723,91, FCD € 525,60, Diaconie voor Oranjehof € 715,70.

juni:

Diaconie € 886,25, FCD € 568,51, Diaconie voor GZB/SEZ € 1.497,62.

Wij danken u hartelijk voor uw gaven.

## **Psalmzangavond**

D.V. 10 augustus is er een niet-ritmische psalmzangavond vanuit de HHK te Elspeet. Deze avond zal er ge-collecteerd worden voor onze gehandicapten ( Stichting Adullam ) Ook zullen er aan het begin en aan het einde van de avond diverse verkooptafels aanwezig zijn, waarvan de opbrengst is voor Stichting Adullam. Deze avond zal Ds. A. Verschuure uit Genemuiden de opening - meditatie - sluiting verzorgen.

De organist is Arthur de Jong; voor meer informatie kunt u terecht op [www.arthurdejong.nl](http://www.arthurdejong.nl)  
Aanvang van de avond is 19:00 uur. Allen hartelijk welkom, de toegang is gratis.

### **Zendingsmiddag Oene**

Op D.V. woensdag 21 Augustus 2024 wordt de jaarlijkse tradionele zendingsmiddag weer gehouden in de hervormde kerk te Oene. De aanvang is 13.30 uur. Het thema is: “ De Boodschap in deze tijd ”

Sprekers zijn:

ds. M. Maas, Rijssen “ De inhoud van de Boodschap dr. M. Klaassen, Barneveld “ De Boodschap gebracht”

ds. J.W. Hooydonk, Oldebroek “De Boodschap ontvangen”

In de pauze en na afloop is er gelegenheid tot het kopen van consumpties, boeken en diverse handwerkartikelen t.b.v. de GZB. Daar wordt aan de uitgang ook een collecte voor gehouden.

### **Bijbelse ambten en beroepen (LXXXV)**

In Gods woord komen we menigmaal ruiters tegen. Bij een ruiter denken we aan de berijder van een paard. In de Bijbel blijken ook koetsiers wel ruiter genoemd te worden. We zien dat allereerst bij de begrafenis van Jacob wanneer een grote begrafenisstoet vanuit Gosen naar Kanaan vertrekt om de oude Jacob in het land der belofte te begraven. We lezen in Genesis 50:9: ‘En met hem (dat is Jozef) togen op zo wagenen als ruiteren, en het was een zeer zwaar heir’.

Mocht het in Genesis 50 een ruitelij zijn die uit hoogachting voor vader Jacob hem vergezeld naar zijn graf in het volgende bijbelboek zien we eveneens een groot aantal wagens vergezeld met ruiters, zeshonderd in getal. Maar dezen gingen uit met kwade bedoelingen (Ex.14:9). Het doel was om onder leiding van de farao de kinderen van Jacob, het volk Israel terug te brengen naar Egypte. De farao had spijt dat hij hen had laten vertrekken. Wat waren de kinderen Israels bang toen ze in de verte de ruitelij van farao aan zagen stormen. Voor hen water, naast hen gebergte en achter hen de vijand. Dat wordt omkomen. Maar... ‘God baande door de woeste baren en brede stromen hen een pad’. De farao meende in zijn hoogmoed dezelfde weg te kunnen gaan maar toen de Israelieten aan de overkant van de Rode Zee kwamen duwde de Allerhoogste de muren van water weer terug en verdronk farao met de ruitelij, nadat ze eerst ernstig in de problemen kwamen toen de Heere de wielen van hun wagens afstootte. Wat een bevrijding voor Israel. We horen er elke zondag van gewagen wanneer de wet Gods wordt voorgelezen: ‘Ik ben de HEERE uw

God Die u uit Egypte, uit het diensthuis uitgeleid heb’. Mozes zong ervan terwijl zijn hoogbejaarde zus Mirjam huppelend met een trommel er aan toevoegde: ‘Zingt den HEERE; want Hij is hogelijk verheven! Hij heeft het paard met zijn ruiter in de zee gestort (Ex.15:21).’

Nog groter was het heirleger van de Filistijnen in de dagen dat Saul koning was. Maar liefst dertigduizend wagens die allemaal bestuurd werden alsmede zesduizend ruiters hadden zich tegen Israel vergaderd (1 Sam.13:5). Saul en zijn zoon Jonathan mochten echter ook over hen de overwinning halen door de bijstand van de Allerhoogste. Van David lezen we dat hij zeshonderd ruiters overmeesterde van de koning van Zoba (2 Sam.8:4). Deze was met de ruitelij ook al op de ondergang van Israel uit. In 2 Sam.10:18 lezen we dat David 40.000 ruiters onschadelijk maakte van de Syriers. Israel zelf had niet zo heel veel ruiters omdat ze niet te veel paarden mochten hebben, opdat ze daar hun vertrouwen op zouden stellen. 12.000 ruiters had Salomo. Dat is desondanks geen gering aantal (1 Kon.4:26). Maar dat was niets vergeleken Sisak, de koning van Egypte. Met maar liefst 60.000 trok hij op tegen Salomo’s zoon Rehabeam ten strijde overwon (2 Kron.12:3).

Toen Adonia zichzelf tot koning wilde laten uitroepen terwijl vader David ziek op bed lag, bereidde hij ook allerlei wagens en ruiters om voor hem uit te gaan wanneer hij koning zou worden, hetwelk verijdeld is (1 Kon.1:5).

Toen Elia ten hemel voer riep Elisa: ‘Mijn vader, mijn vader, wagen Israels en zijne ruiteren’ (2 Kon.2:12). Later zei koning Joas van het tien stammenrijk hetzelfde over Elisa (2 Kon.13:14). Daarmee bedoelden Elisa en Joas dat deze mannen van meer betekenis waren dan een heel leger. Bij Elisa was dat een uitroep vanuit het hart, bij Joas zoiets als een bevestiging want voorts wordt hij een koning genoemd die deed dat kwaad was in de ogen des Heeren. Als twee hetzelfde zeggen is het nog niet hetzelfde. Overigens is de ontboezeming ‘mijn vader, mijn vader, wagen Israels en zijn ruiteren’ de tekst geworden die ds. Westhovia in 1676 bepreekte naar aanleiding van het sterven van de schrik der zee, admiraal Michiel de Ruyter.

Ezra schaamde zich ervoor om met begeleiding van ruiters van de heidense koning Artasasta terug te keren naar Jeruzalem uit de ballingschap (Ezra 8:22). Hij had immers tegen die koning gezegd dat Gods hand met hem was. Wat moest de koning dan wel niet van zijn God denken? Nehemia had er overigens geen moeite mee dat diezelfde koning hem ruiters had gegeven ter begeleiding (Neh.2:9). Dit onderscheid

wordt nog wel eens gebruikt om de vrijheid te illustreren om zich al of niet te assureren of te vaccineren.

Jesaja horen we zeggen tegen degenen die de toevlucht nemen tot Egypte in de strijd tegen de Assyriërs: 'Wee dengenen die in Egypte om hulp aftrekken en steunen op paarden en vertrouwen op wagens omdat er velen zijn en op ruiters omdat die zeer machtig zijn en niet op de Heilige Israëls, en zoeken de HEERE niet! (Jes.31:1). In Hosea 1:7 belooft de Heere Juda niet door paarden of ruiters te verlossen. De kanttekeningen op de Statenvertaling geven daarbij aan dat de verlossing uit de Babylonische gevangenschap niet geschiedt door menselijk geweld maar door zonderlinge genade en regering Gods, zoals dat ook het geval is met de geestelijke gevangenschap waarbij niet het menselijk kunnen maar de Zoon van God alleen de Verlosser is.

Tenslotte wijzen we nog op de ruiters van Openbaring 6, te weten de ruiter op het witte paard (waarin Christus en het evangelie wordt gesymboliseerd) die gevolgd wordt door een rood, zwart en vaal paard met hun berijder, te weten oorlog, hongersnood en pest. Iemand noemde die openbaring eens het Goddelijk concours hippique. Een treffend en aansprekend beeld. Er mogen in de eindtijd oorlogen woeden, hongersnooden en ernstige ziekten dreigen...de Ruiter op het witte paard is aan kop. 'Gij Heere alleen Gij zijt Verwinnaar in de strijd en geeft Uw volk de zegen'. Zalig die daaruit leven mag.

### **Bij de diensten**

Komende zondag hoop ik in Driedorp en Driesum voor te gaan. In uw midden worden kandidaat Schouten en ds.Mensink verwacht. De week later willen we verder lezen in Ezechiël. Dit keer hoofdstuk 16:1-34. In de middagdienst wensen we artikel 33 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis te behandelen. Geve de Heere gezegende diensten.

### **Ter overdenking**

Het woord van God ons uit handen te slaan, dat is een lievelingsbezigheid van de duivel. Dan moet het woord van God weg van de scholen, weg uit de gezinnen; het moet niet meer gelezen worden bij het ontbijt of 's middags of 's avonds, maar de oorlog wordt het huis in geslingerd. In het hart komen allerlei twijfel en onverschilligheid tegenover het woord van God. De een vindt het te zwaar, een ander klaagt dat hij er niets van begrijpt, dat het niet duidelijk genoeg is. Maar: Wie verootmoedigt zich in waarheid onder het woord? Wie past het in waarheid op zichzelf toe, zodat hij niet een vergeetachtig hoorder is, maar een dader van het woord? In wiens hart leeft het oprechte verlangen, de waarachtige God alleen toe te behoren? (H.F.Kohlbrugge 103-1875).