

Nieuws uit de Hervormde Gemeente Elspeet

2024 | Week 37



Predikant: ds. M. van Kooten

Nunspeterweg 4

8075 AC Elspeet

Tel. 0577 - 491206

E-mail: m.vankooten@solcon.nl

Scriba: diaken E. Mulder

Spoekeboompje 49

8075 DJ Elspeet

Tel. 06 - 12897617

E-mail: scriba@hervormd-elspeet.nl

IBAN Coll. van Kerkrentmeesters Herv. Gem.:

NL29 RABO 0384 7680 75

IBAN Coll. van Diakenen Herv. Gem.:

NL61 RABO 0347 5000 99

Diensten

D.V. zondag 15 september 2024

09.30 uur ds.M.van Kooten (Bediening H.A.)

15.00 uur ds.M.van Kooten (Nabetrachting H.A.)

Collecten

1. Diaconie

2. Kerk

3. Instandhouding predikantsplaats (deurcollecte)

Van harte aanbevolen

Kinderoppas

Tineke van de Top-van Renselaar, Martianne Vermeer-Ter Maaten en Karlijn Bronkhorst

Zondagsschool

Beste kinderen van de zondagsschool,

Aanstaande zondag 15 september zal er geen zondagsschool zijn i.v.m. de bediening van het Heilig

Avondmaal. Je mag dus thuis de psalm uit je boekje oefenen van 22 september.

Hartelijke groet, het team van de zondagsschool

Afscheid koster

Zoals reeds gemeld stellen we de gemeenteleden in de gelegenheid een bijdrage te leveren aan het cadeau aan onze koster Dirk Jan Hop middels een bankovermaking op het rekeningnummer van het College van Kerkrentmeesters, te weten NL29RABO0384768075 t.n.v. CvK herv. gem. Elspeet o.v.v. "afscheid koster". Uiteraard kunt u de bijdrage ook in een enveloppe in de collectezak deponeren, dan graag ook vermelden: "afscheid koster". Graag ontvangen wij deze bijdrage op uiterlijk 30 september aanstaande. Wij zeggen u op voorhand van harte dank voor uw bijdrage!

College van kerkrentmeesters

Aankondiging Senioren middag

Zo de Heere wil en wij leven zal er op 1 oktober a.s. een seniorenmiddag gehouden worden in het Kerkerf. Alle senioren van 55 + hartelijk uitgenodigd!

Op deze middag zal ds. Van Kooten de opening en de sluiting verzorgen. Na de opening hoopt dhr. Gerard Mulder ons iets te vertellen over het oude Elspeet. Hij zal dit doen met een presentatie en met oude foto's. Dat zal ongetwijfeld veel herkenning oproepen. Ze deze datum vast in uw agenda! Het beloofd een interessante middag te worden.

Voor deze middag hoeft u zich niet op te geven. Hebt u vervoer nodig? Geen probleem. Ook daarvoor kan gezorgd worden. U kunt daarvoor contact opnemen met dhr. Harm Westerbroek Tel: 06-53714378

os dhr. Cees van 't Noordende Tel: 0577-723192 of 06-36452318

Met een hartelijke groet,
De werkgroep seniorenmiddagen.

Jeugddag 2024!!

Ha Jongens en meiden,
Het komt nu snel dichterbij de feestelijke jeugddag 2024 die we met jullie willen houden!!

Wanneer: DV. 5 oktober 2024

Tijd: vanaf 15:00 u.

Alle tieners en twintigers willen we van harte uitnodigen om te komen!

In de middag hopen we met elkaar verschillende leuke, sportieve activiteiten te doen. Maar ook is er tijd voor lekker eten en drinken en gezellig samenzijn rondom een knetterend kampvuur in de avond !!

Allen van harte welkom! Als 15:00 uur niet haalbaar is om welke reden dan ook, je bent ook daarna van harte welkom!!

Meld je vast aan via een app naar 06-15503564 Jeugd-
diaken Gerwin Koetsier

Hartelijke groet namens de Jeugdleiding

Gemeentedag

Hierbij willen we er alvast op attenderen dat op D.V. zaterdag 12 oktober a.s. de jaarlijkse gemeentedag gehouden zal worden. Nadere informatie over de invulling van de middag en avond leest u in een volgende kerkbode.

Belijdeniscatechisatie

Tot en met zaterdag 21 september is er de gelegenheid zich op te geven voor de belijdeniscatechisatie. 'k Wil nog eenmaal de ernst daarvan onder de aandacht brengen. Vergeten we vooral niet de woorden die de Heere Jezus tot Martha sprak: 'Eén ding is nodig!' Opnieuw wijs ik er op dat te allen tijde er de mogelijkheid is om hierover met me te spreken. Laat uitstel geen afstel worden.

Boottocht (IV)

Van Medemblik vervolgden we de reis naar de Zaanstreek. We koersten het IJsselmeer op en kwamen langs Enkhuizen. De schoorstenen van de kalkovens in het openluchtmuseum, de toren van de Zuiderkerk en de Drommedaris vormden de skyline. Ook Enkhuizen behoorde al vroeg tot de steden die in vroeg stadium tot de reformatie overgingen en het Spaanse juk afwierpen. Enkhuizen is de plaats waar in vroeger dagen Johannes Bogerman voorganger was. Ook de plaats waar de wieg stond van de schilder Paulus Potter die

zo wonderschoon koeien op het doek kon vastleggen. Het carillon van de Zuiderkerk dat grotendeels van de hand is van de gebroeders Hemony die in de gouden eeuw fuore maakten met hun klokken is jarenlang bespeeld door Wim ter Burg. Hij voorzag de bijbellie-
deren van Hanna Lam uit de bundels 'Alles wordt nieuw' van muziek. Wanneer de kinderen zingen 'Abraham, Abraham, verlaat je land, verlaat je stam' dan zingen ze de melodie die destijds de Enkhuizer beiaardier componeerde.

De boottocht had als doel naar de Zaanse buurt te varen. We voeren langs Amsterdam en zagen in de verte de Schreierstoren. Dat was de plek waar vroeger vrouwen en kinderen hun geliefden uitzwaaiden die te scheep gingen. Zo'n vaart duurde maanden lang en vaak was het een afscheid voor altijd omdat er vele varensgezellen onderweg stierven. Geen wonder dat de toren op den duur die naam kreeg want hoeveel tranen zijn daar niet gestort door vrouwen en kinderen. Ook de stoere varensgezellen zullen wel een traantje hebben weg hebben gepinkt. Zouden ze elkaar ooit weerzien? We voeren voorts langs het centraal station en konden de twee torens van de Rooms Katholieke Nicolaas kerk en de oude Nicolaaskerk –tegenwoordig de Oude kerk geheten- zien. De beroemde toren van de Westerkerk stond in de steigers. Wanneer we het klokkenspel zouden horen –wat niet het geval was- hadden we door een der vele klokken bepaald worden bij de woorden: 'So menighmael gy hoort den helderen klokkenslagh gedenckt aendachtelyck aen uwen jongsten daech' en

door een ander: De klok verweckt onse aendacht door het oor 't Geloof aen Godt verkryght men door 't Gehoor.'

Nadat het schip gestationeerd was gingen we met een rondvaartboot de Zaanstreek in. Enorme fabrieken die inmiddels grotendeels buiten gebruik zijn maar als woningen zijn omgebouwd kregen we te zien. Honderden molens blijken hier in het verleden te hebben gestaan. Verschillende molens daarvan zijn de basis geworden van een groot bedrijf, zoals Bruynzeel dat ooit als een eenvoudige zaagmolen is begonnen. Zo ook de papiermolen van de firma van Gelder. Tevens de grutterijmolens van Honig, Albert Heijn en de oliemolen van Duyvis. Opvallend is dat een het grootste aantal dezer ondernemers behoorde tot de doopsgezinden, te weten Bruynzeel, Duyvis, van Gelder, Heijn, Honig alsmede Verkade die met broodfabriek begon maar zich ontwikkelde tot een grote leverancier van beschuit, biscuit en cacao-producten. We zouden bij grote bedrijven eerder denken aan de zogenaamde calvinistische arbeidsethos.

We moeten bij de doopsgezinden niet direct een is gelijk teken zetten met de secte van de Wederdopers van Jan van Leiden en Thomas Muntzer. Deze ont-aardden in anarchisme en gewapend verzet. Ze zijn af-komstig van Menno Simons en derhalve ook wel men-nonieten genaamd. Zij waren inderdaad pleitbezorger voor de volwassendoop en wezen de kinderdoop af. Ook waren ze anti-militaristisch. Ze namen dan ook geen deel aan de plaatselijke schutterijen maar namen vaak hun plaats in bij de brandweer. Ze mochten geen deel uit maken van de gilden vanwege hun poli-tieke opstelling. Ook mochten ze vanwege hun verzet tegen het gebruik van wapens niet een overheidsfunc-tie bekleden. Vandaar dat ze vaak in de handel en de scheepvaart terechtkwamen. Daarbij kwam dat ze aanvankelijk ook een sobere levensstijl ontwikkelden met spaarzaamheid maar zeker ook een grote mate van liefdadigheidswerk.

Tijdens de rondvaart kwamen we ook langs Zaandam waar ooit tsaar Peter de Grote woonde om kennis op te doen van de scheepsbouw. Sommige reisgenoten die niet met 'de botervloot' meevoerden zijn nog langs het huisje gewandeld waar hij destijds verbleef. Het is overigens wel een heel ding geweest dat de machtige tsaar een tijdlang de positie innam van een leerling scheepsbouwer. Hij heeft door de kennis aldaar opgedaan veel voor Rusland mogen betekenen. Tot op de dag van vandaag zijn ook verschillende Ne-derlandse woorden in de Russische taal terecht geko-men. Met name woorden die aan de scheepsbouw zijn ontleend maar ook woorden als andijvie, broek, burgemeester, dommekracht, hengel, jurk, kanaal, kalkoen, kantoor, klinker enz. enz. Hoe betekenisvol de 'vernedering' van de tsaar tot leerleing scheeps-bouwer ook was, van veel meer betekenis is de nede-rige staat waarin de Zone Gods is neergedaald. Om arme zondaren zalig te maken. Arm geworden terwijl Hij rijk was om arme zondaren rijk te maken en ze de tale Kanaans te leren, niet van buiten maar van bin-nenuit....

We voeren ook langs de zogenaamde Bullekerk. Lange tijd was dat een bedehuis waar de gemeente samen-kwam rondom het woord. De kansel (uit 1644 die o.a. de plek vanwaar de nadere reformator Simon Simoni-des Gods woord bediende) staat op een voet dat een wit geschilderde pelikaan voortstelt die zich in de borst prikt om de jongen te voeden met haar eigen bloed. Vanouds was dat een christelijk symbool om de liefde van de Zaligmaker te verbeelden Die de Zijnen redt met Zijn dierbaar bloed. Overigens is de bloe-dende pelikaan een misvatting want de pelikaan voedt niet met eigen bloed maar met vis dat deze in

de grote snavel heeft verzameld die deze tegen de borst houdt om daaruit de jongen te voeden. Inmid-dels is de Bullekerk zoals vele kerken in die regio een cultureel centrum geworden. In het begin van de ze-ventiende eeuw werd het bedehuis gebouwd voor de kerkgangers uit West Zaandam die voor die tijd in de Oostzijderkerk samenkwamen. Inmiddels is ook die aan de eredienst onttrokken. Vanwaar toch die vreemde naam Bullekerk? Dat heeft niets te maken met een bul van pauselijke herkomst die het protes-tantisme veroordeelde zoals Luther destijds met de banbul te maken kreeg. De bul betreft een dolle stier die ooit een groot drama veroorzaakte rondom de pas gebouwde kerk. Deze stier viel op 29 augustus 1647 ene boer Jacob Egh aan. Jacob wilde de stier aan een paal op het weiland bij de kerk vastzetten. Daarop nam de bul zijn baas op de horens. Zijn hoogzwangere vrouw Trijntje Jansdochter snelde haar man te hulp maar werd eveeens op de horens genomen. Beide echtelieden kwamen om het leven. Toen de bul de vrouw op de horens nam verrichte hij als het ware de keizersnede want het kleine kind kwam op dat mo-ment ter wereld. Het heeft slechts negen maanden geleefd. Het gezin is begraven in de kerk. Zo'n 800 mensen kwamen op 2 september 1647 samen om de begrafenisplechtigheid mee te maken. Op diezelfde dag werd de stier door een grote menigte in een sloot gedreven en afgemaakt. Van de horens werden beker-tjes gemaakt die aan de familie van de boer en zijn vrouw werd geschonken. Een aangrijpende geschie-denissen die ook heden nog actueel is. Het leven is im-mers een damp en de dood wenkt ieder uur. Gelukkig wie mag sterven voor hij sterft, dan sterft hij niet wan-neer hij sterft.
(Slot volgt D.V.).

Bij de diensten

Zo de Heere wil zal zondag de tafel van het nieuwe verbond in ons midden aangericht staan. In de mor-gendienst willen we Jesaja 40:1-11 lezen en bij de na-betrachting Jesaja 41. Schenke de Heere gezegende diensten.

Ter overdenking

Gelovigen worden 'heiligen' genoemd. Zo heten ze doorgaans in de Handelingen en in de Psalmen. Het zijn 'heiligen' van de Heere Jezus. Dus zij zijn niet heilig in zichzelf. Luther sprak eens tot zijn vrouw: 'Catha-rina, ben jij heilig?' Zij antwoordde: "i lk, hoe zou ik heilig zijn?' Opnieuw herhaalde hij zijn vraag: 'Ben jij heilig?' Toen antwoordde zij hem: "Nu ja dan, in Christus Jezus!' Daarop reageerde Luther:

“Wat heb ik aan wat jij er aan toevoegt? Wij moeten het aandurven, het flinkweg te zeggen: ‘Ik ben heilig’”. Zo lezen we in Handelingen 9:32: ‘En het geschiedde, als Petrus alom doortrok, dat hij ook afkwam tot de heiligen, die in Lydda woonden’. Er staat niet ‘heiligen in Christus Jezus’ maar eenvoudig: “Hij kwam tot de heiligen’. Christus Jezus had hen afgezonderd van de hele wereld, Hij had hen uitverkoren ten eeuwig leven en hen begiftigd met het geloof en de Heilige Geest. Als nu de Heilige Geest de gelovigen ‘heiligen’ noemt, dan ziet Hij niet op de mensen als zodanig, maar op hun Hoofd, de Overste Leidsman hunner zaligheid, op hun Doorbreker, Die tot de Vader gezegd heeft: 'Ik heb hun de heerlijkheid gegeven, die Gij Mij gegeven hebt” (H.F.Kohlbrugge).