

# Nieuws uit de Hervormde Gemeente Elspeet

2024 | Week 39



## **Predikant: ds. M. van Kooten**

Nunspeterweg 4

8075 AC Elspeet

Tel. 0577 - 491206

E-mail: [m.vankooten@solcon.nl](mailto:m.vankooten@solcon.nl)

## **Scriba: diaken E. Mulder**

Spoekeboompje 49

8075 DJ Elspeet

Tel. 06 - 12897617

E-mail: [scriba@hervormd-elspeet.nl](mailto:scriba@hervormd-elspeet.nl)

## **IBAN Coll. van Kerkrentmeesters Herv. Gem.:**

NL29 RABO 0384 7680 75

## **IBAN Coll. van Diakenen Herv. Gem.:**

NL61 RABO 0347 5000 99

## **Diensten**

D.V. zondag 29 september 2024

09.30 uur ds.P.Vernooy te Lekkerkerk

15.00 uur ds.M.van Kooten (Bediening Heilige Doop)

## **Collecten**

1.Fonds christelijke doeleinden

2.Kerk

3.Instandhouding predikantsplaats (deurcollecte)

Van harte aanbevolen

## **Kinderoppas**

's Morgens

Eline Huisman, Anne van de Top en Thirza de Greef

's Middags

Joanne van Kooten, Louisah Huisman en Anne van de Top.

## **Catechisatie**

D.V.maandag 30 september willen we weer beginnen met catechisatie. Zij die op maandag niet kunnen zijn op vrijdag 4 oktober welkom om 19.00 uur in de bovenzal van het Kerkerf. Van 18.30 tot 19.30 uur de jongelui van 12 en 13; van 19.30 tot 20.30 de jeugd van 14 en 15 en van 20.30 tot 21.30 uur degenen die zestien jaar zijn en ouder. Probeer zo veel mogelijk vast te houden aan de leeftijden. De eerste groepen zullen les krijgen uit de catechisatieboekjes die samengesteld zijn door ds.A.C.Uitslag. De laatste groep moet deel 3 meenemen van de Enige Troost dat we vorig jaar ook gebruikten. We hopen dan verder te gaan met de behandeling van de tien geboden en het gebed. Zij die op vrijdagavond komen moeten het eerste deel meenemen van de Goddelijke waarheden van Hellenbroek omdat we dat nog niet uit hebben.

## **Mannenvereniging "Onderzoekt de Schriften"**

Dinsdag 1 oktober vergadert de mannenvereniging DV voor de eerste keer dit seizoen in 't Kerkerf. Jan van den Hoorn hoopt de inleiding te verzorgen. Het Bijbelgedeelte voor deze keer is Jakobus 1: 1- 8 naar aanleiding van de Bijbelstudie in MANkracht nr. 4 van april. Alle mannen vanaf 18 jaar zijn hartelijk welkom, ook als je zomaar een keer wilt komen kijken. We beginnen om 19.30 uur.

De secretaris

## **Vrouwenvereniging Wees een zegen**

DV woensdag 2 oktober hopen we onze eerste verenigingsavond van het nieuwe seizoen te hebben. Zoals gebruikelijk is de inloop vanaf half 8 met een kopje koffie of thee; rond kwart voor 8 willen we samen beginnen. Onze bijbelstudies staan deze winter in het

teken van het bijbelboek "Ruth". Graag voor deze avond alvast de eerste bijbelstudie thuis voorbereiden, de inleiding op de bijbelstudie behandelen we niet gezamenlijk maar het is wel leerzaam om deze thuis door te lezen. We hopen elkaar weer te ontmoeten in 't Kerkerf. Nieuwe leden heten we van harte welkom, loop gerust binnen om een avond mee te maken!

Hartelijke groet van het bestuur

### **Belijdeniscatechisatie**

We hopen op vrijdag 4 oktober te beginnen om 20.00 uur in de bovenzaal van het Kerkerf. We zullen dan ook bekijken of dat elke vrijdag zal zijn of mogelijk ook op donderdagavond.

### **Gebedskring**

Op D.V zaterdag 28 september hopen we om 21.00 uur in het Kerkerf de maandelijkse gebedskring te houden. Na een gedeelte uit Gods Woord te hebben gelezen is er gelegenheid tot gebed en daarna zingen we enkele psalmen.

U/jij bent van harte welkom

### **Jeugddag 2024!!**

Ha Jongens en meiden,  
Het komt nu snel dichterbij de feestelijke jeugddag 2024 die we met jullie willen houden!!

Wanneer: DV. 5 oktober 2024

Tijd: vanaf 15:00 u.

Alle tieners en twintigers willen we van harte uitnodigen om te komen! In de middag hopen we met elkaar verschillende leuke, sportieve activiteiten te doen. Maar ook is er tijd voor lekker eten en drinken en gezellig samenzijn rondom een knetterend kampvuur in de avond !! Allen van harte welkom! Als 15:00 uur niet haalbaar is om welke reden dan ook, je bent ook daarna van harte welkom!!

Meld je vast aan via een app naar 06-15503564 Jeugd-  
diaken Gerwin Koetsier

Hartelijke groet namens de Jeugdleiding

### **Uitnodiging aan alle senioren van 55+**

Geachte gemeenteleden,  
Hierbij nodigen wij u hartelijk uit voor de senioren-  
middag die gehouden zal worden op Deo Volente 1ok-  
tober a.s. in het Kerkerf.

De inloop is vanaf 14.30 uur en u wordt ontvangen met koffie/ thee en iets lekkers. Om 15.00 uur zal ds. M. van Kooten de opening verzorgen. Daarbij zal hij ook een meditatie verzorgen.

Na de opening hoopt dhr. Gerard Mulder ons iets te vertellen over het oude Elspeet. Hij zal dit doen met een presentatie en met oude foto's. Dat zal ongetwijfeld veel herkenning oproepen.

In een korte pauze zal er frisdrank geschonken worden. Gelegenheid tot vragen stellen is er natuurlijk altijd. Om ca 17. 00 uur zal ds. Van Kooten de middag besluiten.

Het beloofd een interessante middag te worden. U bent van harte uitgenodigd!

Voor deze middag hoeft u zich niet op te geven.

Hebt u vervoer nodig? Geen probleem. Ook daarvoor kan gezorgd worden. U kunt daarvoor contact opnemen met dhr. Harm Westerbroek Tel: 06-53714378 of dhr. Cees van 't Noordende Tel: 0577-723192 of 06-36452318

Met een hartelijke groet,

De werkgroep seniorenmiddagen.

### **Oranjarahofkoor**

Het Oranjarahofkoor hoop te oefenen op D.V. woensdag 2 en 16 en 30 oktober. We zingen in de Ridderzaal van de Oranjarahof op woensdagmiddagen van 16.00 uur tot 17.00 uur.

Houdt u van zingen? Komt u eens luisteren. We hebben een groepje enthousiaste dames en heren. We zingen Psalmen en geestelijke liederen. Met het Kerstfeest hopen we een uitvoering te geven in de Oranjarahof en in Norschoten.

Hartelijk welkom! Met vriedelijke groet,

Cees van 't Noordende, dirigent.

### **Psalmzangavond GBS**

D.V. Zaterdagavond 26 oktober in de herfstvakantie is er in de Gereformeerde Gemeente in Nederland een psalmzangavond, de collecte zal gehouden worden voor de Gereformeerde Bijbelstichting. Deze avond hoopt ds. A.J. van Wingerden uit Lienden de opening, meditatie en sluiting te verzorgen. De samenzang zal begeleid worden door organist Arthur de Jong. De avond begint om 19:00 uur. Iedereen is van harte welkom

### **Bijbelse ambten en beroepen (LXXXVI)**

In Gods woord wordt meerdere malen van een schatmeester gesproken. Het betreft in bepaalde gevallen een hoge ambtenaar die gesteld is over de rijkskas. We zouden het enigszins kunne vergelijken met onze minister van financiën die jaarlijks op prinsjedag het koffertje ten tonele voert (sedert 1947) waaruit dan de rijksbegroting en de miljoenennota aan de Tweede Kamer gepresenteerd wordt. Zoiets als de kamerling

van Candacé die over al de schatten van de koningin van Ethiopie gesteld was. Het was in de dagen waarin de schatmeesters functioneerden dat de vorsten en vorstinnen absoluut regeerden. Ze hadden wel adviseurs en helpers maar zij waren aan niemand verantwoordelijk. Ze stelden wel gelden en zelf schatten beschikbaar waar de schatmeester dan mee aan de slag kon. In die hoedanigheid is de eerste schatmeester die genoemd wordt Mithredath (Ezra 1:8). Hij deed dit werk in opdracht van koning Kores, de koning van Perzie, die ook wel Gods knecht wordt genoemd. Mithredath beheerde niet alleen het goud maar ook de schatten in het huis van de koning. Daarbij behoorde ook alle zilveren en gouden attributen die bij de tempel behoorden maar voor de verwoesting van de tempel door Nebukadnezar werden meegeroofd. De koning van Babel heeft deze dingen niet omgesmolten maar zorgvuldig bewaard. Met de eerste terugkeer van de bannelingen naar Jeruzalem was het Mithredath die een Sesbazar, die nu onder bevoogding van de Perzen weer koning mocht worden over Juda beschikking over dertig gouden bekkens, duizend zilveen bekkens, negenentwintig messen, dertig gouden bekkens, vierhonderdentien andere zilveren bekers en vijfduizend en vierhonderd gouden en zilveren vaten. Het was de bedoeling dat de tempel ook weer herbouwd zou worden. Daar kwam echter een kink in de kabel omdat de Samaritanen dat werk verhinderden. Later werd alsnog vergunning gegeven tot herbouw. Wanneer in de dagen van koning Artasasta Ezra naar Jeruzalem trekt, krijgt hij van deze Perzische vorst een brief mee. Daarin staat dat alle schatmeesters zorgen moesten dat aan de tempeldienst honderd talenten zilver, honderd kor tarwe, honderd bath olie en wijn en zout zou worden gegeven op kosten van de koning (Ezra 7:21). De koning ging zover in zijn brief dat hij waarschuwde voor de toorn van God die zou komen wanneer men dit niet deed. Met de brief kreeg Ezra ook goud en zilver mee dat koning Artasasta hem ter beschikking had gesteld om dat te verzilveren in offerdieren voor het altaar in de tempel des Heeren.

In Daniel 3:2 en 3 wordt er ook van schatmeesters gesproken. Er wordt dan niet op hun werkzaamheden ingegaan. Alleen wordt de mededeling gedaan dat zij met alle andere overheidspersonen naar het dal van Dura moesten komen om daar te knielen voor een immens beeld op straffe van de verbrandingsdood. Op de drie vrienden van Daniel na bukten ze al die hoge ambtenaren, ook de schatmeesters. Ze deden niet naar de oproep in het bekende lied van Francis Henry Lite die zong:

Prijs, mijn ziel, den Hemelkoning,  
breng uw schatting aan Zijn voet,  
die mij door Zijn gunstbetooning  
heil, vergeving smaken doet!

Toen Nehemia in Jeruzalem verbleef stelde hij enkele schatmeesters aan (Nehemia 13:13). Het ging hier vooral om mannen die zorgden voor de gelden die beschikbaar dienden te zijn voor het onderhoud van de dienst des Heeren. Wij zouden het kunnen vergelijken met tegenwoordig de kerkvoogden of –rentmeesters. Ook Sebna was een schatmeester. Hij was dat in diens van de godvrezende koning Hizkia van Juda (Jes.22:15). Hij was geen vroom man. Integendeel. Hij was een trots iemand die voor zichzelf al een praalgraf had uit laten tekenen. Hij krijgt als oordeel dat hij als een bal zal worden voortgerold in de vreemde nadat hij uit zijn ambt ontheven is als ‘een schandvlek van zijn heer’. Wat zijn misdaden voorts waren weten we niet precies. Vermoedelijk was hij een bars en bits iemand die de hand op de knip hield wanneer hij mildadig zou dienen uit te geven. We lezen namelijk dat in zijn plaats een ander zou komen die de inwoners van Jeruzalem en het huis van Juda tot een vader zou zijn. De naam van die nieuwe schatmeester wordt door Jesaja ook vermeld. Het is Eljakim (God richt op), de zoon van Hilikia. Deze wordt daarmee zelfs een type van Christus omdat hij de sleutel van David op zijn schouder kreeg. Waarschijnlijk was deze sleutel daarop geborduurd. Ook kreeg hij de macht betreffende de schatkamer om deze open te doen en niemand zou sluiten en andersom. In Openbaring 3:7 worden deze woorden op de Zaligmaker toegepast. O wat een schatten schenkt Hij uit goedheid zonder peil. Heel de bediening der verzoening is als het ware een uitstalling van die schatten. De berijmer van Psalm 25 zingt van Gods verbond en woorden die als schatten worden gadegeslagen. En in Psalm 71 wordt er gezongen dat de Kerk de reeks dier schatten kan tellen noch bevatten. Daarmee vergeleken zijn alle schatten die de aardse schatmeesters voortbrengen niet en ijdel. De berijmer van Psalm 49 zingt:

Wat hem betreft die op zijn schat vertrouwt  
En al zijn roem op grote rijkdom bouwt,  
Zijn schat behoudt zijn broeder niet in 't leven  
Hij kan daarvoor aan God geen losgeld geven.  
Hoe anders wanneer de Schatmeester uitdeelt uit de  
schatkist van de hemel. Dat is de prijs van Zijn dierbaar  
bloed.

Er kan ook een tijd aanbreeken dat de toegang daartoe op slot is, voor eeuwig op slot. Laten we het vermaan van de hemelse Schatmeester daarom ter harte nemen: ‘Vergadert u geen schatten op de aarde waar ze

de mot en de roest verderft en waar de dieven doorgraven en stelen, maar vergadert u schatten in de hemel, waar ze noch mot noch roest verderft en waar de dieven niet doorgraven noch stelen, want waar uw schat is daar zal ook uw hart zijn' (Matt.6:19-21).

#### **Bij de diensten**

Komende zondag heb ik 's morgens geruild met ds.P.Vernooy uit Lekkerkerk. 's Middags hopen we weer in uw midden te zijn. Een aantal kleine kinderen zal dan gedoopt worden. We lezen bij die gelegenheid Genesis 4. Gezegende diensten toegewenst.

#### **Ter overdenking**

We kunnen al snel te veel geld of te veel wereldse voorspoed hebben, maar we kunnen nooit te veel geloof hebben (J.C.Ryle 1816-1900).