

Nieuws uit de Hervormde Gemeente Elspeet

2024 | Week 40



Predikant: ds. M. van Kooten

Nunspeterweg 4

8075 AC Elspeet

Tel. 0577 - 491206

E-mail: m.vankooten@solcon.nl

Scriba: diaken E. Mulder

Spoekeboompe 49

8075 DJ Elspeet

Tel. 06 - 12897617

E-mail: scriba@hervormd-elspeet.nl

IBAN Coll. van Kerkrentmeesters Herv. Gem.:

NL29 RABO 0384 7680 75

IBAN Coll. van Diakenen Herv. Gem.:

NL61 RABO 0347 5000 99

Diensten

D.V. zondag 6 oktober 2024

09.30 uur ds.M.van Kooten

15.00 uur kand.C.Schreur uit China

D.V. woensdag 9 oktober 2024

19.30 uur ds.M.van Kooten (Bijbellezing)

Collecten

1.Kerk

2.Instandhouding predikantsplaats

3.Kerk (deurcollecte)

Van harte aanbevolen

Kinderoppas

Annet van de Hardenberg- van de Hardenberg, Annet-mieke de Fijter-Tramper en Emma Schrijver

Doopdienst

Zondag jongstleden mochten een vijftal kinderen der gemeente het teken en zegel van Gods genadeverbond ontvangen.

Tekst voor de prediking was Genesis 4:15b: 'En de HEERE stelde een teken aan Kain opdat hem niet versloeg al wie hem vond'. Het thema luidde: 'Gods weldadigheid bewezen aan Kain'. We stonden stil bij de volgende drie punten, namelijk 1.Toorn van Kain, 2.Teken aan Kain en 3.Toekomst van Kain

1.Toorn van Kain: Vreselijk was de toorn van Kain omdat de Heere het offer van Abel zijn broer wel aannam en dat van Kain niet. Kain kwam met eigen werk en Abel met het Lam. In plaats van verootmoediging en roepen tot God bracht het Kain tot boosheid. Wat een genade dat de Heere hem er nog op wees. Hij stond als het ware aan de deur van Kains hart om hem te vermanen dat er ook voor hem verhoging was, bekering en behoud. Desondanks sloeg hij zijn broer dood. Op de vraag van de Heere 'waar is Abel uw broeder' sloeg hij een onverschillige toon aan. "Ben ik mijns broeders hoeder?"

2.Teken aan Kain: De Heere velte een zwaar vonnis over Kain. Niet ontvangt hij de doodstraf. Dat mag op zich wel een wonder heten. Wel krijgt hij te horen dat hij vervloekt is van de aardbodem. Hij krijgt niet te horen dat hij verdoemd is. Dan is namelijk alle hoop verloren. Kain zegt daarop dat zijn misdaad te groot is om vergeven te worden. Dat grenst aan de mening de zonde tegen de Heilige Geest te hebben begaan. Het mag ook gelezen worden als de straf is te groot die ik moet dragen. Doodsbang is Kain dat iemand hem zal doden. Daarop belooft de Heere dat de mogelijke moordenaar van Kain zeventvoudig gewroken zal worden. Hij krijgt daarbij een zichtbaar teken. Kohlbrugge

merkt daarbij op: 'Ja, zulk een God is onze God, en zo lang de verkeerdste mens nog leeft, is er nog hoop, al was zijn naam ook Kain'. De Kanttekeningen op de Statenvertaling schrijven Kain ook niet geheel af want zij merken op dat het teken o.a. gold dat men Kain niet zou ombrengen opdat tijd van berouw mocht hebben omdat hij tot op heden alleen maar ontsteld was over de straf. In zekere zin is daarom ook het teken van de doop te vergelijken met het teken aan Kain. Het is immers een pleitgrond voor een vloekwaardige zondaar, die weliswaar geen broedermoord beging maar ten diepste door de zonde en misdaden de oudste Broeder gekruisigd heeft. Wanneer we somtijds uit zwakte in de zonde vallen moeten we niet twifelen vanwege het getuigenis, het zegel van het verbond der genade....

3. Toekomst van Kain: Helaas is Kain met dit teken niet werkzaam geweest. De goedertierenheid van de Heere brengt hem niet tot bekering. Hij ging weg van het aangezicht Gods. Dat wil zeggen dat hij zich geheel van God afkeerde. Hij vroeg niet zoals Mozes: 'Indien Uw aangezicht niet medegaan zal, doe ons van hier niet optrekken!' Hij onderdrukt zijn angst en boos getewen door het bedrijven van liefde met zijn vrouw en zuster en het bouwen van een stad. Een stad ver bij het Paradijs vandaan. Een stad die op de aarde een naam kreeg vanwege zijn nageslacht dat zich nestelde op deze aarde alsof er geen gericht zou zijn. Laten we bidden voor ons en onze kinderen dat we niet van God maar naar Hem zouden vluchten en niet een bestaan hier op aarde zoeken maar verwachten de stad die fundamenten heeft waarvan de Bouwheer God Zelf is. Daartoe is de doop een teken van Gods goedwilligheid. Gelukkig daarom degene die de weg van Kain niet gaan maar de toevlucht bij de Heere zoeken. Ledeboer zegt zo treffend in zijn leerboekje voor kleine kinderen dat we daartoe om de Heilige Geest mogen bidden. Op de vraag en op de vraag of we daar grond voor hebben antwoordt hij: ja in onze doop, omdat we gedoopt zijn in de naam van de Vader, de Zoon en Heilige Geest. Dat zo Sem, Rens, Daniel, Joah en Lotte dat teken mogen gebruiken, ja wie niet....

Bijbellezing

Op D.V. woensdag 9 oktober willen we de bijbellezingen over de Galatenbrief vervolgen. Dit keer lezen we de tweede helft van het vijfde hoofdstuk. Allen meer dan welkom om 19.30 uur in de kerk.

Catechisaties

De jongelui van het eerste uur moeten maken en leren over de belijdenis wat er op blz.3 van deel 1 staat. De

jongeren van het tweede uur moeten uit deel 3 maken wat er op blz.3 staat en leren zondag 20. De jeugd van het laatste uur worden geacht te maken de opdrachten 4 en 5 op blz.37. Leeft u vooral ook met de jeugd mee ouders, naar uw doopbelofte! 'k Miste nog verschillende (a.s.) catechisanten. Maar ik begreep dat er ook Engelandvaarders zijn die met school een week overzee zijn en volgende week aanwezig hopen te zijn. En wie weet wat er vrijdagavond nog komt... want het is dinsdagmorgen vroeg dat ik dit in de mailbox zet.

Gemeentedag zaterdag 12 oktober

Op Deo Volente zaterdag 12 oktober is er weer onze gemeentedag in 't Kerkerf. Dit keer is het een gemeentedag met een drievoudige zin. Eerstens geldt deze dag als opening van het winterwerk. Daarbij viëren we traditiegetrouw de verjaardag van onze predikant. Ten laatste zullen we op deze dag afscheid nemen van onze gewezen koster, Dirk Jan Hop. Het programma ziet er uit als volgt:

Voor de liefhebbers is er een fietsroute uitgezet van ongeveer dertig kilometer. Die tocht start vanaf 13.15 uur vanaf 't Kerkerf, uiteraard afhankelijk van de weersomstandigheden.

Voor degenen die niet willen of kunnen fietsen is er inloop vanaf 15:30 uur, er is dan koffie en er is dan ook gelegenheid om onze predikant te feliciteren. Bij droog weer is er een springkussen voor de kinderen. Om 17 uur vangt de broodmaaltijd aan waarbij ook de barbecue aanwezig is. Na het eten willen we gezamenlijk zingen in de kerk. Rond 19 uur zullen we afscheid nemen van Dirk Jan Hop zoals reeds in eerdere berichten aangekondigd. Opgeven voor deze dag is niet nodig. Een ieder is van harte welkom!

Moedermorgens

De moedermorgens gaan weer van start! D.V. dinsdagochtend 8 oktober hartelijk welkom in 't Kerkerf. Er is inloop met koffie/thee vanaf 09.15 uur, we starten om 09.30 uur. Als je geen oppas hebt mogen de kleintjes gewoon mee.

We willen weer verder gaan met het boekje 'opvoedingsreis deel 2' van F. en A. van Hartingsveldt. Hoofdstuk 6 is aan de beurt, dit gaat over het aanleren van bijbelteksten. Willen jullie de bijbelstudie uit dit hoofdstukje voorbereiden? Mocht je het boekje nog niet hebben, app dan even naar 06-44137443.

Data voor in de agenda: woensdag 13 november en donderdag 12 december.

Ben je nog nooit geweest? Kom gerust een keer kijken. Alleen luisteren is ook goed;).

We hopen op net zulke gezellige, leerzame en bemoeidigende bijeenkomsten als het vorige seizoen.

Hartelijke groet,

Annet van den Hardenberg en Annemiek Stelwagen

(Busvervoer) Mars voor het leven 2024

Op D.V. 16 november 2024 organiseert Schreeuw om leven de jaarlijkse Mars voor het leven.

Die Mars blijft nodig om een signaal af te geven dat abortus niet gewoon is. Want ook al wordt abortus een 'mensenrecht' genoemd, er sterft wel een mens ...

Met de stille optocht komen we op een waardige manier op voor het ongebooren leven én vragen we aandacht voor goede hulp rondom een onbedoelde zwangerschap en na een abortus.

Dit jaar vertrekt er opnieuw een pro-lifebus vanaf het transferium in Nunspeet naar Den Haag. We vertrekken om 9.00 uur en hopen rond 16.30 uur weer terug te zijn in Nunspeet.

Opgeven kan tot uiterlijk 8 november via www.schreeuwomleven.nl/busvervoer. Let op: vol=vol.

Misschien ervaar je spanning of onzekerheid of je mee moet lopen in de Mars.

Het is dan goed om te bedenken dat je een signaal afgeeft. Hoe meer mensen meelopen, hoe duidelijker zichtbaar wordt dat abortus geen gewone keuze is.

Gebed blijft echter ons belangrijkste wapen. Daarom vragen we u, of u meegaat of thuisblijft, om gebed om een terugkeer in onze samenleving naar de Heere en Zijn geboden.

Praktische informatie

Kijk op <https://www.schreeuwomleven.nl/mars2024> voor meer informatie over de mars.

Voor het busvervoer vragen we een vrijwillige bijdrage, die je kunt voldoen bij de bus of kunt overmaken via een betaallink.

Ter indicatie: de kosten voor de bus zijn 16 euro per persoon. Eventuele overbetalingen worden overgemaakt naar een stichting die opkomt voor het ongebooren leven. Eventuele tekorten worden door een anonieme particuliere sponsor aangevuld.

Met vriendelijke groet,

Pieter en Gerdien Beens (06-23637890)

Bijbelstudieconferentie over Simson

In november organiseren het LCJ en HJW weer twee Bijbelstudieconferenties. Het thema van dit najaar is 'Simson: Rechtzinnig of eigenzinnig'. Tijdens dit weekend verdiepen we ons in het leven van deze bijzondere richter. Hij was door God geroepen, maar

maakte regelmatig keuzes die daar haaks op stonden.

Wat wil God ons door deze geschiedenissen leren?

Van harte welkom om daar samen over na te denken!

Data: DV 8-11 november (20+) en 22-25 november (16+ = VOL; opgeven kan alleen voor de reservelijst)

Locatie: Koos Vorrinkhuis, Lage Vuursche Programma en aanmelden: www.bijbelstudieconferenties.nl

Regioavond Een Handreiking Veluwe

Regio Veluwe van vereniging Een Handreiking organiseert ook dit najaar weer een regioavond. De avond vindt D.V. plaats op 10 oktober. Het thema is 'verlieservaring na een diagnose'. Mw. Ada de Jong hoopt de lezing te verzorgen. Velen van u kennen mensen in de naaste omgeving met een diagnose, bijvoorbeeld in het eigen gezin of de familiekring, of zijn hier zelf mee bekend. Denk maar aan een diagnose als ADHD, een stoornis in het autistisch spectrum, een depressie of een persoonlijkheidsstoornis. Al deze diagnoses hebben, in meer of mindere mate, impact op het leven. Het kan moeite kosten om hiermee om te gaan en de diagnose een plek te geven in het dagelijks leven. Gevoelens van verlies kunnen hierbij ook een rol spelen, op allerlei manieren. We nodigen u van harte uit hier samen met ons over na te denken tijdens de regioavond! De avond wordt gehouden in de Oenenburgkerk, Vlierweg 79 te Nunspeet. Het begint om 19:30 uur, met een inloop vanaf 19:00 uur. Bij de uitgang wordt een collecte gehouden voor de onkosten. Komt u ook?

Bijbelse ambten en beroepen (LXXXVII)

In de dagen waarin Gods woord op schrift werd gespeeld zag het vervoer er aanmerkelijk anders uit dan heden ten dage. Vrachtwagens en treinen kenden ze niet. Alles werd te land met paard en/of ezel en wagen en met kamelen vervoerd. Ter zee waren er echter wel schepen. Vandaar dat we verschillende malen lezen van scheepslieden en (opper)schippers. In de Griekse taal heten ze de 'nauta'. Toen men in vroeger dagen de namen van geleerden met een Griekse of Latijnse naam versierden werd dat voor degenen die Schipper heetten Nauta. Bij de naam Nauta denk ik aan het bijzonder aan de gereformeerde theoloog Doede Nauta (1898-1994). Hij kreeg deze naam niet toen hij student werd aan de V.U. te Amsterdam maar werd er mee geboren. Nauta deed zijn naam in zekere zin geen eer aan, want schipperen deed deze kerkhistoricus niet met de historische betrouwbaarheid van Gods Woord toen dat op den duur op de snijtafel van de theologen terecht kwam. Vele boeken schreef professor Nauta waaronder een

levensbeschrijving van Willem Farel en Pierre Vieret, belangrijke figuren uit de tijd der reformatie. Hij schreef o.a. over Calvijn, de synode van Emden in 1571, de geschiedenis van de Statenvertaling en vele artikelen voor het Biografisch lexicon voor de geschiedenis van het Nederlands protestantisme.

Terug naar de schippers in de Bijbel. Met name in Psalm 107 worden zij –weliswaar indirect- bezongen als degenen die met schepen rijk bevracht de zee bevaren met alle gevaren van dien. De Tyrische koning Hiram bouwde met koning Salomo een vloot en deed scheepslieden uitgaan naar Ofir om daarvandaan o.a. goud te transporteren (1 Kon.9:27). Mochten t.t.v. koning Hiram Tyrus en Israel gezamenlijk optrekken, in latere jaren veranderde dit. Met name na de scheuring van Israel t.t.v. Salomo's zoon Rehabeam. Op den duur werd Tyrus Juda gram. Vandaar dat we ook lezen van een profetie tegen deze vorst in Ezechiël 27. De schippers die ooit zongen vanwege de opbrengst van de handel zullen schreeuwen van vanwege Gods toorn over Tyrus zodat de inwoners der voorsteden zullen beven. Overigens is dat niet het enige wat over Tyrus en de schippers van dat land wordt gezegd. Luisteren we slechts naar Psalm 87. Daar zingen we dat de Tyrier in de Godsstad zal worden geboren, hetwelk betekent wedergeboren tot een levende hoop.

We komen ze ook nadrukkelijk tegen in Handelingen 27 tijdens de tocht die Paulus maakte naar Rome, terwijl ze in zwaar weer kwamen. 'Schoenmaker, blijf bij je leest' zal de hoofdman gedacht hebben toen Paulus beval dat ze in Schonehavens zouden overwinteren vanwege naderend ongunstig weer. We lezen dan dat de hoofdman meer de schipper geloofde dan Paulus (Hand.27:11). Ze hebben het toen wel geweten. Wat een noodweer overviel hen op de Middellandse zee. De scheepslui waren ondanks hun zeebenen niet allemaal helden blijkbaar. Want om hun hachje te redden waren er schippers die uit angst voor hun leven middels een sloep heimelijk het schip wilden verlaten. Paulus die dat opmerkte zei daarop: 'Indien deze in het schip niet blijven kunt gij niet behouden worden'. Prompt werden daarop door de krijgslui de touwen doorgesneden. Ds.J.H.Koster te Montfoort betrok in 1929 deze geschiedenis op het kerkelijk leven van zijn dagen. Hij zag in het schip de uitwendige kerk, en in de reddingsboten degenen die in 1834 of 1886 de oude diep gezonken kerk verlieten. Ik citeer: 'Teveel van Gods volk hebben sedert 1834 de reddingsboten gebruikt en zovelen hebben het schip verlaten en nu kunnen we niet meer behouden worden. Wel tot eeuwige zaligheid, maar niet met elkaar tot zalige gemeenschap onder Christus als Hoofd der strijdende

Kerk. Die zaak is verloren, geen verwachting is er meer voor enige kerk. 't Krakend schip moet zinken en de reddingsboten moeten zinken en als strakjes de storm zo groot wordt dat we allen omkomen, dan zal God wat nieuws scheppen, ook in Nederland. Want 't is met 't vergaan straks van 't oude schip en alle reddingsboten nog niet voorbij met Zijn eeuwige verbondsbemoeienissen voor Zijn Kerk, de strijdende, ook in Nederland.' Ik hoop en bid dat deze man gelijk heeft.

Het treffendste voorbeeld waarbij een schipper ter sprake komt is Jona 1:6. Het schip waarop deserteur Jona onder in het schip aan het slapen is dreigt om te komen, terwijl in het vooronder Jona rustig ligt te slapen. Het is dan de opperschipper die hem toeroept: 'Wat is u gij hardslapende?' Over die woorden heeft ooit Abraham Hellenbroek op 24 mei 1705 een indrukwekkende preek gehouden tijdens een biddag. Hij vergelijkt dan de Allerhoogste met de opperschipper die alle slapende zondaren wakker roept. Hellenbroek doelt allereerst op de slapende overheid. Hij verwijt de overheid in die dagen zich hoofdzakelijk bezig houdt met de veiligheid van het land en de financiële gezondheid ervan maar verzucht hij 'wanneer wordt er in vergaderingen van staat en stad gesproken om een alliantie (verbond) met de hemel te maken. Wat wordt er gedaan om de zonden die de ogen van Gods heiligheid verbitteren in het land met ernst tegen te gaan?' Ook wees hij er op dat de overheid in zo'n diepe slaap verkeerde dat de Arminianen (de Remonstranten) in sommige plaatsen zich wisten in te dringen zodat men toestemming kreeg eigen kerken te bouwen. Als de beste man nu nog leefde, wat zou hij dan wel niet uitroepen.... Ook de predikanten schaart hij onder de slapende menigte, want zij dienen als schippers op te roepen om wakker te worden in de nood der tijden. 'Wat een geest van diepe slaap. Waar is de oude ijver die de reformatie onder ons geplant en die ze tegen inbrekende ketterijen voortijds staande gehouden heeft'. Naast slapende overheid en predikanten noemt hij ook het kerkvolk. 'Het hele land is in slaap gevallen, ongevoeligheid, zorgeloosheid overstroomt de kerk.' Hij constateert een diepe slaap bij de oproep zich te bekeren. Hij eindigt: 'Ach, toehoorders, wij moeten er aan om eens wakker te worden of wij kunnen niet behouden worden. Blijven wij slapen, het scheepje zal op de klippen van Gods rechtvaardige verbolgenheid aan stukken stoten.'

Bij de diensten

Zondagmorgen hopen we verder te gaan met de preken-serie over de profeet Ezechiël. Dit keer lezen we hoofdstuk 19. In de middagdienst is kandidaat Schreur uit China uitgenodigd. Hij is in Nederland vanwege het feit dat de Bonisazending een halve eeuw geleden in het leven is geroepen. Aan deze stichting is hij nauw verwand. Graag staan we voor hem een dienst af en hopen we met u op te trekken onder de verkondiging van Gods woord. Gezegende diensten toegewenst.

Ter overdenking

Enkele jongens gingen op zoek naar een vos, die voor veel overlast zorgde. Op een gegeven moment vonden ze het hol van het dier. De kleinste van hen kroop erin. Na een tijdje klonk de enthousiaste kreet: 'Ik heb hem! Ik heb hem!' Maar een tijdje later klonk de pijnlijke kreet: 'Hij heeft mij! Hij heeft mij!' Zo is het vaak. Je hebt een zaak, een bedrijf bijvoorbeeld. Maar na verloop van tijd is het: Hij heeft mij. De zaak heeft mij. Het beheerst mijn hele leven. Je staat er mee op en gaat er mee naar bed. Dat is afgoderij. De zaak is tot een afgod geworden (Walther Lüthi 1901-1982).