

Nieuws uit de Hervormde Gemeente Elspeet

2024 | Week 41



Predikant: ds. M. van Kooten

Nunspeterweg 4

8075 AC Elspeet

Tel. 0577 - 491206

E-mail: m.vankooten@solcon.nl

Scriba: diaken E. Mulder

Spoekeboompje 49

8075 DJ Elspeet

Tel. 06 - 12897617

E-mail: scriba@hervormd-elspeet.nl

IBAN Coll. van Kerkrentmeesters Herv. Gem.:

NL29 RABO 0384 7680 75

IBAN Coll. van Diakenen Herv. Gem.:

NL61 RABO 0347 5000 99

Diensten

D.V.zondag 13 oktober 2024

09.30 uur ds. J.J. Mulder te Dordrecht

15.00 uur ds. A. Simons te Valburg-Homoet

Collecten

1. Kerk

2. Instandhouding predikantsplaats

3. Diaconie (GZB najaarszendingscollecte)

Van harte aanbevolen

Kinderoppas

Methilde Mulder-Dijkgraaf, Gerriëlle van de Steeg en

Jonathan de Ruiters

Catechisaties

De jongelui van het eerste uur moeten de bijbelboeken kennen van het Oude Testamen en de verwerkingen en opdrachten van blz.5 van deel 1. De jongeren van het tweede uur moeten maken de verwerking en

opdrachten op blz. 5 van deel 3. De jeugd moet leren vraag en antwoord 112 en/of de leervragen van blz.40. Maken de opdrachten 1 en 2 van blz.40.

De vrijdagavondcatechisanten moeten leren de vragen op blz.70 en maken de opdrachten op blz 72 en 73 van de Goddelijke waarheden deel 1.

Gemeentedag zaterdag 12 oktober

Op Deo Volente zaterdag 12 oktober is er weer onze gemeentedag in 't Kerkerf. Dit keer is het een gemeentedag met een drievoudige zin. Eerstens geldt deze dag als opening van het winterwerk. Daarbij vieren we traditiegetrouw de verjaardag van onze predikant. Ten laatste zullen we op deze dag afscheid nemen van onze gewezen koster, Dirk Jan Hop. Het programma ziet er uit als volgt: Voor de liefhebbers is er een fietsroute uitgezet van ongeveer dertig kilometer. Die tocht start vanaf 13.15 uur vanaf 't Kerkerf, uiteraard afhankelijk van de weersomstandigheden. Voor degenen die niet willen of kunnen fietsen is er inloop vanaf 15:30 uur, er is dan koffie en er is dan ook gelegenheid om onze predikant te feliciteren. Bij droog weer is er een springkussen voor de kinderen. Om 17 uur vangt de broodmaaltijd aan waarbij ook de barbecue aanwezig is. Na het eten willen we gezamenlijk zingen in de kerk. Rond 19 uur zullen we afscheid nemen van Dirk Jan Hop zoals reeds in eerdere berichten aangekondigd. Opgeven voor deze dag is niet nodig. Een ieder is van harte welkom!

Mannenvereniging "Onderzoekt de Schriften"

Dinsdag 15 oktober komt de mannenvereniging DV weer bij elkaar in 't Kerkerf. Cees van 't Noordende hoopt de inleiding te verzorgen. Het Bijbelgedeelte voor deze keer is Jakobus 1:9-18 naar aanleiding van

de Bijbelstudie in MANkracht nr. 5 van mei-juni: 'Staande blijven in beproeving en verzoeking'.

Alle mannen vanaf 18 jaar zijn hartelijk welkom, ook als je zomaar een keer wilt komen kijken. We beginnen om 19.30 uur.

De secretaris

Vrouwenvereniging Wees een zegen

DV woensdag 16 oktober komen we weer samen in 't Kerkerf. Wat mooi dat we de eerste avond met zoveel vrouwen het seizoen mochten starten! Op het programma voor de komende avond staat bijbelstudie 2, graag deze alvast thuis voorbereiden. We hopen elkaar weer te ontmoeten, om half 8 staan de koffie en thee klaar waarna we om kwart voor 8 willen starten. Wees welkom!

Hartelijke groet van het bestuur

Collectemunten

Op Deo Volente maandag 14 oktober aanstaande is er uitgifte van collectemunten van 19 uur tot 20.15 uur in 't Kerkerf. Van harte aanbevolen!

College van kerkrentmeesters

Psalmzangvereniging zingt voor de kerktelefoon

Psalmzangvereniging "De Lofstem" hoopt op DV donderdag 17 oktober een uurtje psalmen, van 20.00 uur tot 21.00 uur, te gaan zingen voor de kerktelefoon. We zingen vanuit het Kerkerf. Iedereen is van harte uitgenodigd om mee te luisteren.

Bijbelse ambten en beroepen (LXXXVIII)

Een heel bijzonder beroep dat in de bijbel voorkomt is dat van schenker. We moeten dat niet verwarren met wat vandaag wel een barman, herbergier, kroegbaas of tapper wordt genoemd waarheen het woordenboek ons verwijst. Zelfs niet de eigenaar van een schenkerij zonder alcohol zoals we die wel tegenkomen in een theetuin e.d. Een schenker was destijds een topambtenaar die de drinkbeker van de koning vulde en aanreikte. Deze man zag nauwkeurig toe of er toch niet in de wijn of een andere drank gif was gedaan of een andere ongerechtigheid. De man die dit werk deed moest wel echt helemaal betrouwbaar zijn. De eerste keer dat we van zo iemand lezen is in de geschiedenis van Jozef wanneer deze als hulp van de cipier in de gevangenis een schenker tegenkomt (Genesis 40). Samen met een bakker van het hof van farao deelt deze een cel. De reden waarom hij in het gevang kwam is onbekend, zoals we dat ook niet weten van de bakker. In ieder geval had de farao blijkbaar redenen te over om hem op te laten sluiten. Bekend is de

droom die hij droomde over het gieten van de wijn in de beker van de koning. Hoewel de schenker daaronder mistroostig was en meende dat dromen bedrog zijn wist Jozef hem te verzekeren dat hij weer in zijn ambt hersteld zou worden. Alzo geschiedde. Op de verjaardag van de farao kwam de schenker weer in dienst. De schenker beloofde Jozef dat hij een goed woordje voor hem zou doen bij de farao. Het geraakte echter in het vergeetboek. We lezen dan een hele poos niets van hem totdat de farao aan de schenker uitte dat hij zo naar gedroomd had. De schenker had immers voortdurend met de farao contact. Dan lezen we in de Bijbel die bijzondere woorden: 'Ik gedenk heden aan mijn zonden'. De schenker vertelde vervolgens van Jozef in de gevangenis die dromen kon uitleggen. Het gevolg daarvan was dat Jozef ontslagen werd uit de gevangenis en onderkoning werd van Egypteland. Wie kan Gods wijs beleid doorgronden... Salomo had meerdere schenkers aan zijn hof. De koningin van Scheba kon haar ogen niet geloven toen ze deze de koning op zijn wenken zag bedienen. We lezen dienaangaande in Gods woord dat er in haar geen geest meer was, zo vol verwondering was ze (1 Kon.10:5).

Een derde en tevens laatste maal dat over een schenker wordt gesproken is in het boek Nehemia, waarin de schenker Nehemia onder inspiratie van de Heilige Geest vertelt over zijn gang vanuit Suzan naar Jeruzalem. Het is wel iets heel bijzonders dat deze Jood zo'n vertrouwelijke functie kreeg aan het hof van een heidens vorst. Hij heeft blijkbaar leren buigen onder het oordeel en leren bidden voor zijn vijanden en het woord van Jeremia mogen verstaan 'in hun vrede zult gij vrede hebben'. Het kwam niet bij hem op om eventueel gif te deponeren in de beker van de koning zoals wel eens gebeurde. Hij was een man van gebed tot de Heere Die de harten van de koningen kan buigen als waterbeken. Hij kon als vertrouweling van de koning alles gedaan krijgen want toen zijn aangezicht bedroefd stond vanwege zijn smart over de toestand van Jeruzalem kreeg hij vrij mandaat naar zijn vaderland terug te keren en de muren van Jeruzalem te herbouwen.

Tot op heden spraken we van schenkers die de beker vulden van de koning. Laten we eindigen met de Vader van onze Heere Jezus Christus Die de beker van Zijn Zoon vulde, de beker van Gods toorn. Zodat op die wijze gezongen kan worden: 'Hij schenkt uit goedheid zonder pijn, ons 't eeuwig zalig leven'. Terwijl Salomo mocht nodigen in naam van de Opperste Wijsheid, dat is Christus, aan wie de Hagia Sophia (Heilige Wijsheid) in Istanbul is gewijd maar inmiddels tot

moskee verworden is: 'Drinkt van de wijn Die Ik gemengd heb' (Spr.9:5b). Daarom mag de Nederlandse geloofsbelijdenis in het eerste artikel de Allerhoogste definiëren als 'Bron van alle goeds'. Hebt u daaruit al leren putten? Zo niet, dan zult u uit de beker van Gods toorn moeten drinken, waarvan Gods woord zegt in negatieve zin... "die beker houdt veel in' (Ezechiël 23:32b).

Bij de diensten

Komende zondag hoop ik in Loosduinen en Abbenbroek voor te gaan. In uw midden zijn ds.J.J.Mulder en ds.A.Simons uitgenodigd het evangelienet uit te werpen. Gezegende diensten toegewenst.

Ter overdenking

Johannes de Doper betuigt en spreekt wel 'Bekeert u' of 'doe boete', maar hij meent daarmee niet dat u zult bekeren en door uzelf een zonden afleggen. Daarom zegt hij ook zo nadrukkelijk: 'Zie het Lam Gods dat de zonden der wereld wegneemt'. Hij bedoelt dit, dat een ieder van zichzelf erkennen zal dat hij de bekering nodig heeft maar dat hij dit niet bij zichzelf zoeken moet maar bij Christus alleen! Tot deze kennis leidt ons God de Vader, naar Zijn barmhartigheid en zendt in de wereld de stem van Johannes, met vele scharen van evangelisten (Maarten Luther)