

Nieuws uit de Hervormde Gemeente Elspeet

2024 | Week 42



Predikant: ds. M. van Kooten

Nunspeterweg 4

8075 AC Elspeet

Tel. 0577 - 491206

E-mail: m.vankooten@solcon.nl

Scriba: diaken E. Mulder

Spoekeboompje 49

8075 DJ Elspeet

Tel. 06 - 12897617

E-mail: scriba@hervormd-elspeet.nl

IBAN Coll. van Kerkrentmeesters Herv. Gem.:

NL29 RABO 0384 7680 75

IBAN Coll. van Diakenen Herv. Gem.:

NL61 RABO 0347 5000 99

Diensten

D.V. zondag 20 oktober 2024

09.30 uur ds. M. van Kooten

15.00 uur ds. M. van Kooten

D.V. woensdag 23 oktober 2024

19.30 uur ds. M. van Kooten (Bijbellezing)

Collecten

1. Diaconie

2. Kerk

3. Instandhouding predikantsplaats

Kinderoppas

Eline Bomhof-de Haer, Teunie Bossenbroek-Mulder en Jennieke van de Steeg

Bijbellezing

D.V. woensdag 23 oktober hopen we de bijbellezingen weer te vervolgen over de Galatenbrief. Dit keer lezen

we het zesde hoofdstuk. Iedereen hartelijk welkom in de kerk om 19.30 uur.

Catechisaties

De jongelui van het eerste uur moeten de bijbelboeken kennen van het Nieuwe Testament. De jongeren van het tweede uur moeten leren vraag en antwoord 54 en 55 van de Heidelberger Catechismus. De jeugd van het laatste uur moet maken de opdrachten 3 t/m 6 van de Enige Troost dl.3 blz.41. De vrijdagavondcatechisanten moeten maken de opdrachten op blz 73 van de Goddelijke waarheden deel 1.

Financiële verantwoording

De collecten voor de kerk voor de maand september hebben opgebracht:

Kerk: € 2951,14

IPP: € 3162,67

Extra kerk: € 1212,89

Giften per bank: 2x € 10,- / € 10,05 / € 10,06 / € 100,- / € 750,-

Alle gevers na de Heere hartelijk dank.

Penningmeester College van Kerkrentmeesters

Najaarszangavond 26 oktober in de dorpskerk

Op D.V. 26 oktober houdt mannenensamble Laus Deo een najaarsconcert in de dorpskerk in Elspeet. Aan deze avond werkt ook het Noorder Jongerenkoor uit Drachten mee onder leiding van de bekende pianist Wilbert Magré. Mannenensamble Laus Deo zal op deze avond een aantal nieuwe stukken laten horen die nog niet eerder zijn uitgevoerd. Ook zullen beide koren gezamenlijke stukken zingen. Het orgel wordt gespeeld door Henri Frens en de piano begeleiding door Wilbert Magré. De algehele leiding is deze avond in de

handen van dominee P.D.J. Buijs uit Nunspeet. De collecte deze avond is voor de Oranjehof in Elspeet. De toegang is gratis. We hopen op een mooie avond met een gevarieerd programma voor jong en oud. Iedereen is van harte uitgenodigd!

Psalmzangavond

D.V. Zaterdagavond 26 oktober in de herfstvakantie is er in de Gereformeerde Gemeente in Nederland een psalmzangavond, de collecte zal gehouden worden voor de Gereformeerde Bijbelstichting. Deze avond hoopt ds. A.J. van Wingerden uit Lienden de opening, meditatie en sluiting te verzorgen. De samenzang zal begeleid worden door organist Arthur de Jong. De avond begint om 19:00 uur. Iedereen is van harte welkom

Bijbelse ambten en beroepen (LXXXIX)

Wanneer we langs het koninklijk paleis Huis ten Bosch in de residentiestad gaan of kasteel Drakesteyn te Lage Vuursche, waar onze oud koningin Beatrix woonachtig is, dan zien we voor het hek schildwachten staan, al of niet in het zogenaamde schilderhuisje, afhankelijk van het weer. De schildwacht heeft zijn herkomst als bewaker van de schilden. In vroeger dagen was schild een verzamelnaam voor het hele wapenarsenaal van een leger. Zo bleef de benaming ook wanneer deze mannen voor een paleis of kazerne op wacht staan. Zij staan daar trouwens niet voor de show. Wanneer er iets verdachts door hen gesignaleerd wordt moeten zij optreden. Het wisselen van de wacht is vaak een hele vertoning dat de aandacht van toeristen trekt. Denk aan dat gebeuren bij Buckingham Palace in Londen en het Griekse parlement te Athene. Ze staan er derhalve niet voor de sier maar voor de security.

In de Bijbel wordt eenmaal over schildwachten gesproken. Al komt het me voor dat in bepaalde gevallen de 'wachters' die meerdere malen genoemd worden er wel mee te vergelijken zijn. In Richteren 7:11 lezen we in ieder geval dat Gideon met Pura zijn jongen naar het leger der Midianieten gaat 'tot het uiterste der schildwachten die in het leger waren'. Dit was om te verkennen. Het is overigens niet echt zeker of dit juist vertaald is. De Kantekenaren hebben dan ook de opmerking geplaatst dat de letterlijke betekenis van 'hamoesjim' met vijven betekent. Hamoesjim is het meervoud van hamesj dat het telwoord vijf inhoudt. De Naardense bijbelvertaling van Oussoren heeft zelfs met 'vijftigen' vertaald. Dat zou ook een optie kunnen zijn. De Kanttekeningen verwijzen voorts naar Exodus 13:18 alwaar we lezen dat de Israëlieten met vijven in

optocht gingen. Hetzij vijf personen naast elkaar of in vijf groepen. Dat maakt betreffende de uittocht trouwens wel een heel verschil in voorstelling, een lange rij van vijf naast elkaar of vijf grote mensenmenigtes. Zou het inderdaad over vijf personen gaan die aan de grens van het leger stonden dan is het voor de hand liggend dat dezen tot de tanden toe bewapend zouden zijn. Vandaar dat hamesj ook wel vertaald kan worden met strijdvaardig, toegerust tot de strijd.

De Engelse James vertaling heeft het niet over schildwachten maar spreekt over de gewapenden aan het uiterste van het leger. De Nieuwe Vertaling van 1951 (inmiddels 73 jaar oud!) heeft het over voorposten. Zo ook de Franse vertaling. De HSV vertaalt met 'rand van de strijdmacht die zich in het kamp bevond'. De Statenvertaling grijpt waarschijnlijk terug op de Lutherse bijbelvertaling en de zogenaamde Deux –aes vertaling uit 1562 die in gebruik was voor de komst van de Statenvertaling.

Wat nu de preciese vertaling moet zijn blijft een vraag maar duidelijk is dat het om mensen gaat die bij de ingang van het legerkamp stonden. Bepaald niet om uit te rusten maar wakker te zijn om bij onraad een signaal af te geven aan de legerscharen en zelf op te treden. De schildwachten uit Richteren 7 waren met elkaar in gesprek toen Gideon ze met zijn jongen observeerde. Dat zal wel niet de bedoeling zijn geweest. Nu drong de nood. Een der schildwachten had een droom gedroomd die hem zeer verontrustte met het oog op het leger. Vandaar dat hij zijn collega deed delen in zijn ernstige vermoedens. Hij had gedroomd dat een geroost gerstebrood al wentelend in het tentenkamp der Midianieten en een tent omsloeg. Hij interpreteerde dit als dat God de Midianieten en het ganse leger in de handen van Gideon zou geven. Voor Gideon was dit gesprek van de schildwachten een bevestiging om met slechts driehonderd mannen gewapend met kruiken en fakkels de strijd aan te binden met de verzekering van een gewisse overwinning.

De schildwachten uit de geschiedenis van Gideon spraken met elkaar. Dat is doorgaans niet de bedoeling. Nog minder dat men in slaap valt. Daar staan fikse straffen op. Dit omdat men de veiligheid van vorst en vaderland in gevaar brengt. Dit doet me denken aan een anekdote uit het leven van een der Russische tsaren. Ene tsaar Alexander inspecteerde de wacht. Maar de schildwacht was in slaap gevallen. De tsaar vroeg aan de falende wachter hoe zijn naam was. 'Alexander, majesteit!' was diens antwoord. De tsaar reageerde daarop: 'Verander je naam of je gedrag'. Een treffende illustratie omtrent het dragen van de naam 'christen' die toch heenwijst naar de naam

van Christus. Dragen we die naam terecht of ten onrechte. Immers een waar christen is degene die de zalving van Christus deelachtig is naar verluid van zondag 12 van de Heidelberger Catechismus.

Bij de diensten

Komende zondag hopen we tweemaal voor te gaan. In de morgendienst lezen we Ezechiël 20 en in de middagdienst wensen we stil te staan bij artikel 35 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis. Schenke de Heere gezegende diensten.

Ter overdenking

De ongelovigen schijnen dikwijls veel beter werken te doen dan de gelovigen, gelijk ook gezegd is de veren van de struisvogel zijn fraaier dan de vleugels van reiger of sperwer, maar de sperwer vliegt en dit kan de struisvogel niet. Zo zijn ook de gelovigen en ongelovigen menigmaal elkander naar de schijn gelijk, maar wat het hart aangaat zijn zij gescheiden (Maarten Luther)

Tenslotte

Hartelijk dank voor alle belangstelling rondom onze verjaardag op welke wijze ook. Het was hartverwarmend. En dat na veertien jaar... Een hartelijke groet vanuit de pastorie