

Nieuws uit de Hervormde Gemeente Elspeet

2024 | Week 43



Predikant: ds. M. van Kooten

Nunspeterweg 4

8075 AC Elspeet

Tel. 0577 - 491206

E-mail: m.vankooten@solcon.nl

Scriba: diaken E. Mulder

Spoekeboompje 49

8075 DJ Elspeet

Tel. 06 - 12897617

E-mail: scriba@hervormd-elspeet.nl

IBAN Coll. van Kerkrentmeesters Herv. Gem.:

NL29 RABO 0384 7680 75

IBAN Coll. van Diakenen Herv. Gem.:

NL61 RABO 0347 5000 99

Diensten

D.V. zondag 27 oktober 2024

09.30 uur dr.C.A.van der Sluijs te Veenendaal

15.00 uur ds.B.van Leeuwen te Lunteren

D.V.donderdag 31 oktober 2024

19.30 uur Hervormingsherdenking

Collecten

1.Fonds christelijke doeleinden

2.Kerk

3.Instandhouding predikantsplaats

Van harte aanbevolen

Kinderoppas

Nelleke Schoonhoven-Slappendel, Nienke Fijan en

Harrian Huisman

Zondagsschool

Beste kinderen van de zondagsschool,

D.V. zondag 27 oktober zal er geen zondagsschool zijn i.v.m. de herfstvakantie. Graag zien we jullie weer op zondag 3 november.

Hartelijke groetjes het team van zondagsschool Abia

Gebedskring

Op D.V zaterdag 26 oktober hopen we om 21.00 uur in het Kerkerf de maandelijkse gebedskring te houden. Na een gedeelte uit Gods Woord te hebben gelezen is er gelegenheid tot gebed en daarna zingen we enkele psalmen. U/jij bent van harte welkom

Catechisatie

In verband met de herfstvakantie en de week daarop dankdag is er komende twee weken geen 'gewone' catechisatie. Voor de eerstvolgende keer geven we toch maar de leerstof door.

De jongelui van het eerste uur moeten leren vraag en antwoord 2 van de Heidelberger Catechismus en maken de opdrachten op blz.15. De jongeren van het tweede uur moeten maken de verwerking en opdrachten op blz.10 De jeugd van het laatste uur moet leren vraag en antwoord 113 van de Heidelberger en/of de leervragen op blz 44 en maken de opdrachten op blz.44 en 45 van De enige troost deel 3. De vrijdagavondcatechisanten moeten leren blz.74 en maken de de opdrachten op blz 76 en 77 van de Goddelijke waarheden deel 1.

Mannenvereniging "Onderzoekt de Schriften"

Dinsdag 29 oktober komt de mannenvereniging DV weer bij elkaar. Kees van den Bosch hoopt de inleiding te verzorgen. Het Bijbelgedeelte voor deze keer is

Jakobus 1:19-27 naar aanleiding van de Bijbelstudie in MANkracht nr. 6 van juli-augustus: 'Het Woord horen, ontvangen en doen'.

Alle mannen vanaf 18 jaar zijn hartelijk welkom in 't Kerkerf, ook als je zomaar een keer wilt komen kijken. We beginnen om 19.30 uur.

De secretaris

Vrouwenvereniging Wees een zegen

DV woensdag 30 oktober is onze derde verenigingsavond, dan gaan we bijbelstudie nr. 3 behandelen met als titel "De aankomst in Bethlehem en het verdriet van Naomi" (Ruth 1:19 –22). Graag deze bijbelstudie thuis voorbereiden. De vorige avond mochten we nog weer nieuwe leden verwelkomen! Vanaf half 8 staan de koffie en thee klaar in 't Kerkerf, waarna we om kwart voor 8 willen beginnen.

Hartelijke groet van het bestuur

JV de Schatgravers

De eerste avond was het gezellig druk met 22 jongens en meisjes! We dachten met elkaar na over de Leeuw in de Bijbel en na de pauze was het tijd voor een spel met een hapje en een drankje.

Dinsdagavond 29 oktober zijn jullie weer van harte welkom.

Hartelijke groet,
Machiel en Annemiek

JV 16 + Maranatha

Ha dames en heren,

Na een prachtige opkomst op de eerste JV avond willen we jullie allen weer van harte uitnodigen voor D.V. a.s. dinsdagavond 29 oktober 2024 vanaf 19.30 u.

De jeugd die er de eerste avond niet kon zijn, zijn natuurlijk ook van harte welkom!

Op deze gezellige avonden houden we een korte en eenvoudige inleiding. Na de inleiding is er ruimte voor gezellig samenzijn, samen napraten en gezellig kletsen, ook zijn er spellen zoals bijv. de pooltafel en de sjoelbak die veel gebruikt wordt, maar ook andere spellen kunnen op tafel komen.

Ook voor de inwendige mens wordt gezorgd, een drankje en een lekker warm hapje is er ook altijd!

Dit alles zorgt voor veel plezier en gezelligheid onder elkaar!

Wij kijken ernaar uit!

Hartelijke groet,

JV leiding 16+

Hervormingsherdenking

Op D.V. donderdag 31 oktober zal er weer herdenking zijn van de kerkhervorming. De drie plaatselijke predikanten van Elspeet hopen daarin te spreken. Thema is 'Reformatie van de gemeentezang'. Het is dit jaar vijf eeuwen geleden dat Luther de gemeentezang invoerde. Ds.Pieters hoopt te spreken over de aansporing tot gemeentezang, ds.van Kooten over de aanleiding tot de gemeentezang en ds.van Manen het belang van de gemeentezang. De collecte is voor de stichting Ismael. Aanvang 19.30 uur. Iedereen –jong en oud- hartelijk welkom.

Bijbelse ambten en beroepen (XC)

Of we bij schriftgeleerde moeten denken aan een full-time baan of iets dat men naast de gewone arbeid deed is niet helemaal duidelijk. Er wordt –met name in het Nieuwe Testament- veelvuldig melding van gemaakt. De eerste schriftgeleerde die we in de Bijbel tegenkomen is Ezra die dit was naast zijn functie als priester (Ezra 7:11). Hij wordt daarbij schriftgeleerde genoemd van de woorden der geboden des Heeren en zijn inzettingen over Israel. Het wekt hierbij de indruk dat niet zozeer Gods beloften maar veeleer de eisen van de wet centraal stonden. De nadruk lag dan waarschijnlijk meer op de thora dan op bijvoorbeeld de psalmen. Dat blijkt ook uit Ezra 7:6 waar staat dat hij een vaardig schriftgeleerde was in de wet van Mozes. Ezra was echter niet de schriftgeleerde met het opheven vingertje want wanneer we zijn gebed lezen over de ongerechtigheden van Israel dat nota bene net uit de ballingschap was ontslagen dan lezen we van grote ootmoed en diep ontzag. Tevens noemt hij zich medeschuldig daar hij voortdurend spreekt over onze grote schuld. Hij was het ook die in de dagen van Nehemia de wet Gods voorlas vanaf een hoge houten stoel (Nehemia 8). Ezra mogen we een oprechte schriftgeleerde noemen. In zijn dagen waren er ook anderen. We horen er Jeremia tegen fulmineren in Jeremia 8:8: 'Hoe zegt gij dan: Wij zijn wijs en de wet des Heeren is bij ons! Ziet, waarlijk tevergeefs werkt de valse pen der schriftgeleerden'. Het was met de theologie blijkbaar in die dagen net gesteld als in de onze. Men legde de Schrift uit naar eigen believen of naar de zin en mening van de Heilige Geest. Of men hield vast aan de letter der wet en niet aan de Geest ervan. Of men was als een blinde wegwijzer. Zo komen we ze in het Nieuwe Testament meestal tegen. Ze opereren inmiddels als een groep mensen die los staan van de priesters. We denken daarbij vooral aan de schriftgeleerden in Jeruzalem die precies de tekst uit Micha 5:1 wisten te citeren waarin stond dat de

Heere Jezus in Bethlehem zou worden geboren maar verder geen interesse toonden om Hem te zoeken en te vinden (Math.2:4). Ze gaven zelfs nog een prachtige definitie van Hem Die in Micha een Heerser heet te zijn. Ze noemen de komende Messias een Leidsman Die Zijn volk Israel weiden zal. Zelf lieten ze zich echter niet door Hem leiden en weiden.... Alhoewel... Er was er ook eens een die tot Hem zei: 'Meester, Ik zal u volgen waar Gij ook heengaat'. De Heere Jezus gaf toen als antwoord: De vossen hebben holen en de vogelen des hemels nesten, maar de Zoon des mensen heeft niet, waarop Hij het hoofd nederlegge'. Hoe de schriftgeleerde daarop reageerde weten we niet. Maar zijn vraagstelling doet heilbegerig aan. Het waren doorgaans echter mannen van de theorie. Het zat in het hoofd en niet in het hart. Wat een verademing moet het geweest zijn voor de goegemeente toen ze Christus hoorden prediken. Hij predikte als machthebbende en niet als de schriftgeleerden (Math.7:29).

De Heere Jezus heeft veel last ondervonden van de schriftgeleerden. Ze stelden Zijn vergeven van zonden onder ernstige kritiek (Mt.9:3). Ze hekelden Zijn aren plukken op de sabbat (Mt.15:1). Ze waren zeer ontstemd dat Hij at en dronk met zondaren (Mark.2:16). Van hen is trouwens ook de uitspraak die tot troost voor een arm en ellendig volk is: 'Deze ontvangt de zondaars en eet met hen'(Luk.15:2). De schriftgeleerden verachtten Zijn werk als duivelswerk (Mark.3:22). Ze ergerden zich ook aan de kinderen te Jeruzalem die op 'Palmpasen' nadat de grote massa het 'Hosanna' geroep had beëindigd doorgingen met 'Hosanna, de Zone Davids'. Christus onderwees toen de schriftgeleerden uit Psalm 8 waar staat dat de Heere uit de mond der kleine kinderen en zuigelingen lof toebeleidde (Mt.21:15). Ook spotten zij met Hem (Mt.7:41). Vooral moest Hij ook veel lijden van hen omdat ze Hem overleverden om veroordeeld te worden tot de kruisdood (Mt.16:21 en 20:18).

Een enkele maal lezen we toch iets positiefs over de schriftgeleerden. Dat betreft de discussie tussen Christus en de sadduceen over de opstanding. De sadduceen spotten er mee en de Heere Jezus verdedigde het met de Heilige Schrift in handen. Toen stonden de schriftgeleerden helemaal achter Christus. We lezen in Lukas 20:39: 'En sommigen der schriftgeleerden antwoordende zeiden: Meester Gij hebt wel gezegd'. Iets dergelijks gebeurde later ook toen Paulus gevangen werd genomen (Hand.23:9). Ook noemde Hij hun doen en laten in een bepaald geval voorbeeldig. Vandaar dat Hij zei tegen de mensenmenigte: 'Tenzij uw gerechtigheid overvloediger zij dan der schriftgeleerden (...) dat gij het koninkrijk der

hemelen geenszins zult ingaan (Math.5:20). Ook lezen we dat zij beschaamd afdroepen toen de Heere Jezus hen voorhield: Wie zonder zonde zonde is werpe de eerste steen (Joh.8:3 en 9). Ze werden toch overtuigd in hun geweten. Beter hadden ze hun zonden kunnen belijden en Jezus volgen.

In niet mis te verstane woorden zei Christus van de schriftgeleerden dat ze wel gezeten waren op de stoel van Mozes en dat men wel moest doen naar hun woorden maar niet naar hun werken, 'want ze zeggen het en doen het niet' (Mt.23:2). Voorts noemde Hij hen geveinsden, blinde leidlieden en wit gepleisterde graven (Mt.23). Hij waarschuwde de mensen voor hen omdat ze gaarne in lange klederen wandelden, op de markt gegroet wilden worden en vooraan wilden zitten in de synagoge of aan de maaltijden, en de huizen van de arme weduwen opaten. Hij wees er zelfs op dat hen een zwaarder oordeel wachtte (Mark.13:38-40)

De Heere Jezus wijst ook op goede, oprechte schriftgeleerden. Mensen zoals Ezra. 'Daarom een iegelijk schriftgeleerde in het koninkrijk der hemelen onderwezen, is gelijk een heer des huizes die uit zijn schat nieuwe en oude dingen voortbrengt'(Mt.13:52). Ook wijst hij de boze schriftgeleerden er op dat er tot hen echte schriftgeleerden, in het koninkrijk onderwezen, tot hen zullen komen. Ze zullen zich ook aan hen ergeren, ze zullen hen zelfs kruisigen, geselen in de synagoge en van stad tot stad vervolgen. Dan zal de Heere wraak doen over al het onschuldig bloed dat ooit gevloeid heeft van zovelen die spraken en leefden bij het woord des Heeren. (Mat.23:34). In dat verband zegt de Zaligmaker: 'Jeruzalem, Jeruzalem, gij die de profeten doodt en stenigt die tot u gezonden zijn, hoe menigmaal heb ik uw kinderen willen bijeenvergaderen, gelijkwerijs een hen haar kiekens en gij hebt niet gewild'. We zien inderdaad dat na de hemelvaart van de Heere Jezus de schriftgeleerden het op Petrus en Johannes voorzien hadden (Hand.4:5) en Stefanus voor de raad sleepten, hetwelk eindigde in diens stening (Hand.6:12).

Geen wonder dat Paulus later schrijft aan de gemeente van Korinthe: 'Waar is de wijze? Waar is de schriftgeleerde?' Hij wilde daarmee zeggen dat de wereldwijzen en de geleerden van de synagoge die geen geur en smaak in Christus onwaardig uitverkoren waren maar degenen die zij dwazen, zwakken en onedelen der wereld noemden (1 Kor.1:20 enz.).

Ooit kwam er een schriftgeleerde bij Jezus die kundig was in de Heilige Schrift en zelfs de samenvatting van de wet uitbreidde met het feit dat men wanneer men de naast lief had als zichzelf mee was dan al de brandoffers en slachtoffers. Tot Hem zei Christus: 'Gij zijt

niet verre van het koninkrijk Gods' (Mark.13:33). Mooi is de opmerking van de Kanttekeningen op de Statenvertaling: 'Overtmits deze zijn belijdenis uit een leerszaam gemoed scheen voor te komen en met de leer van Christus in zoverre overeenkwam; en de betekenis van de wet een middel kon zijn om hem verder te brengen tot kennis van zichzelf en alzo voorts tot Christus'. Niet ver is echter niet genoeg. Het zal toch moeten komen tot de waarachtige omhelzing van Christus. Kwam het daar al toe in uw/jouw leven?

Bij de diensten

Komende zondag hoop ik in Oude Pekela voor te gaan. Onder u hopen twee –onder ons bekende- oud geëdienden het woord des Heeren te verkondigen. Gezegende diensten toegewenst.

Ter overdenking

De eerste zal de laatste zijn en de laatste de eerste. Als Hij zegt: De eerste zal de laatste zijn, neemt Hij alle zelfverheffing van u weg en ontzegt u het recht om u zelfs boven een hoer te verheffen, al waart gij Abraham, David, Petrus of Paulus. En als Hij zegt: de laatste zal de eerste zijn, bewaart Hij u voor vertwijfeling, en gebiedt u dat gij u toch niet beneden geen enkele heilige stelt, al waart gij ook Pilatus, Herodes, Sodom en Gomorra (Maarten Luther).