

# Nieuws uit de Hervormde Gemeente Elspeet

2024 | Week 44



## **Predikant: ds. M. van Kooten**

Nunspeterweg 4

8075 AC Elspeet

Tel. 0577 - 491206

E-mail: [m.vankooten@solcon.nl](mailto:m.vankooten@solcon.nl)

## **Scriba: diaken E. Mulder**

Spoekeboompje 49

8075 DJ Elspeet

Tel. 06 - 12897617

E-mail: [scriba@hervormd-elspeet.nl](mailto:scriba@hervormd-elspeet.nl)

## **IBAN Coll. van Kerkrentmeesters Herv. Gem.:**

NL29 RABO 0384 7680 75

## **IBAN Coll. van Diakenen Herv. Gem.:**

NL61 RABO 0347 5000 99

## **Diensten**

D.V. zondag 3 november 2024

09.30 uur ds.D.J.Budding te Waarder

15.00 uur ds.B.L.P.Tramper te Waarder

D.V. woensdag 6 november 2024

14.30 uur ds.M.van Kooten

15.00 uur ds.M.van Kooten

## **Collecten**

3 november

1.Kerk

2.Instandhouding predikantsplaats

3.Kerk (deurcollecte)

6 november

1.Kerk

2.Instandhouding predikantsplaats

3.Dankdagcollecte

Van harte aanbevolen

## **Kinderoppas**

3 november

Bernice Schulenburg-Dijkgraaf, Trijntje van den Berg-Huls en Jonathan de Ruiter

6 november

Willie van de Brug-Huisman en Marilynn van den Broek

## **Zondagsschool**

Beste kinderen van de zondagsschool,

Jullie krijgen aanstaande zondag een boekenlijst mee om een mooi boek uit te zoeken voor de kerst. Denken jullie er aan om je keuze uiterlijk zondag 17 november in te leveren? Bedankt alvast!

Alvast ter info: De gezamenlijke Kerstviering van de zondagsschool en verenigingen zal dit keer plaatsvinden op maandagavond 23 december om 19.00u in de kerk. Iedereen van harte welkom!

Hartelijke groet van het team van de zondagsschool

## **Dagboek Handvol Koren 2025**

Dit Bijbels dagboek is een uitgave van de GZB en is al voor veel mensen tot zegen geweest. Elke dag biedt twee overdenkingen; één die zich prima leent voor persoonlijke bezinning of overdenking in gezinsverband en één voor jongeren. Naast predikanten en jongeren werkers schrijven ook veel zendingswerkers aan het dagboek mee, zo krijgt u een inkijkje in de wereldkerk. Elke schrijver stelt de overdenkingen samen voor twee weken naar aanleiding van een Bijbelgedeelte of thema. Het dagboek bevat dit jaar weer extra's, zoals kinderpuzzels, recepten uit de landen waar de GZB werkt en verhalen van het zendingsveld. Een mooi aspect is dat u met de aanschaf van het dagboek ook bijdraagt aan het zendingswerk van de GZB.

De prijs van het boekje is € 14,95. Er blijft netto € 8,-- over per boekje, de opbrengst gaat naar het project van Ds Kleinbloesem. Ook voor mensen met een leesbeperking, die slechtziend of blind zijn is er de mogelijkheid om het GZB dagboek in gesproken vorm te verkrijgen, de prijs is hetzelfde als het gedrukte exemplaar. We hebben inmiddels de boekjes besteld en hopen ze binnenkort weer te bezorgen bij de ons bekende adressen. Als u voor het éérst het dagboekje wilt ontvangen, kunt u het telefonisch bestellen bij Rik Dijkgraaf tel 492037 of bij Jaap Mulder 491177.

### **Bijbelse ambten en beroepen (XCI)**

In de Bijbel komen we verschillende malen een (stads) schrijver tegen. Wat moeten we daar onder verstaan? Gewoon iemands persoonlijke secretaris, of zelfs wat bij ons een gemeentescretaris of een staatssecretaris betreft? In ieder geval ging het om mensen die speciaal de taak hadden om notulen, verslagen en zelfs letterlijke toespraken op te schrijven. De eerste maal dat er over schrijvers wordt gesproken is in het lied van Debora. Zij bezingt in dat lied hoe de stammen aan de oproep gehoorzaam waren om ten strijde te trekken tegen de Kanaanieten die onder leiding van krijgsoverste Sisera het volk benauwdten. Die van Zebulon werden getrokken door de staf van de schrijver lezen we dan (Richt.5:14). Zoals wij een secretaris generaal hebben bij het ministerie van defensie bleken er ook in Israël dergelijke figuren te zijn die de administratie bijhielden van strijdbare mannen maar ook bericht zond om zich te melden.

Toen Nebukadnezar Jeruzalem verwoestte heeft hij ook vele mensen meegevoerd naar Babel. Onder hen bevond zich 'de overste schrijver des heirs, die het volk des lands ten oorlog opschreef' (2 Kon.25:19). Hier ging het dus om een zelfde functie als waar Debora van zong uit de stam Zebulon.

Onze koning heeft een algemeen secretaris van de dienst van het koninklijk huis. Deze houdt zich bezig met de coordinering van staatsbezoeken en het inhoudelijk aspect daarvan. Zoiets hadden ook de koningen van Israël. Als eerste wordt genoemd een oom van David die Jonathan heette. Hij behoorde tot Davids raadsliden, was een verstandig man en... ook schrijver (1 Kron.27:32). Van Salomo worden er twee genoemd, namelijk Elihoreb en Ahia, de zoon van Sisa (1 Kon.4:3). Koning Joas van Juda had ook zo iemand in dienst. Deze werd ook betrokken bij de inkomsten van de schatkist in de tempel. Samen met de hogepriester telde hij dagelijks (2 Kron.24:11) de opbrengst van die schatkist om daarmee de tempel een opknopbeurt te geven (2 Kon.12:10).

Er waren ook mensen die gewoon het schrijven als beroep hadden. Die zelfs een soort gilde vormden. Zoiets zien we in de geslachtsregisters van de Kronieken alwaar in 1 Kron.2:55 gesproken wordt van de huisgezinnen van de schrijvers die te Jabes woonden. De Kanttekeningen op de Statenvertaling merken daarbij op: "Deze schrijvers waren afkomstig van Jethro, de schoonvader van Mozes, en zij woonden als vreemdelingen onder het volk Gods. En opdat zij ook enige dienst voor het volk Gods deden, zo waren zij gesteld tot schrijvers, zoiets als publieke notarissen die contracten en dergelijke acten stelden en daarvan boek hielden.' Ook onder de Levieten waren er verschillende schrijvers (2 Kron.34:13). Eén daarvan was Safan. Toen in de dagen van koning Josia het wetboek in de tempel gevonden werd door priester Hilkia was hij het die Safan het boek in handen gaf, die het vervolgens aan de koning voorlas (2 Kron.34:15-20). Een andere leviet die schrijver genoemd wordt was Semaja de zoon van Nethaneel (1 Kron.24:6).

Baruch was de persoonlijke secretaris van Jeremia. Toen zijn schrijfwerk door de goddeloze koning Jojakim in stukken werd gesneden en in het vuur werd geworpen was hij het die opnieuw moest schrijven. We lezen in Jeremia 36:32: 'Jeremia dan nam een andere rol, en gaf ze aan de schrijver Baruch, de zoon van Nerija; die schreef daarop, uit de mond van Jeremia, al de woorden des boeks dat Jojakim, de koning van Juda, met vuur verband had; en tot dezelve werden nog veel meer dergelijke woorden toegegaan'. In Jeremia's dagen was er ook ene Jonathan schrijver, niet te verwarren met de eerder genoemde oom van David. We lezen van die Jonathan slechts dat men zijn huis had verbouwd tot een gevangenis. In dat huis werd Jeremia in bewaring gesteld. Altijd beter dan de diepe kuil waar hij eerder in was gebracht (Jer.37:15). Toch had hij het daar niet best want hij smeekte koning Zedekia om toch niet terug te hoeven naar het huis van Jonathan de schrijver nadat hij de koning had gewezen op het naderend oordeel over vorst en volk te Jeruzalem (Jer.37:20). Wonder boven wonder werd dat verzoek niet afgewezen maar werd hij in het voorhof in bewaring gesteld met dagelijks een bolle broods uit de Bakkerstraat.

In Ezechiël 9 komen we een man tegen in linnen gekleed met een schrijvers inktkoker aan zijn lenden. Deze moest een teken tekenen op de hoofden van degenen die zuchtten onder de gruwelen, dat wil zeggen de zonden van Jeruzalem. Degenen die het teken aan hun voorhoofd kregen kwamen niet om in het gericht. Wat een heerlijke boodschap mocht de schrijver

daarmee doorgeven. Zalig die treuren want zij zullen vertroost worden.

In Efeze was er een stadsschrijver, zo iets als wat wij een gemeentesecretaris zouden noemen. Hij trad op bij een volksoptocht. Door de prediking van Paulus was de belangstelling voor de godin Diana tanende en de zilversmid Demetrius kon zijn tempeltjes niet meer slijten. Twee uur lang riep uit protest een flinke schare mensen: 'Groot is Diana der Efezeren'. De stadsschrijver temde toen de massahysterie. Hij betoogde dat Paulus geen oproerling was en dat –wilde men hem beschuldigen- bij de overheid moest zijn opdat deze recht zou spreken. Niet dat de stadsschrijver zo zeer geraakt was door de woorden van Paulus want hij zei: 'Gij mannen van Efeze! Wat mens is er toch, die niet weet, dat de stad der Efezeren de kerkbewaarster zij van de grote godin Diana en van het beeld dat uit de hemel gevallen is?' (Hand.19:35).

Schrijvers moesten zich houden aan de instructies die hun heer en meester gaf. Soms deden ze ook een vreselijk en goddeloos schrijven uitgaan. Daarom lezen we in Jesaja 10:1: 'Wee dengenen, die ongerechte inzettingen inzetten en de schrijvers die moeite voor schrijven'. Ahasveros had zulke schrijvers. Het was in de dagen waarin men nog geen copies kon maken. Allerlei belangrijke document moesten gewoon worden overgeschreven wilde men ze kunnen versturen. Welnu, de gruwelijke wet die Haman uitvaardigde om de Joden uit te roeien is door de schrijvers op papier gezet (Esther 3:12) om ze in 127 landschappen te verspreiden. Diezelfde mannen moesten korte tijd daarna het tegenovergesteld zwart op wit zetten (Esther 8:9). Dat was een goede tijding en een bron van hartverblijding voor de Joden die in zak en as zaten. De vreze van de zwaarddood was geweken. Hoe mooi die boodschap ook was, nooit was deze zo heerlijk als die van de schrijver van Psalm 45. Daar lezen we zo treffend: 'Mijn hart geeft een goede rede op; ik zegge mijn gedichten uit van een Koning, mijn tong is een pen van een vaardig schrijver'. En wat is de boodschap dan? 'Gij zijt veel schoner dan de mensenkinderen; genade is uitgestort in Uw lippen'. Tot die genade worden geroepen degenen die nog midden in de dood en zonden liggen waarom diezelfde Psalm dichter schrijft: 'Hoor, o dochter, en zie en neig uw oor en vergeet uw volk en uws vaders huis'. Het is alsof we Jesaja horen: 'Wend u naar Mij tot o alle gij einden der aarde, want Ik ben God en niemand meer'. Dat schrijven hebben we allemaal gekregen. Is er door genade al gehoor aan gegeven? Wanneer dat het geval is zult u eens volkomen de Koning zien in Zijn schoonheid en

alle verkeerde schrijvers zullen niet meer zijn (Jes.33:18).

### **Bij de diensten**

Komende zondag hoop ik 's morgens in Jaarsveld voor te gaan. We hopen daar ds.Bogerd te bevestigen die hier bijna tien jaar geleden enige tijd stage liep. Vandaar dat ds.Budding sr. in uw midden het woord mag bedienen. De tweede dienst hebben we geruild met ds.Tramper te Waarder. Na de intrededienst van ds.Bogerd bijgewoond te hebben is het namelijk de bedoeling om in Waarder voor te gaan. Dat is slechts een sabbatsreize bij Jaarsveld vandaan. Met dankdag hopen we elkaar tweemaal te ontmoeten rondom het woord Gods. In de middagdienst lezen we (in samenspraak met de basisschool) 1 Kronieken 29: 9-20. In de avonddienst Exodus 18. Gezegende diensten toegewenst.

### **Ter overdenking**

Enkele opmerkingen over moeder sprokkelde ik bij elkaar uit de werken van Robert Murray Mc Cheyne (1813-1843) ter overdenking:

\* Het is goed dat het kind de armpjes om de hals van de moeder geslagen houdt; maar wat een zwakke hand zou het zijn als de moederlijke armen het kind niet omvatten en tegen haar borst gedrukt hield. Het geloof is goed, maar het betekent niets zonder de genade.

\* Als een moeder haar kind op een zacht tapijt leert lopen, laat ze het soms los, waardoor de kleine valt, om het alzo van zijn zwakheid te overtuigen. Maar dit waagt zij niet aan de rand van een afgrond. Zo laat de Heere ook menigmaal toe dat we struikelen of vallen zoals Petrus deed, toen hij op de zee wandelde. Maar dit is nooit tot onze schade.

\* Een onbekeerde moeder (ook vader) heeft geen ontferming voor de ziel van haar eigen kind. Zonder mededogen kan zij het in het verderf zien neerstorten. Welk een helse wreedheid heerst er te midden van de onbekeerden. Zo mag het onder u niet zijn. Weest gijlieden barmhartig zoals uw Vader Die in de hemelen is barmhartig is.