

Nieuws uit de Hervormde Gemeente Elspeet

2024 | Week 47



Predikant: ds. M. van Kooten

Nunspeterweg 4

8075 AC Elspeet

Tel. 0577 - 491206

E-mail: m.vankooten@solcon.nl

Scriba: diaken E. Mulder

Spoekeboompje 49

8075 DJ Elspeet

Tel. 06 - 12897617

E-mail: scriba@hervormd-elspeet.nl

IBAN Coll. van Kerkrentmeesters Herv. Gem.:

NL29 RABO 0384 7680 75

IBAN Coll. van Diakenen Herv. Gem.:

NL61 RABO 0347 5000 99

Diensten

D.V. zondag 24 november 2024

09.30 uur ds. B. van Leeuwen te Lunteren

15.00 uur ds. M. van Kooten

D.V. woensdag 27 november 2024

19.30 uur ds. M. van Kooten (Bijbellezing)

Collecten

1. Fonds christelijke doeleinden

2. Kerk

3. Instandhouding predikantsplaats (deurcollecte)

Van harte aanbevolen

Kinderoppas

Bertine Mulder-de Ruiters, Diana van de Zande – Pluim
en Esther Huisman

Doopzitting

Op D.V. dinsdag 26 november zal er om 19.30 doopzitting worden gehouden i.v.m. de doopdienst op 8 december in de middagdienst.

Bijbellezing

We hopen woensdag 27 november weer bijbellezing te hebben in de kerk. Nadat we de Galatenbrief hebben behandeld gaan we nu de brief van Paulus aan de gemeente van Efeze op de voet volgen. We lezen het eerste hoofdstuk. Van harte welkom om 19.30 uur in de kerk.

Catechisaties

De jongelui van het eerste uur moeten leren vraag en zondag 3 van de Heidelberger Catechismus en maken de opdrachten op blz.23. De jongeren van het tweede uur moeten leren zondag 22 van de Heidelberger Catechismus en maken de verwerking en opdrachten op blz.20. De jeugd van het laatste uur moet maken de opdrachten op blz.48 en 49 vanaf 1.f. van De enige troost deel 3.

De vrijdagavondcatechisanten moeten leren hoofdstuk 18 op blz 78 en maken de opdrachten op blz.80 en 81 van de Goddelijke waarheden.

JV Maranatha (16 +)

Ha Jongens en meiden,

D.V. dinsdag 26 november 2024 hoopt JV Maranatha weer bij elkaar te komen.

Wij nodigen jullie weer van harte uit! We hopen weer op een hele mooie en gezellige avond samen, met opnieuw een geweldig mooie opkomst!

Hartelijke groet,

JV leiding

Opbrengst dankdagcollecte

De dankdagcollecte heeft totaal een bedrag van € 14.715,35 opgebracht. Na de Heere iedereen hartelijk dank voor uw gift.

College van Kerkrentmeesters

Financiële verantwoording

De collecten voor de kerk voor de maand oktober hebben opgebracht:

Kerk: € 2601,03

IPP: € 3118,40

Extra kerk: € 677,80

Giften per bank: € 10,- / € 10,02 / 2x € 10,03

Gift via ouderling De Ruiter: € 10,-

Alle gevers na de Heere hartelijk dank.

Penningmeester College van Kerkrentmeesters

Blij en verrast

Dat was ik tijdens het tweede catechisatieuur op maandag 11 november jl. In het catechisatieboekje van ds. A.C. Uitslag werden bij de verwerking van zondag 21 dat handelt over de algemene christelijke kerk enkele vragen gesteld waarbij de catechisanten een cijfer moesten geven. Het betrof de vijf volgende zaken:

- a. Onderling meeleven bij ziekten en zorgen;
- b. Openheid naar gasten die eens bij jullie komen kerken;
- c. Aandacht voor de jeugd;
- d. Eerlijkheid naar elkaar;
- e. Elkaar accepteren zoals je bent.

De becijfering van de jongelui overtrof alle verwachting want voor elk punt werd een 10 gegeven, zonder tegencommentaar. Het vijfde punt over acceptatie kostte nog wel wat discussie vooraf omdat we betreffende de LHBTQIA+ niet uitnodigend overkomen. Na uitleg dat we de zonden niet mogen accepteren maar zondaren altijd welkom zijn werd ook dit punt met het hoogste cijfer bekroond. Ik kan me niet indenken dat de jeugd dit deed omdat ze de predikant niet wilden teleurstellen want dat doen ze hem nog wel eens wanneer ze opgegeven leerstof niet leerden of voorbereidden. Ik was er heel blij mee omdat er ook wel eens andere geluiden klinken. Vooral betreffende aandacht voor de jeugd en het verwelkomen van gasten en vreemdelingen. De jongelui zien dat niet en zeggen nuchterweg: 'Voor de jeugd is er naast de kerkdiensten de zondagsschool en jeugdverenigingen en nooit is iemand uit de kerk weggestuurd.' Er was geen vraag naar kindermomenten, jeugddiensten eventueel begeleid met een bandje, eigentijdse liederen en een welkomstcommissie met allerlei toeters

en bellen. De jeugd was positief en wie de jeugd heeft, heeft de toekomst.

Wanneer deze vijf punten zouden worden beoordeeld door de Koning der kerk en tegen het licht van Zijn woord zouden worden gehouden (en dat doet Hij!) zou de becijfering wel eens heel anders kunnen zijn. Zoiets als: 'geteld, geteld, gewogen en te licht bevonden' of zoals we in Openbaring 3:2 lezen: 'Ik heb uw werken niet vol gevonden voor God'. Niet voor niets wordt er gedurig vergeving gevraagd voor ambtelijke en kerkelijke zonden.

Dit alles laat onverlet dat de waardering met het hoogste cijfer door de jeugd een bemoediging mag zijn voor de kerkenraad zoals dat ook het geval was met het kaartje van de zondagsschool een week eerder.

Senioren contactmiddag en Kerstbijeenkoms.

Ook in de komende decembermaand willen we weer een seniorenmiddag organiseren.

Op Deo Volente dinsdag 10 december a.s. hopen we een contactmiddag te houden te houden voor alle senioren van 55+ in de gemeente.

Dan hopen we met elkaar het heuglijke feit van het Kerstfeest, de geboorte van de Heere Jezus te gedenken.

Voor iedereen zal er een boekje zijn met de liederen, teksten en gedichten om mee te lezen en mee te zingen. Maar ook om thuis nog eens door te lezen en er verder over na te denken.

Daarna hopen we met elkaar een gezellige maaltijd te houden. Mededelingen hierover volgen later in de kerkbode en de uitnodigingen.

Komt u ook? Voor vervoer kan gezorgd worden!

Noteert u alvast de datum: 10 december.

Met een hartelijke groet,

De werkgroep seniorenmiddagen.

Gaan in vrede

Op D.V. zaterdag 7 december zal er een koor- en samenzangavond in het teken van advent worden gehouden in de kerk. Deze is georganiseerd door de stichting Predik het Woord, verbreiding van Gods woord in Hoorn. Het christelijk jongerenkoor Rejoice uit Urk o.l.v. Jelle Jan Loosman zal zingen terwijl Gerard Zoer het orgel bespeelt. Ds. van Kooten (oud bestuurslid) mediteert over 'Vredesboodschap voor Hoorn'. Jan Boer die evangelist is te Hoorn namens de stichting heeft de leiding van deze avond. De avond begint om 19:30. De toegang is gratis. Er is een collecte voor het werk dat de stichting in Hoorn doet.

Psalmen zingen in de Oranjehof

De psalmzangvereniging "De Lofstem" hoopt op DV donderdag 28 november psalmen te gaan zingen in de Oranjehof voor onze ouderen en belangstellenden. Deze avond wordt niet via de kerktelefoon uitgezonden maar u bent wel van harte welkom om te komen zingen en luisteren. Deze avond begint om 19:30 uur.

Kerstpostactie Woord en Daad

Evenals vorig jaar zal de vrijwilligersgroep van Woord en Daad uit Uddel en Garderen uw kerstpost verzorgen. U hoeft opnieuw geen kerstpostzegels te kopen. U kunt al uw kerstpost, dus voor heel Nederland, ongefrankeerd inleveren bij Spelt Installatiebedrijf aan de Staverdensedweg 41. U betaalt de postzegel aan ons. Per kaart is dit € 1,06. Dit is hetzelfde tarief als bij PostNL. Wilt u de kaarten en het geld afgestempeld in een tasje inleveren? De periode van inzameling is van maandag 9 december t/m donderdag 19 december tijdens openingstijden van Spelt 8.30-17.00 uur (op zaterdag tot 12.00 uur). Meedoen is eenvoudig. Het kost u niets extra maar het levert heel veel geld op voor het goede doel. Dit jaar is het bestemd voor een project tegen kindslavernij in Ethiopië. Heeft u nog vragen over deze actie? Bel gerust met Elly van de Werfhorst, 06-51001442

Bijbelse ambten en beroepen (XCIII)

Er zijn door de eeuwen heen heel wat beroepen uitgestorven. Wie denkt er nog aan een 'lantaarnopsteker' of een 'stoker'. Dat geldt ook de slingeraar die weliswaar slechts eenmaal in de bijbel nadrukkelijk genoemd wordt maar tussen de regels door ook elders verondersteld wordt. De slingeraar herinnert aan een heel primitieve wijze van oorlogvoering waarbij het uiteindelijk ging om hetzelfde resultaat van de moderne manier, uitschakeling van de vermeende vijand. Een slingeraar was namelijk een soldaat in het leger die bekwaam was om met behulp van een steentje aangelegd op een slinger een tegenstander om te brengen. We zien dat gebeuren in 2 Koningen 3:25, de enige plaats in de bijbel dus waar deze echt genoemd wordt. De Moabieten zijn in oorlog met het tweestammen – en tienstammenrijk van Israel en bij het beleg van de Moabitische stad Kir-Hareseth vormen de Israelitische slingeraars een geweldige bedreiging voor hen. De slingeraars hadden de stad zeker ingenomen ware het niet dat de koning zijn eerstgeborene op de stadsmuur verbrandde. Dit werkte zoveel afschuw bij de Israelieten dat ze het zelfs beneden hun waardigheid achtten de Moabieten verder te vervolgen. Al met al zijn we daarbij niet geïnformeerd over

de kundigheid van de slingeraars. Maar dat wordt ruimschoots vergoed in Richteren 20:16. Daar lezen we dat de mannen uit de stam van Benjamin zeventien linkshandige mannen waren die 'met een steen slingerden op een haar, dat het hun niet miste'. Koning Uzzia van Juda –die helaas later melaats werd als straf omdat hij in de tempel het werk van de priester deed- had ook manschappen die met de slinger behendig waren (2 Kron.26:14). De Heere beloofde aan de kinderen Israels dat ze in de strijd tegen de Grieken zouden overwinnen en degenen die onder hen de slinger gebruikten ten onder zouden brengen (Zach.9:15). In de apocriefe boeken van de Makka-beeën kunnen we daar uitgebreid over lezen.

De bekendste en belangrijkste figuur die kon slingeren als geen ander was herder David. Van hem lezen we in 1 Samuel 17 dat hij de Filistijnse reus Goliath met een steentje dat hij in zijn slinger aanbracht ter aarde deed neervallen, waarna David de reus met diens eigen zwaard onthoofde. Een overbekende geschiedenis is dit. Hier hing echter wel alles van af. Had reus Goliath inderdaad David omgebracht en ten voedsel gegeven aan 'de vogelen des hemels en de dieren des velds' dan was er geen redding geweest voor zondaren. Immers David was de stamvader van de familie waaruit eenmaal 'Davids Zoon' geboren zou worden. Met één klein kiezelsteentje bewerkstelligde de Heere in principe de moederbelofte waarbij de Heere tot de slang in het paradijs zei: 'En Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw, en tussen uw zaad en tussen haar zaad; datzelve zal u den kop vermorzelen, en gij zult het de verzenen vermorzelen.' Niet ten onrechte hebben daarom de Statenvertalers in de eerst uitgaven van de Statenvertaling niet gesproken over het hoofd maar de kop van Goliath. Eeuwen later zou de Zoon van David dit doen op Golgotha....

Tenslotte lezen we nog eens van het slingeren met een steen in het getuigenis van Abigail. Zij was de vrouw van de goddeloze Nabal. Deze wilde in tegenstelling tot zijn godvrezende vrouw David en diens manschappen niet terwille zijn in de tijd dat hij vluchtte voor het aangezicht van Saul. Bijzonder is het woord wat ze dan tot David spreekt: 'Wanneer een mens opstaan zal om u te vervolgen en om uw ziel te zoeken, zo zal de ziel mijns heren ingebonden zijn in het bundeltje der levenden bij de HEERE uw God; maar de ziel uwer vijanden zal Hij slingeren uit het midden van de holligheid des slingers'(1 Sam.25:29). Dat zal wat zijn om zo weggeworpen te worden. Overigens is dat wel het gevolg van het ongelooft in Gods heil- en troostrijk woord.

Bij de diensten

Komende zondagmorgen hoop ik in Vriezenveen voor te gaan. In uw midden is ds.van Leeuwen genodigd het woord des Heeren te verkondigen. 's Middags hoop ik er zelf weer te zijn. We willen dan zondag 1 van de Heidelberger Catechismus behandelen. Schenke de Heere gezegende diensten.

Ter overdenking

Twee prachtige citaten van Luther dit keer:

* Die God wil oprichten, dringt Hij eerst tegen de grond. Die Hij levend wil maken, doet Hij eerst doodt Hij eerst. Die Hij vroom wil maken, maakt Hij eerst tot zondaren. Die Hij rijk wil maken, maakt Hij tevoren arm. Die Hij naar de hemel hebben wil, stoot Hij eerst in de hel.

** Wilt u weten of Jezus u liefheeft? Ga dan naar het kruis en zie op Zijn doorstoken zijde. U zult merken hoe Zijn hart klopt van vurige liefde tot u. U zult daar met grote letters geschreven zien het heerlijke en krachtige woord dat uit Zijn mond uitging: Ik heb u lief.