

Nieuws uit de Hervormde Gemeente Elspeet

2024 | Week 48



Predikant: ds. M. van Kooten

Nunspeterweg 4

8075 AC Elspeet

Tel. 0577 - 491206

E-mail: m.vankooten@solcon.nl

Scriba: diaken E. Mulder

Spoekeboompje 49

8075 DJ Elspeet

Tel. 06 - 12897617

E-mail: scriba@hervormd-elspeet.nl

IBAN Coll. van Kerkrentmeesters Herv. Gem.:

NL29 RABO 0384 7680 75

IBAN Coll. van Diakenen Herv. Gem.:

NL61 RABO 0347 5000 99

Diensten

D. V. zondag 1 december 2024

09.30 uur ds.M.van Kooten

15.00 uur ds.M.van Kooten

Collecten

1.Kerk

2.Instandhouding predikantsplaats

3.Kerk (deurcollecte)

Van harte aanbevolen

Kinderoppas

Bianca van de Zande, Francine van der Zande-Roordink en Charlotte Schrijver

Catechisaties

De jongelui van het eerste uur moeten leren vraag en zondag 4 van de Heidelbergse Catechismus (blz.28) en maken de opdrachten op blz.30. De jongeren van het tweede uur moeten leren zondag 23 van de

Heidelbergse Catechismus (blz.23) en maken de verwerking en opdrachten op blz.25. De jeugd van het laatste uur moet leren vraag en antwoord 116,117 en 118 en/of de leervragen op blz 52 en maken de opdrachten op blz.52 en 53 van De enige troost deel 3. De vrijdagavondcatechisanten moeten maken de opdrachten op blz.80 en 81 van de Goddelijke waarheden, beginnend vanaf de tweede opdracht.

Mannenvereniging "Onderzoekt de Schriften"

Dinsdag 3 december komt de mannenvereniging DV weer bij elkaar. Let op: we beginnen deze keer om 19.15 uur om met de vrouwenvereniging het Kerstlied voor de Kerstviering te oefenen.

Peter de Fijter hoopt deze avond de inleiding te verzorgen. Het Bijbelgedeelte is Jakobus 2:14-26 naar aanleiding van de Bijbelstudie in MANKracht nr. 8 van oktober: 'Tegenstrijdig of aanvullend?'

Alle mannen vanaf 18 jaar zijn hartelijk welkom in 't Kerkerf, ook als je zomaar een keer wilt komen kijken. Het bestuur

Vrouwenvereniging Wees een zegen

DV woensdag 4 december is alweer onze volgende verenigingsavond. Bijbelstudie 5 is dan aan de beurt. Het bijbelgedeelte wat hierbij hoort is Ruth 2 vers 18-23 en Ruth 3 vers 1-5. Ruth komt terug van het veld met genoeg voedsel en geeft Naomi weer hoop en vreugde. Naomi hoort van Boaz, de lossers, en ze bedenkt een plan. Graag deze bijbelstudie thuis voorbereiden. Vanaf half 8 staan de koffie en thee klaar in het Kerkerf. Wees welkom!

Hartelijke groet van het bestuur

Gebedskring

Op D.V zaterdag 30 november hopen we om 21.00 uur in het Kerkerf de maandelijkse gebedskring te houden. Na een gedeelte uit Gods Woord te hebben gelezen is er gelegenheid tot gebed en daarna zingen we enkele psalmen. U/jij bent van harte welkom

Seniorenmiddag - Kerstbijeenkoms

Op Deo Volente dinsdagmiddag 10 december a.s. hopen we de Kerstmiddag te houden voor alle senioren en alleenstaanden in de gemeente. U wordt hiervoor hartelijk uitgenodigd.

De inloop is vanaf 14.30 uur in het Kerkerf achter de kerk. U wordt ontvangen met koffie of thee met wat lekkers erbij. Het programma begint om 15.00 uur.

Ds. M. van Kooten zal deze middag openen en een kerstmeditatie houden. Daarna hopen we met elkaar het heuglijke feit van de geboorte van de Heere Jezus te gedenken in een Kerstdeclamatorium. Voor iedereen is er een boekje met de liederen, teksten en gedichten zodat u ook kunt meelesen.

Na een korte pauze hopen we daarna met elkaar een gezellige maaltijd te houden.

Komt u ook?? Bijbels gedenken en de lof van de Heere God verkondigen en uitzingen. Maar ook oude bekenden ontmoeten en gezelligheid. Er zijn voor en met elkaar.

In verband met de maaltijd moet u zich opgeven. Dat kan tot uiterlijk 9 december bij de onderstaande personen telefonisch.

Hebt u een dieet, geeft u dat dan ook alstublieft door. Hebt u vervoer nodig? Geen probleem, geeft u dat maar aan, ook voor vervoer kan gezorgd worden!

U kunt zich tot uiterlijk 9 december opgeven bij de onderstaande personen:

Mw. Bea Pluim Tel: 06-34552246

Mw. Gretha van het Goor Tel: 0611267219

Dhr. Harm Westerbroek Tel: 0653714378

Dhr. Cees van 't Noordende Tel: 0577-723192

Met een hartelijke groet,

De werkgroep seniorenmiddagen.

Gaan in vrede

Koor- en samenzangavond van Stichting Predik het Woord – D.V. zaterdag 7 december 2024 – Hervormde Kerk Elspeet. Kom naar het Adventsconcert met samenzang. Het Christelijk Jongerenkoor Rejoice uit Urk o.l.v. Jelle Jan Loosman zal de koorzang verzorgen.

Ds. M. van Kooten mediteert over Vredesboodschap voor Hoorn. Jan Boer, evangelist in Hoorn voor Stichting Predik het Woord heeft de leiding van deze avond.

De avond begint om 19:30. De toegang is gratis. Er is een collecte voor het werk dat de stichting in Hoorn doet.

Kerstpostactie Woord en Daad

Evenals vorig jaar zal de vrijwilligersgroep van Woord en Daad uit Uddel en Garderen uw kerstpost verzorgen. U hoeft opnieuw geen kerstpostzegels te kopen. U kunt al uw kerstpost, dus voor heel Nederland, ongefrankeerd inleveren bij Spelt Installatiebedrijf aan de Staverdenseweg 41. U betaalt de postzegel aan ons. Per kaart is dit € 1,06. Dit is hetzelfde tarief als bij PostNL. Wilt u de kaarten en het geld afgepast in een tasje inleveren? De periode van inzameling is van maandag 9 december t/m donderdag 19 december tijdens openingstijden van Spelt 8.30-17.00 uur (op zaterdag tot 12.00 uur). Meedoen is eenvoudig. Het kost u niets extra maar het levert heel veel geld op voor het goede doel. Dit jaar is het bestemd voor een project tegen kindslavernij in Ethiopië. Heeft u nog vragen over deze actie? Bel gerust met Elly van de Werfhorst, 06-51001442

Bijbelse ambten en beroepen (XCIV)

In de Bijbel wordt menigmaal gesproken over een smeder of smid. Dit beroep op zich komt tegenwoordig niet of nauwelijks meer ter sprake of het moet betrekking hebben op goud en zilver of op het beslaan van paarden, de hoefsmid en speciale siersmeders. Voorts vinden we alles wat te maken heeft met wat van ouds tot het werk van een smid behoorde bij loodgieters, installateurs, constructiewerkers.

De eerste keer wanneer de smid ter sprake komt in de Bijbel is in 1 Samuel 13:19. Daar lezen we dat er in heel Israel geen smid te vinden was. De Filistijnen hadden het land zodanig onder de tang dat men voor smeedwerk naar de Filistijnen moest. Waarschijnlijk hebben ze de smeden omgebracht of gevangen genomen. In ieder geval hebben ze de noodzakelijk gereedschappen ontstolen zodat men in Israel geen zwaard of spies kon vervaardigen. Zelfs voor het slijpen van houweel, ploegschaar, bijl of spa moest men naar de Filistijnen. Later heeft Nebukadnezar ook iets dergelijks gedaan. Hij nam bij de eerste deportatie uit Jeruzalem al (!) de smeden mee naar Babel (2 Kon.24:14 en 16 en Jeremia 24:1 en 29:1).

Zelfs worden de koning van Babel en diens oppermachtigen vergeleken met een smid. De Heere laat Ezechiël profeteren dat dezen het volk zullen straffen vanwege hun hemelhoge zonden. Zo lezen we in Ezechiël 21:31: 'Ik zal over u Mijn gramschap uitgieten, Ik zal tegen u door het vuur Mijner verbolgenheid

blazen; en Ik zal u overgeven in de hand van de brandende mensen, smeders des verderfs’.

Daarmee is echter niet alles gezegd. Zeker, Israel kreeg met de deportatie te maken vanwege hun grote zonden. Maar de Heere beloofde hen ook eens te verlossen. In dat kader mag Jesaja al profeteren: ‘Zie, Ik heb de smid geschapen die de kolen in het vuur opblaast en die het instrument voortbrengt tot zijn werk; ook heb Ik de vederver geschapen. Alle instrument dat tegen u bereid is zal niet gelukken’ (Jes.54:16-17a). Al mag dat ook tot troost en bemoediging zijn voor de Kerk des Heeren.

Ook in Zacharia 1:20-21 wordt over smeden gesproken. Zij zullen de vier hoornen verbreken van de mogendheden die zich tegen Israel keren. Dat is ten diepste de zelfde boodschap die Jesaja mocht doen. Die smeden zijn namelijk gekomen ‘om de hoornen der heidenen neder te werpen welke de hoor verheven hebben tegen het land Juda om dat te verstrooien.’

De smid komt ook ter sprake wanneer het gaat over afgodsbeelden maken. Hosea zegt dat Efraim is voortgevaren met zondigen omdat ze van goud en zilver een afgod hebben gemaakt dat slechts ‘smedenwerk’ is (Hos.13:2). Daar doelt ook Jesaja op in Jesaja 44:12. Er wordt daar over een ‘ijzersmid’ gesproken die bijl maakt op zijn aambeeld. Hij slaat met krachtige hand met een hamer op het gesmolten ijzer en laat het eten staan om het werk te kunnen klaren. En waarvoor is die noeste arbeid? Wel, om straks er een boom mee te vellen en er een afgod van te snijden. Hier klinkt de spot van Jesaja omtrent de afgoden. Het is als wat we zingen in Psalm 33:5

Schoon de heid'nen samen

List op list beramen,

God verbreekt hun raad;

Schoon de mogendheden

Snood ontwerpen smeden,

Hij belacht haar haat.

Bij het smeden denk ik ook aan het spreekwoord: ‘Men moet het ijzer smeden terwijl het heet is’. Dat heeft ook Bijbelse papieren wanneer we opgeroepen worden om te bedenken dat het heden de dag der zaligheid is. Morgen is het wellicht te laat. In dat verband merkte Jan Luyken op die van vele beroepen een gedicht maakte met geestelijke strekking: ‘O mens, bewerk zo uw gemoed, ter goeder tijd van ’s levensgloed’.

Bij de diensten

Zondag hopen we elkaar tweemaal (!) te ontmoeten rondom het Woord. Op deze eerste adventszondag willen we lezen Ezechiël 22. Op het eerste oogopslag een bijbelgedeelte dat weinig perspectief c.q. adventsstof bevat. We willen ontdekken hoe dat nochtans zo is. ’s Middags staan we stil bij zondag 2 van de Heidelberger Catechismus. Gezegende diensten toegewent.

Ter overdenking

Zondag mochten we opnieuw beginnen met de behandeling van de Heidelberger Catechismus. Dit is hoofdzakelijk een pennenvrucht van Zacharias Ursinus. In het jaar waarin de catechismus werd uitgegeven (1563) woedde de pest in Heidelberg. In die dagen stierven er velen. Ook namen verschillende mensen tijdelijk de wijk naar elders totdat de plaag opgehouden was te woeden. Ursinus bleef desondanks in Heidelberg en schreef een boekje over de dood onder de uitgebreide titel ‘Herinnering aan het feit hoe een christen bij het sterven en begrafenis van een medebroeder zich mag troosten en hoe hij zich zelf voorbereiden zal op een zalig sterven. Het is nuttig en troostvol voor elke dag maar in het bijzonder voor de sterfensfase’. Een aantal jaren geleden is het hertaald uitgegeven onder de titel ‘Stervenskunst’. Daarin zegt Ursinus het volgende nadat hij eerder de ellende van alle onbekeerden schetste: ‘Als wij daarentegen in geloof en met een goed geweten worden aangetroffen mogen wij er zeker van zijn dat wij, indien onze lieve Vader in de hemel ons overdags of ’s nachts, op voorziene of onvoorziene wijze, uit dit leven wegroept, wij met de vijf wijze meisjes die met brandende lampen op de bruidegom wachten en met de trouwe en verstandige knecht, die zijn heer bij thuiskomst aantreft terwijl hij doet wat hem is opgedragen, uit dit ellendige jammerdal tot het eeuwige bruilofstfeest van onze Heere en Bruidegom mogen ingaan en over alle hemelse goederen gesteld worden.