

# Nieuws uit de Hervormde Gemeente Elspeet

2024 | Week 49



## **Predikant: ds. M. van Kooten**

Nunspeterweg 4

8075 AC Elspeet

Tel. 0577 - 491206

E-mail: [m.vankooten@solcon.nl](mailto:m.vankooten@solcon.nl)

## **Scriba: diaken E. Mulder**

Spoekeboompje 49

8075 DJ Elspeet

Tel. 06 - 12897617

E-mail: [scriba@hervormd-elspeet.nl](mailto:scriba@hervormd-elspeet.nl)

## **IBAN Coll. van Kerkrentmeesters Herv. Gem.:**

NL29 RABO 0384 7680 75

## **IBAN Coll. van Diakenen Herv. Gem.:**

NL61 RABO 0347 5000 99

## **Diensten**

D.V. zondag 8 december 2024

09.30 uur ds.M.van Kooten (voorbereiding H.A.)

15.00 uur ds.M.van Kooten (bediening Heilige doop)

## **Collecten**

1. Diaconie

2. Kerk

3. Instandhouding predikantsplaats (deurcollecte)

## **Kinderoppas**

Morgendienst

Julia de Weerd, Martianne Vermeer-Ter Maaten en

Emma Schrijver

Middagdienst

Erica Koetsier-Schuiteman en Anne van den Top

## **Bijbelkring**

D.V. dinsdagavond 10 december hopen we weer bij elkaar te komen. Dit keer is de bespreking van

Romeinen 8 aan de beurt. Iedereen hartelijk welkom in de consistoriekamer om 19.30 uur.

## **Bijbelavond**

Op D.V. woensdag 11 december zal er weer Bijbelavond zijn in verband met de bediening van het Heilig Avondmaal. Daarbij is de gehele gemeente welkom. We gaan verder met de bespreking van de 'geloofshelden' uit Hebreëen 11. Dit keer gaat het over het geloof van de ouders van Mozes.

## **Censura Morum**

D.V. woensdagavond is er censura morum van 21.00 tot 21.30 uur in de bovenzaal van het Kerkerf.

## **Catechisaties**

De jongelui van het eerste uur moeten leren vraag en zondag 5 van de Heidelberger Catechismus (blz.33) en maken de opdrachten op blz.35. De jongeren van het tweede uur moeten leren zondag 23 van de Heidelberger Catechismus (blz.28) en maken de verwerking en opdrachten op blz.30. De jeugd van het laatste uur moet maken de opdrachten op blz.52 en 53 vanaf 1.e uit De enige troost deel 3.

De vrijdagavondcatechisanten moeten maken de opdrachten op blz.80 en 81 van de Goddelijke waarheden, beginnend vanaf de tweede opdracht.

## **Zondagsschool Abia**

Beste kinderen van de zondagsschool,

We zijn alweer aangekomen in de adventsweken en jullie zijn druk aan het oefenen voor de kerstviering die zal plaatsvinden op D.V. maandagavond 23 december om 19.00u.

Graag willen we op zondag 8 december en zondag 22 december gezamenlijk oefenen in 't Kerkerf. Allemaal hartelijk welkom!

Zondag 15 december zal er geen zondagsschool zijn i.v.m. de bediening van het Heilig Avondmaal.

Hartelijke groetjes van het team van de zondagschool

### **JV maranatha (16+)**

Ha Jongens en meiden,

DV 10 december 2024 hopen we weer samen te komen.

Ook de laatste keer was er een hele mooie opkomst, het was weer erg goed en gezellig om samen te zijn.

Allen weer van harte welkom, ook als je nog niet bent geweest, je bent echt van harte welkom!

Hartelijke groet,

Leiding JV 16+

### **Jeugdappel 16+ 'OverHOOP'**

Op D.V. zaterdag 1 februari organiseren het LCJ en HJW weer het Jeugdappel 16+. Het thema van het jeugdappel is 'OverHOOP'. Ds. C. Budding en ds. A.C. Uitslag zullen beiden een lezing verzorgen. Daarnaast zijn er twee rondes met workshops en tussendoor genieten we met elkaar van een patatje met een snack. Het jeugdappel duurt van 16:00 – 21:00 en wordt gehouden in De Fontein te Nijkerk (Dominee Kuyperstraat 2). Voor meer informatie en aanmelden, ga naar [www.jeugdappel16plus.nl](http://www.jeugdappel16plus.nl). We ontmoeten je graag!

### **Collectemunten**

Op Deo Volente maandag 9 december aanstaande is er uitgifte van collectemunten van 19 uur tot 20.15 uur in 't Kerkerf. Van harte aanbevolen!

College van kerkrentmeesters

### **Collecte reformatieherdenking**

Opbrengst collecte Hervormingsdienst 31-10-2024 t.b.v. de stichting Ismael bedroeg € 2.059,65. Hartelijk dank.

### **Seniorenmiddag - Kerstbijeenkomst**

Op Deo Volente dinsdagmiddag 10 december a.s. hopen we de Kerstmiddag te houden voor alle senioren en alleenstaanden in de gemeente. U wordt hiervoor hartelijk uitgenodigd.

De inloop is vanaf 14.30 uur in het Kerkerf achter de kerk. U wordt ontvangen met koffie of thee met wat lekkers erbij. Het programma begint om 15.00 uur.

Ds. M. van Kooten zal deze middag openen en een kerstmeditatie houden. Daarna hopen we met elkaar het heuglijke feit van de geboorte van de Heere Jezus te gedenken in een Kerstdeclamatorium. Voor iedereen is er een boekje met de liederen, teksten en gedichten zodat u ook kunt meelesen.

Na een korte pauze hopen we daarna met elkaar een gezellige maaltijd te houden.

Komt u ook?? Bijbels gedenken en de lof van de Heere God verkondigen en uitzingen. Maar ook oude bekenden ontmoeten en gezelligheid. Er zijn voor en met elkaar.

In verband met de maaltijd moet u zich opgeven. Dat kan tot uiterlijk 9 december bij de onderstaande personen telefonisch.

Hebt u een dieet, geeft u dat dan ook alstublieft door. Hebt u vervoer nodig? Geen probleem, geeft u dat maar aan, ook voor vervoer kan gezorgd worden!

U kunt zich tot uiterlijk 9 december opgeven bij de onderstaande personen:

Mw. Bea Pluim Tel: 06-34552246

Mw. Gretha van het Goor Tel: 0611267219

Dhr. Harm Westerbroek Tel: 0653714378

Dhr. Cees van 't Noordende Tel: 0577-723192

Met een hartelijke groet,

De werkgroep seniorenmiddagen.

### **Gaan in vrede**

Koor- en samenzangavond van Stichting Predik het Woord – D.V. zaterdag 7 december 2024 – Hervormde Kerk Elspeet

Kom naar de Adventsconcert met samenzang. Het Christelijk Jongerenkoor Rejoice uit Urk o.l.v. Jelle Jan Loosman zal de koorzang verzorgen.

Ds. M. van Kooten mediteert over Vredesboodschap voor Hoorn. Jan Boer, evangelist in Hoorn voor Stichting Predik het Woord heeft de leiding van deze avond.

De avond begint om 19:30. De toegang is gratis. Er is een collecte voor het werk dat de stichting in Hoorn doet.

### **Bijbelse ambten en beroepen (XCV)**

Een volgend beroep dat we onder de loep willen nemen is dat van speelman. Naar onze tijd vertaald is dat een heel assortiment van mensen die muziek in de brouwerij brengen. Van een eenvoudige orgeldraaier op de markt tot een getalenteerde beiaardier die hoog in de lucht klokkentonen over de stad laat horen. Van een ordinaire diskjockey, die door het drukken op een paar knoppen een letterlijk en figuurlijk hels kabaal maakt tot een musicus die als solist luister bijzet

aan de dienst des Heeren. Driemaal over komt de speelman in de Heilige Schrift ter sprake. We moeten daarbij denken aan een muzikant die als solist op de toen gangbare muziekinstrumenten gespeeld zal hebben zoals harp of luit. Het heeft in ieder geval te maken met de bespeler van een snaarinstrument. Op de volgende schrifplaatsen zijn ze te vinden. Allereerst Psalm 68:26 waar we lezen: 'De zangers gingen voor, de speellieden achter, in het midden de trommelende maagden'. Vervolgens Psalm 87:7 waar staat dat naast de zangers ook de speellieden in de gemeente Gods aanwezig zijn. De allereerste keer dat er van een speelman gerept wordt is 2 Koningen 3:15: 'Nu dan, brengt mij een speelman. En het geschiedde als de speelman op de snaren speelde dat de hand des HEEREN op hem kwam'. Het gaat daarbij om de profeet Elisa. Er is een oorlog gaande tussen de twee koninkrijken van Israel en Moab. Hoewel de twee rijken gescheurd zijn trekken ze samen op tegen hun gemeenschappelijke vijand. Aan hun zijde strijdt ook Edom, vanouds een broedervolk. Ondertussen raakt na zeven dagen het water op voor de manschappen en hun vee. Dat wordt omkomen. Joram, de koning van het tien stammenrijk is de wanhoop nabij maar zijn compagnon Josafath is uit ander hout gesneden. Hij vraagt om een profeet des Heeren. De pas gezalfde profeet Elisa bleek mee opgetrokken te zijn. Hij was er niet om gevraagd maar deed het uit eigen beweging of mogelijk door openbaring van de Heere. Voor de koningen van het tien stammenrijk en Edom had Elisa geen goed woord over. Ware het dat Josafath er bij was dan Elisa had niet naar de andere koningen omgezien. Elisa wil wel profeteren maar heeft een speelman nodig. We moeten dit niet vergelijken met jongelui –en onderschat ook de ouderen niet- die altijd muziek, of hoe dat ook heten mag, bij hun werkzaamheden moeten hebben. Matthew Henry meent dat Elisa een speelman benodigde omdat hij opdat moment boos was en tot rust moest komen zodat de harmonische klanken de disharmonie in zijn ziel weg zouden nemen. Zoals de boze geest week van Saul wanneer David voor hem muciseerde. In ieder geval blijkt er een speelman onder de soldaten te zijn geweest. Deze zal voor Elisa geen mars hebben gespeeld, nog minder een dronkemansliedje. De psalmen zullen de speelman bekend geweest zijn en mogelijk er een getokkeld hebben op zijn snaarinstrument. Ik kan me namelijk niet indenken dat de Heilige Geest Zich zou paren aan wat uit een onheilige geest opkomt. In ieder geval kwam de hand des HEEREN daarop over Elisa en kreeg hij verstand met Goddelijk licht bestraald. De profeet zei daarop dat men sloten moest graven in de

woestijn en dat de Heere zou zorgen dat er water kwam. Alzo geschiedde. De wonderlijke afloop lezen men zelf. Luther schreef met deze geschiedenis in zijn achterhoofd eens aan een zwaarmoedig iemand: 'Als u door droefgeestigheid wordt overmand, zeg dan: Kom, ik moet voor de Heere Christus een lied spelen, het zij een benedictus (zegenbede), hetzij een te deum laudamus (loflied) of iets dergelijks want de Schrift leert dat Hij gaarne zang en snarenspeel hoort. Speel dan helder op en zing erbij totdat de zwaarmoedige gedachten wijken gelijk bij Saul en Elisa het geval was. Overvalt de duivel u opnieuw en blaast hij u opnieuw bekommernissen in, leg hem terstond het zwijgen op. Speel andermaal op het muziekinstrument of nodig goed gezelschap en zing gezamenlijk totdat ge met hem de spot leert drijven want de duivel is een zwaarmoedige geest en maakt de mensen zwaarmoedig.' Laten we die raad ter hart nemen, zeker bij het vallen van de bladeren en de komende koude, donkere winterdagen die vaak averechts op de stemming van mensen kunnen werken.

#### **Bij de diensten**

Komende zondag hopen we elkaar tweemaal te ontmoeten rondom het woord. In de morgendienst lezen we op de tweede adventszondag dat tevens voorbereiding is op het Heilig Avondmaal Jesaja 64. In de middagdienst zal de kleine Rhodé van den Hardenberg worden gedoopt. Dan willen we lezen Handelingen 12. Gezegende diensten toegewenst.

#### **Ter overdenking**

Bij de laatste bijbellezing over de brief aan de gemeente van Efeze citeerde ik iets over de leer der verkiezing uit de zogenaamde 39 artikelen van de Anglicaanse kerk die mede is opgesteld door de reformator en martelaar Thomas Cranmer (1489-1556). Ik dacht dat het goed was deze onder ieders aandacht te brengen. Artikel 17 luidt als volgt in het geheel:

'De verkiezing ten leven is het eeuwig voornemen van God waardoor Hij van voor de grondlegging der wereld naar Zijn raad die ons verborgen is, vast besloten heeft degenen die Hij in Christus uit het menselijk geslacht verkoren heeft, van de vloek en het verderf te bevrijden en als vaten ter eer door Christus tot de eeuwige zaligheid te brengen. Daartoe worden degenen, die met zulk een heerlijke weldaad van God bedeed zijn door Zijn Geest, Die op de rechte tijd werkt naar Zijn voornemen geroepen. Zij gehoorzamen die roeping door de genade; Zij worden het beeld van de eniggeboren Zoon Gods Jezus Christus gelijk gemaakt; Zij wandelen heilig in goede werken en geraken

eindelijk door Gods barmhartigheid tot de eeuwige zaligheid.

De godzalige overdenking van de predestinatie en van onze verkiezing in Christus, is vol zoete, heerlijke en onuitsprekelijke troost voor godvruchtige personen, en voor degenen die in zichzelf de werkingen van de Geest van Christus gevoelen, de werken van het vlees en hun leden die op de aarde zijn doden en hun harten oprichten tot de dingen die boven en hemels zijn. Dit bevestigt en fundeert grotelijks hun geloof dat de eeuwige zaligheid door Christus gesmaakt wordt en het doet hun liefde tot God vurig ontvlammen. Maar voor nieuwsgierige en natuurlijke mensen, die de Geest van Christus missen, is het gevaarlijk om zich steeds de waarheid van de Goddelijke predestinatie voor ogen te stellen. Daardoor drijft de duivel hen namelijk of tot wanhoop of tot een onheilig leven en dat is niet minder ernstig.'