

Nieuws uit de Hervormde Gemeente Elspeet

2024 | Week 50



Predikant: ds. M. van Kooten

Nunspeterweg 4

8075 AC Elspeet

Tel. 0577 - 491206

E-mail: m.vankooten@solcon.nl

Scriba: diaken E. Mulder

Spoekeboompje 49

8075 DJ Elspeet

Tel. 06 - 12897617

E-mail: scriba@hervormd-elspeet.nl

IBAN Coll. van Kerkrentmeesters Herv. Gem.:

NL29 RABO 0384 7680 75

IBAN Coll. van Diakenen Herv. Gem.:

NL61 RABO 0347 5000 99

Diensten

09.30 uur ds. M. van Kooten (Bediening H.A.)

15.00 uur ds. M. van Kooten (Nabetrachting H.A.)

Collecten

1. Kerk

2. Instandhouding predikantsplaats

3. Kerk (deurcollecte)

Van harte aanbevolen

Kinderoppas

Tineke van de Top-van Renselaar, Woutine van Ark-Pluim en Jennieke van de Steeg

Doopdienst

Zondagmiddag mocht de bediening van de Heilige Doop plaatsvinde. De tekst voor de prediking was Handelingen 12:13-15a: En als Petrus aan de deur van de voorpoort klopte, kwam een dienstmaagd voor om te luisteren, met name Rhodé. En zij de stem van

Petrus bekennde, deed van blijdschap de voorpoort niet open, maar liep naar binnen en boodschapte, dat Petrus voor aan de voorpoort stond. En zij zeiden tot haar: Gij raast. Doch zij bleef er sterk bij, dat het also was.

We stonden stil bij Rhodé en spraken over haar betekenis, haar bidden en haar boodschap.

1. Betekenis.

Rhodé betekent roos. Opmerkelijk dat van dit slavinetje de naam wordt genoemd. Zij droeg haar naam met ere. Immers Christus wordt ook de Roos van Saron genoemd. Ze geurde naar Hem. Haar betekenis in het huis van Maria, de moeder van de evangelist Marcus, was ook groot. Zij was namelijk een gewillige slaavin. Ze deed haar werk als het ware zoals de engelen. Ook behoorde zij tot de huisgemeente te Jeruzalem en was daarin een leesbare brief.

2. Bidden.

We lezen van Rhodé dat ze bij de biddende gemeente behoorde. Midden in de nacht was men namelijk in gebed omdat Petrus gevangen was genomen door Herodes Agrippa I. Er woedde namelijk een vreselijke geloofsvervolging die eerder Jacobus, de broeder van Johannes het leven had gekost. Ook vandaag is er geloofsvervolging. De weg van Gods kinderen gaat niet altijd over rozen. Er zijn ook vaak doornen op te vinden. In die weg zegt de Heere. Bidt zonder ophouden. Daar deed Rhodé aan mee.

3. Boodschap.

Toen op het gebed Petrus bevrijd werd uit de gevangenis ging hij als eerste naar het huis van Maria. Rhodé liep naar de deur toen er geklopt werd. Wat was ze blij. Ze vergat de deur te openen en boodschapte in de kamer dat het Petrus was. Ze bekende de stem van Petrus. Ze bekende de stem. Dat is meer

dan herkennen. Ze leefde bij en uit de woorden van Petrus. Woorden van de Goede Herder. Van harte wensen we de kleine Rhodé toe dat ze Gods Vaderlijke goedheid en barmhartigheid mag bekennen en blijdschap mag beleven aan de stem van de grote Herder der schapen. Dan heeft ze niet vergeefs geleefd.

Catechisaties

De jongelui van het eerste uur moeten maken de opdrachten op blz.35. De jongeren van het tweede uur maken de verwerking en opdrachten op blz.30 De jeugd van het laatste uur moet maken de opdrachten op blz. 53 vanaf 3.b uit De enige troost deel 3.

De vrijdagavondcatechisanten moeten leren de vragen op blz.82 en maken de opdrachten op blz.84 en 85 van de Goddelijke waarheden, beginnend vanaf de tweede opdracht.

Zondagsschool Abia

Beste kinderen van de zondagsschool,

We zijn alweer aangekomen in de adventsweken en jullie zijn druk aan het oefenen voor de kerstviering die zal plaatsvinden op D.V. maandagavond 23 december om 19.00u. Graag willen we op zondag 22 december nog een keer gezamenlijk oefenen in 't Kerkerf. Allemaal hartelijk welkom! Aanstaaende zondag 15 december zal er geen zondagsschool zijn i.v.m. de bediening van het Heilig Avondmaal. Hartelijke groetjes van het team van de zondagsschool

Gezamenlijke Kerstviering

De gezamenlijke Kerstviering van de zondagsschool en de verenigingen zal plaatsvinden op D.V. maandagavond 23 december om 19.00u in de kerk. Iedereen van harte welkom! De viering wordt live uitgezonden (met beeld en geluid). Er zal bij de uitgang een collecte worden gehouden voor de jaarlijkse actie van de zondagsscholenbond. Deze is bestemd voor de ZHHK voor het project 'Wie gaat er mee?'. Deze actie richt zich op de aanschaf van een nieuwe bus voor het kinderen jongerenwerk onder de indianen in Suriname. Van harte aanbevolen. Na de viering bent u/ben jij van harte welkom in 't Kerkerf om elkaar, onder het genot van een kopje koffie, te ontmoeten. Voor de kinderen zal er chocolademelk zijn. De kinderen van de zondagsschool krijgen dan ook door hun eigen juf of meester hun boek en zakje uitgereikt. De kinderen die niet op de zondagsschool zitten krijgen bij de uitgang van de kerk een zakje mee.

Mannenvereniging "Onderzoekt de Schriften"

Dinsdag 17 december komt de mannenvereniging DV weer bij elkaar. Ralf Berens hoopt deze avond de inleiding te verzorgen over Zacheüs. Het Bijbelgedeelte is Lukas 19:1-10. Alle mannen vanaf 18 jaar zijn hartelijk welkom in 't Kerkerf. We beginnen om 19.30 uur in de bovenzaal.

Het bestuur

Bericht van Mieneke van Kooten

Beste belangstellenden,

Hierbij weer een berichtje vanuit Malawi. Ik zal maar beginnen met het negatieve nieuws en dat is dat we de stier helaas af moesten maken. Hij was al enkele weken niet goed, hij was veel afgevallen en zwak. Wat we ook probeerden hij werd maar niet beter. Op autopsie vonden we abcessen in verschillende organen en spijkers in zijn maag die waarschijnlijk ook verwondingen in de borst veroorzaakt hebben. Heel vervelend zo'n kostbaar verlies. Nu maar weer op zoek naar een nieuwe financien voor een stier.

Het goede nieuws is dat er afgelopen week weer biggetjes geboren zijn.

De kliniek loopt goed, we hebben afgelopen jaar meer dan 10.000 kinderen onder de 5 jaar kunnen helpen, geweldig toch. 1 van de studenten helpt mij enorm met de gegevens in excel zodat we precies weten hoeveel kinderen we hebben kunnen helpen en wat de diagnoses waren en welke medicatie we gegeven hebben. He is druk met zijn studie electronic- en computer engineering. Recent heeft hij zijn eigen zonnepaneel systeem gemaakt. Uw hulp maakt zulke dingen mogelijk. Ik ben ontzettend dankbaar dat hij zo zijn talenten kan gebruiken door uw financiële support.

Ik zal u 1 voorbeeld geven waar ik nog steeds zo dankbaar voor ben. Er kwam een jongetje van 4 jaar met een grote wond aan zijn been. Zijn voet was tussen de spaken gekomen en de wond was al enkele weken oud en niet verzorgd. Hij is wekelijks voor wondbehandeling geweest voor 2 maanden (met honing) en het is totaal genezen. De ouders waren zo dankbaar, het jongetje waardeerde de behandelingen trouwens niet, maar dat is begrijpelijk.

Met de kinderen gaat het goed, de vakantie is net begonnen, hier is de grote vakantie in December en januari, omdat het hier dan zomer is. Op 14 december geven we de kinderen kadootjes wat mede mogelijk gemaakt is door dames die voor ons van alles gebreid hebben en door een gulle gift van een sponsor. Zo fijn hoe we ver we en dichtbij met elkaar samen gewerkt hebben om dit mogelijk te maken.

Verder zijn we gestart met bijbelstudie voor de kinderen van 15 jaar en ouder. De jongere kinderen hebben bijbelclub. Het is zo verrassend, maar soms ook bij ontmoedigend als je hoort waar de kinderen mee zitten. Zoals demonen en twijfels of God wel echt bestaat. Maar gelukkig en hoopvol om te weten dat we een machtige God hebben die alle harten kan veranderen. Ik ben in ieder geval blij dat als ze open en eerlijk zijn zodat we er met elkaar over kunnen praten en voor elkaar kunnen bidden.

In januari hoop ik onverwacht een paar weken in Elspeet te zijn, mijn lieve zus Anneke heeft de reis voor mij betaald, heel bijzonder.

Misschien ontmoet ik u nog in Elspeet, dat zou leuk zijn.

Ontzettend bedankt voor uw steun op welke manier dan ook, ik waardeer het allemaal enorm en ben dankbaar dat ik, ook al is het niet altijd gemakkelijk, door kan gaan met mijn werk.

Gezegende kerstdagen en een voorspoedig nieuwjaar!!

Boaz Jachinschool

aanmelden nieuwe leerlingen en openstaande vacatures

Heeft u een zoon of dochter die D.V. in de periode tussen 1 juni 2025 en 31 mei 2026 vier jaar mag worden? Dan nodigen we u graag uit om op onze website www.boaz-jachin.nl kennis te nemen van de aanmeldingsprocedure. U kunt digitaal aanmelden of een aanmeldingsformulier opvragen via onze administratie: administratie@boaz-jachin.nl. Wilt u er voor zorgen dat de inschrijving uiterlijk woensdag 8 januari bij ons binnen is?

Bent u onbekend met de school en wilt u eerst een oriënterend gesprek met de schoolleiding? U bent van harte welkom.

In dit bericht willen we ook een tweetal vacatures onder uw aandacht brengen. Er is een vacature schoonmaakpersoneel voor 3 dagen. Over de werkdagen kan worden afgestemd. Als u interesse heeft voor deze baan, kunt u contact opnemen met directie.

De tweede vacature betreft de functie 'native speaker'. Officieel gaat het om iemand die van geboorte Engelstalig is opgegroeid en de taal dus als moedertaal spreekt. We zoeken iemand die, bij voorkeur op vrijdagmorgen, kleine groepjes leerlingen kan begeleiden in communicatieve vaardigheden in het Engels. Bent u geen native speaker, maar beheerst u de Engelse taal op een goed niveau, dan bent u ook welkom om te solliciteren.

Tenslotte zoeken we mensen die bereid zijn om hun kennis over erfgoed te delen met de school, zodat er leshandreikingen geschreven kunnen worden om erfgoedonderwijs op een hoger plan te krijgen. Het gaat niet alleen om feiten die in de boeken staan, maar ook om de verhalen die aansprekend zijn voor leerlingen en door de leerkrachten kunnen worden verteld. De erfgoedthema's in Elspeet zijn: Grafheuvel Elspeterheide, Droge Beek, Schotkamp raatakkers, Elspeterbos, Grote Hof, Oude dorpskerk, Grote en Kleine Kolonie, Engelschap, Molen, Pastorie, Mennerode, Jachthuis Elspeterbos, Schaapskooi, begraafplaats. Uw inbreng wordt gewaardeerd. Ook als u als vrijwilliger interviews zou willen afnemen bij mensen die weten te vertellen over deze thema's, bent u zeer welkom om aan te melden.

Voor vragen of aanvullende informatie kunt u contact opnemen met directie. U kunt mailen directie@boaz-jachin.nl of telefonisch contact leggen 06-42 51 12 95

Kerstzangavond Elspeets Mannenkoor Con Amore

Op D.V. dinsdag 24 december geeft het Elspeets Mannenkoor Con Amore o.l.v. Gerrit Knikker en Jan Post orgel een kerstzangavond in de HHK in Elspeet. Medewerking wordt verleend door het Jongerenkoor Elad uit Elspeet o.l.v. Marieke Seekles-van Manen en Ruben van Asselt orgel, Ds van Manen zal de meditatie verzorgen. Aanvang is 19.30, kerk is om 19.00 open en bij de uitgang is een collecte voor de onkosten.

Vlaaienactie voor de Bijlmer

Dit jaar kunt u weer een heerlijke vlaai/slof bestellen voor de kerst. De opbrengst gaat dit jaar naar het prachtige kinderevangelisatiewerk wat Ine de Vogel met vele vrijwilligers mag doen in de Bijlmer.

De volgende soorten zijn te verkrijgen:

Kerstclassic vlaai € 19,95

Zwitserseroomvlaai € 18,95

Bosschebollenvlaai € 19,95

advocaatslof € 9,95

kerstlof € 9,95

U kunt uw vlaai/slof bestellen bij:

Riejanne Hofman 0612222864, riejannehofman@gmail.com

Willemijn Seldenrijk 0648788748 willemijn@seldenrijk.nu

Helma Kuijt 0649407949 famjmkuijt@gmail.com

Wilt u geen vlaai maar wel financieel bijdragen dan kunt u ook contact op nemen met één van de bovengenoemde dames!

De uiterste besteldatum is 19 december. De vlaai/slof kan op DV dinsdag 24 december, tussen 9.00-11.00

uur opgehaald worden bij fam Hofman, Veenweg 66 te Elspeek.

Vriendelijk groet van de organisatie

Kerst in de Loolaankerk Apeldoorn

Op D.V. vrijdag 20 december geven de koren van Harm Hoeve een kerstconcert in de Loolaan kerk van Apeldoorn. De opbrengst van deze avond is bestemd voor de RD-actie 'Crisis in Cuba'.

Help de kerk in Cuba aan Bijbels, brood en medicijnen. De slogan voor de RD-actie dit jaar klinkt 'Crisis in Cuba'. De RD-actie in het najaar en de winter van 2024-2025 wordt gehouden ten bate van projecten in Cuba. De economische crisis treft de burgers zwaar. Kerken uitten een noodkreet en wij ondersteunen hen via de stichtingen Spaanse Evangelische Zending (SEZ), Open Doors (OD), Bijzondere Noden (BN) en Woord in Actie. Meer informatie over deze actie zie www.rd.nl/actie.

Invulling van de avond

Aan deze avond werken mee het Christelijk Genemuiden Mannenkoor Strereo, het Urker Gemengd Koor Immanuël en Reformatorisch Gemengd Koor Cantilena uit Staphorst o.l.v. Harm Hoeve. De koren zullen afzonderlijk en gezamenlijk (300 leden!) zingen. Jorrit Woudt zal het orgel bespelen en Roderick van Arnhem de vleugel. Het trompettenduo Arjan & Edith Post en strijkkwintet Jochanan en Johannes Terpstra (percussie en pauken) werken eveneens mee aan deze avond. De opening en meditatie wordt verzorgd door Ds. M. van Kooten uit Elspeek. Ab Jansen van het Reformatorisch Dagblad zal kort iets vertellen over de RD-actie 'Crisis in Cuba'. Chris Stoffer, fractievoorzitter voor de SGP in de Tweede Kamer, zal de avond afsluiten.

Toegang gratis

De toegang voor dit concert is gratis. Er zal wel een collecte gehouden worden voor de RD-actie 'Crisis in Cuba'. De deuren van de Loolaankerk gaan om 19.15 uur open. Rond 19.45 uur zal er samenzang zijn. Om 20.00 uur zal het concert beginnen. Meer informatie en gratis aanmelden voor dit concert (niet verplicht, wel gewenst): www.consolonl.nl.

Bijbelse ambten en beroepen (XLVI)

Jarenlang heeft ons land een stadhouder als bewindvoerder gehad. Bij stadhouder denken we in de eerste plaats aan iemand die een belangrijke functie in een stad heeft, zoals burgemeester over een aanzienlijke stad. Het woord is echter afgeleid van het Duitse Statthalter. Statt betekent in het Duits plaats. Voor stad gebruiken de Duitsers het woord Stadt. Een stadhouder is dus ten diepste iemand die de plaats

inneemt van een hogere macht, zoals plaatsvervanger. Zo iemand moest namens de koning of keizer een bepaald district het bewind voeren. Zo had men in ons land Willem van Oranje –toegenaamd de vader des vaderlands– die verantwoording schuldig was aan de koning van Spanje. Ook toen het Spaanse juk werd afgeworpen bleef de naam gehandhaafd, al had men middels de 'acte van verlatingshe' in 1581 niets meer met de vorst van Spanje te maken. Daarmee ging de zinsnede uit het Wilhelmus 'de koning van Hispanjen heb ik altijd geeerd' echt op. Het was verleden tijd geworden. Dat wil niet zeggen dat de stadhouder nu als het ware zelfbeschikkingsrecht had. De stadhouder was verantwoording schuldig aan de staten van Holland maar had wel een heel belangrijke vinger in de pap. Deze functie –die de Oranjes van 'vader Willem' erfden en daarom ook wel 'erfstadhouder' werd genoemd– bleef bestaan totdat de Fransen in 1795 ons land tot Bataafse republiek maakten. Nadat de Franse tijd voorbij was kwamen de Oranjes niet meer terug als stadhouder maar als koning/koningin. Dat geldt tot de huidige dag.

In Gods woord wordt ook gesproken van stadhouders. Petrus vermaant zelfs dat we deze 'menselijke ordening' onderdanig moeten zijn omdat ze ons gesteld zijn om het kwade te straffen en "tot prijs dergenen, die goed doen" (1 Petrus 2:14). Zowel in het Oude- als in het Nieuwe Testament wordt van stadhouders gesproken. In het Grieks heten zij 'hegeemon' waar ons woord hegeemonie van is afgeleid en 'antupathos'. In het Hebreeuws heten ze –een hele mond vol– ahasjedarefenim, en ook wel 'ahasjeweroosj'. Laatstgenoemde betitelingen waar onze tong over struikelt worden genoemd in het boek Esther, Daniel en Ezra. Het ging daarbij over stadhouders over meerdere landen die verantwoording schuldig waren aan de koningen van de Meden en Perzen. Een mooi getuigenis wordt in Daniel 6:4 gegeven over Daniel. In hem was namelijk een voortreffelijker geest waarom hij tot onderkoning werd benoemd van Darius. Daniel heeft mogelijk ook zo'n functie bekleed. In 1 Koningen 22:48 wordt vermeld dat de Edomieten geen koning hadden maar een stadhouder. Deze was verantwoording schuldig aan de koning van Juda. Zo heeft David het immers ook verwoord in Psalm 108:10: 'Op Edom zal ik mijn schoen werpen'.

In het Nieuwe Testament worden we aan het begin van het evangelie –met name het Kerstevangelie– bepaald bij een stadhouder. In Lukas 2:2 wordt namelijk melding gemaakt van ene Syrenius die over Syrië stadhouder was. Stadhouder namens de keizer Augustus. Waarom zijn naam genoemd? Wel, hij was weliswaar

stadhouder van Syrie maar had die rol ook voor Judea dat destijds bij Syrie behoorde. Temidden van de namen van grootmachten die menen de touwtjes van de wereld in handen te hebben mag de blijde geboortenis van de Koning der koningen plaatsvinden. In alle eenvoud en vernedering om zo ellendige zondaren zalig te maken.

Een bijzonder belangrijk stadhouder is Pontius Pilatus. Elke zondag horen we zijn naam noemen bij het voorlezen van de apostolische geloofsbelijdenis of die van Nicea. Hij was verantwoording schuldig aan de keizer van Rome en had Juda onder zijn bewind. Hij is het geweest die de Heere Jezus onschuldig oordeelde en tevens de opdracht gaf Hem te laten kruisigen. Het noemen van zijn naam geeft als het waren in de geloofsbelijdenis een benadrukking dat de Heere Jezus schuldeloos de vloekdood stierf om in die weg vloekwaardigen van de vloek te ontheffen.

Tijdens Zijn rondwandeling op aarde heeft de Heere Jezus Zijn leerjongeren er ook op gewezen dat ze voor stadhouders gesteld zouden worden 'om Mijnentwil en de heidenen tot getuigenis'. Hij voegde er aan toe dat wanneer men hen dan voor deze bewindslieden zou voeren ze vooral niet bang moesten zijn wat ze moesten zeggen 'want het zal u in dezelve ure gegeven worden, wat gij spreken zult' (Matth.10:13-14). Wie dat echt aan den lijve heeft meegemaakt is de heidenapostel Paulus geweest. Hij werd geleid voor stadhouder Felix zoals de Joden eerder de Heere Jezus voor Pilatus hadden gedaagd. Voor deze stadhouder en diens vrouw Drusilla getuigde Paulus van de Zaligmaker. Hij wees hem ook op rechtvaardigheid, matigheid en het komende oordeel. Stadhouder Felix was er zeer van onder de indruk en zei: 'Voor ditmaal, ga heen, en als ik gelegener tijd zal hebben bekomen, zo zal ik u tot mij roepen' (Hand.24:26). Felix heeft de genadetijd voorbij laten gaan want hij ontmoette daarna regelmatig Paulus maar probeerde toen geld van hem los te peuteren om hem los te kunnen laten, zonder op wezenlijke zaken in te gaan. De opvolger van stadhouder Felix was Festus. Hoewel deze Paulus onschuldig moest verklaren riep hij tot de apostel toen deze getuigde van de Heere Jezus: 'Gij raast, Paulus, de grote geleerdheid brengt u tot razernij' (Hand.26:24). Eerder had Paulus al voor een stadhouder gestaan, namelijk Gallio die het bewind voerde over de regio van Korinthe, Achajé genaamd (Hand.18:12). De Joden die Paulus als bedreiging voor de synagoge zagen leidden hem voor Gallio. Deze wilde echter zich niet mengen in godsdienstige zaken en dreef hen weg van de rechterstoel. Toen daarna de heidense Grieken de overste van de synagoge sloegen, trok hij zich daar

niets van aan. Hij was totaal onverschillig, zowel betreffende het Jodendom als het christendom. Dat was op Cyprus anders. Daar stond Paulus –samen met Barnabbas– voor het eerst voor een stadhouder, namelijk Sergius Paulus, die in de Bijbel 'een verstandige man' wordt genoemd. Hij wilde graag het woord van God horen. Zijn raadsman was de tovenaer Bar-Jezus, ook wel Elymas genoemd. Deze probeerde de stadhouder van het geloof af te brengen. Paulus moest toen, vol van de Heilige Geest, de valse tovenaer het oordeel aanzeggen, waarop deze volslagen blind werd. Mooi wat er dan volgt: 'Als de stadhouder zag hetgeen geschied was, toen geloofde hij, verslagen zijnde over de leer des Heeren' (Hand.13:12).

Bij de diensten

Deo Volente komende zondag zal er de bediening zijn van het Heilig Avondmaal. In beide diensten hopen we Jesaja 65 te lezen. Schenke de Heere gezegende diensten.

Ter overdenking

Zo gij Christus kent, het is genoeg, al kent gij al het andere niet. Zo gij Christus niet kent, het baat u niet, al kent gij al het andere wel (Johannes Bugenhagen 1485-1558)