

Nieuws uit de Hervormde Gemeente Elspeet

2025 | Week 4



Predikant: ds. M. van Kooten

Nunspeterweg 4

8075 AC Elspeet

Tel. 0577 - 491206

E-mail: m.vankooten@solcon.nl

Scriba: diaken E. Mulder

Spoekeboompje 49

8075 DJ Elspeet

Tel. 06 - 12897617

E-mail: scriba@hervormd-elspeet.nl

IBAN Coll. van Kerkrentmeesters Herv. Gem.:

NL29 RABO 0384 7680 75

IBAN Coll. van Diakenen Herv. Gem.:

NL61 RABO 0347 5000 99

Diensten

D.V. zondag 26 januari 2025

09.30 uur ds. M. van Kooten

15.00 uur ds. M. van Kooten

Collecten

1. Kerk

2. Instandhouding predikantsplaats

3. Fonds Christelijke doeleinden (deurcollecte)

Van harte aanbevolen

Kinderoppas

Martianne Vermeer, Joanne van Kooten en Harrian Huisman

Catechisaties

De jongelui van het eerste uur moeten leren zondag 6 vraag en antwoord 16 (blz.43) en maken de opdrachten op blz.45. De jongeren van het tweede uur moeten maken de verwerking en opdrachten op blz.40.

De jeugd van het laatste uur moet maken de opdrachten vanaf 4b op blz. 57 uit De enige troost deel 3.

De vrijdagavondcatechisanten moeten leren de vragen op blz.86 en maken de opdrachten op 88 en 89 van de Goddelijke waarheden.

Mannenvereniging "Onderzoekt de Schriften"

Dinsdag 28 januari komt de mannenvereniging DV weer bij elkaar. Jan Post hoopt de inleiding te verzorgen. Het Bijbelgedeelte is Jakobus 4:1-12 naar aanleiding van de Bijbelstudie in MANkracht nr. 10 van december: 'Verkeerde vriendschap'.

Alle mannen vanaf 18 jaar zijn hartelijk welkom in 't Kerkerf, ook als je zomaar een keer wilt komen kijken. We beginnen om 19.30 uur.

Het bestuur

Vrouwenvereniging Wees een zegen

DV woensdag 29 januari hopen we elkaar weer te ontmoeten in het Kerkerf vanaf half acht. Het bijbelgedeelte wat we gaan behandelen is Ruth 3 vers 14-18 met de titel "Afwachten wat Boaz gaat doen" (bijbelstudie nr. 7). Graag weer thuis voorbereiden zodat we samen de vragen kunnen bespreken. Van harte welkom!

Hartelijke groet van het bestuur

Gebedskring

Op D.V zaterdag 25 januari hopen we om 21.00 uur in het Kerkerf de maandelijkse gebedskring te houden. Na een gedeelte uit Gods Woord te hebben gelezen is er gelegenheid tot gebed en daarna zingen we enkele psalmen. U/jij bent van harte welkom

Jeugdappel 16+ 'OverHOOP'

Op D.V. zaterdag 1 februari organiseren het LCJ en HJW weer het Jeugdappel 16+. Het thema van het jeugdappel is 'OverHOOP'. Ds. C. Budding en ds. A.C. Uitslag zullen beiden een lezing verzorgen. Daarnaast zijn er twee rondes met workshops en tussendoor genieten we met elkaar van een patatje met een snack. Het jeugdappel duurt van 16:00 – 21:00 en wordt gehouden in De Fontein te Nijkerk (Dominee Kuypersstraat 2). Voor meer informatie en aanmelden, ga naar www.jeugdappel16plus.nl. We ontmoeten je graag!

Wil je meerijden dan horen wij het graag, doe een appje naar de jeugdleiding 16+ Gerwin Koetsier 06-15503564 dan kunnen wij kijken met hoeveel auto's we evt. moeten gaan. Dus wacht niet en geef je z.s.m. op!!

Financiële verantwoording

De collecten voor de kerk voor de maand november hebben opgebracht:

Kerk: € 3453,29

IPP: € 3475,12

Extra kerk: € 879,78

Giften per bank: € 5,- / 3x € 10,02 / € 20,02 / 2x € 100,- / € 250,- / € 4005,-

Gift via ouderling V/d Bosch: € 10,-

Gift via ouderling De Ruiter: € 50,-

Gift via ouderling Polinder: € 50,-

De collecten voor de kerk voor de maand december hebben opgebracht:

Kerk: € 4231,43

IPP: € 4516,18

Extra kerk: € 2245,03

Giften per bank: € 10,- / € 10,02 / 2x € 50,- / € 100,- / € 150,- / € 200,- / € 300,- / € 350,- / € 500,-

Gift via Ds. van Kooten: € 100,-

Gift via ouderling V/d Bosch: € 50,-

Gift via Vrouwenvereniging: € 65,-

Alle gevers na de Heere hartelijk dank.

Penningmeester College van Kerkrentmeesters

Zangavond m.m.v. Elspeets mannenkoor Con Amore

Samen zingen tot eer van de Heere rondom de uitzending van Harmen en Tjitske. Dat is wat we D.V. vrijdagavond 31 januari 2025 hopen doen. Harmen en Tjitske ervaren in hun werk regelmatig strijd, maar merken ook dat hun houvast in de Heere ligt. Het thema van deze zangavond is daarom ook "Houvast in strijd". Samen met het Elspeets Mannenkoor Con Amore, hopen we psalmen en geestelijke liederen te zingen. Ook hopen we meer te horen wat het voor de ouders van

Harmen en Tjitske betekent (heeft) dat hun kinderen zijn uitgezonden.

De avond begint om 19.30u en wordt gehouden in de kerk van de HHG Elspeet, Vierhousterweg 45 te Elspeet.

Toegang is gratis, wel zal er een collecte gehouden worden die volledig bestemd is voor het werk van Harmen en Tjitske. Van harte welkom!

www.maf.nl/harmenentjitske

Concert t.b.v. stichting Jafeth

Op D.V. zaterdagavond 1 februari is er in de Grote Kerk van Apeldoorn een concert met een missie. Het Urkermannenkoor 'Eiland Urk' o.l.v. Gerrit Schinkel zal mooie liederen zingen. U/jij kunt meezingen in de samenzang. Hugo van der Meij is pianist en Hendrik van Veen organist. Daarbij zal deze avond evangeliste Janneke Galvão-Hulst zelf aanwezig zijn. Zij is met verlof vanuit Brazilië en zal aan de hand van beeld en verhaal iets vertellen over haar werk onder kansarme kinderen in de krotten van Brazilië. Haar werk als 'een moeder in Israël' verdient onze hartelijke steun! Verder zal Lukas Ebbers iets vertellen over zijn interessante rootsreis naar Brazilië. Ds. J.W. Verboom zal een korte meditatie verzorgen. In verband met de reeds gesponsorde onkosten zal de opbrengst van de collecte geheel ten goede komen aan het missionaire werk van Janneke! Hoe kostbaar! Zo wordt het een mooi concert met een missie. Inloop is mogelijk vanaf 19.00 uur en de avond start om 19.30 uur. Entree is gratis! Kom en steun het goede doel en ontvang mooie muziek en inspirerende inhoud!

Achterban avond Alies Koetsier-van Ark St. Gave.

Altijd al meer willen weten over wat voor werk Alies Koetsier doet voor vluchtelingen? Ben je benieuwd naar wat vluchtelingen naar Nederland drijft? Of draag je het werk van Alies een warm hart toe en vind je het mooi om er meer over te horen? Van harte welkom bij de achterbanavond over het vluchtelingenwerk van Alies! Op D.V. vrijdag 7 februari hoopt Alies zelf wat te vertellen over haar werk. Ook zal Cali Kadionda, die vanuit Angola in Nederland is terecht gekomen, komen vertellen over hoe God zijn weg geleid heeft. De avond vindt plaats op 7 februari, 20.00 - 21.30 uur in de Verbinding, Westerlaan 1b te Nunspeet.

Geef je uiterlijk 3 februari op via abcalieskoetsier@gave.nl of 06-40265337.

Een hartelijke groet van de achterbancommissie.

Stichting De Vluchtheuvel

Stichting De Vluchtheuvel (uitgaande van de Gereformeerde Gemeenten) heeft als motto "samen aan de slag" — betrokken en vertrouwd! Wij bieden professionele hulp bij psychosociale uitdagingen op elk gebied van het leven. Onze hulpverlening kenmerkt zich door een heldere reformatorisch-christelijke identiteit en omvat onder andere: begeleiding bij identiteitsvragen, rouwverwerking, psychische problemen, werk gerelateerde problemen, huwelijks- en opvoedingsvragen en verslavingen.

Welkom in Elspeet

U bent van harte welkom op onze locatie in Elspeet voor een persoonlijk gesprek en gerichte ondersteuning.

Overige locaties: Dordrecht, Ede, Geldermalsen, Goes, Hoevelaken, Kampen, Middelharnis, Rijssen, Scherpenzeel, Woerden en Zwolle.

Aanmelden of advies?

Wij zijn op werkdagen telefonisch bereikbaar van 8:30 tot 17:00 uur op telefoonnummer: 0113 - 21 30 98.

Aanmelden kan ook online via: www.stichting-devluchtheuvel.nl/aanmelden of stuur een app naar 06-46505407.

Onze nieuwe aanmeldcoördinator voor regio Nederland – noord is: Abigaïl Janse-Pieterman.

Zij zal uw aanmelding uitvragen en adviseren over passende hulpverlening.

Met vriendelijke groet,

Marian Ruitenber

Bestuurder

M. 06-26764969

Ds.J.J.van Toorenenbergen te Elspeet (IV)

Tijdens de ambtsperiode van ds. Jan van Toorenenbergen in Elspeet kwam er een beweging op de been die de naam droeg 'Christelijke vrienden'. Het betrof daarbij leden van de hervormde kerk maar ook Evangelisch Lutherses, Hersteld Lutherses, Doopsgezinden (Jan de Liefde), Engels Episcopalen en zelfs hen die in 1834 met de Afscheiding mee waren gegaan zoals ds.A.Brummelkamp en ds.H.P.Scholte. Het kerkelijk kleurenpalet was niet zo uitgebreid als heden ten dage maar gescheiden optrekken was er ook destijds. Het was een voortvloeiende van het Reveil dat niet echt aan een kerk was verbonden maar in het algemeen een oproep was om in leer en leven zich naar Gods woord te richten omdat er een geest van diepe slaap heerste in kerk en samenleving. Vooral ook omdat het liberale denken in alle geledingen voortging. Deze opvattingen over de Heere en Zijn dienst gingen de scholen en liefdadigheidsinstellingen niet voorbij. Het

echte christelijke element ging ontbreken. We zouden het een beetje kunnen vergelijken met de jaren zestig van de vorige eeuw toen er uit onvrede met het gewone christelijk onderwijs en evengenoemde inrichtingen de trent kwam over kerkmuren heen om reformatorische organisaties in het leven te roepen. Men kan daar alles van vinden, schrijven en zeggen maar het heeft wel terdege zegen afgeworpen. Reeds tijdens zijn studententijd kwam van Toorenenbergen met mensen van het Reveil in contact, hebben we gezien. Niet in het minst vanwege de door hem vertaalde publicaties. Toen in augustus 1845 –van Toorenenbergen was nog geen jaar predikant in Elspeet– de 'Christelijke vrienden' voor het eerst vergaderden in Amsterdam was hij niet aanwezig, trouwens ook niet bij de volgende drie vergaderingen. Hij raakte er pas echt bij betrokken toen in 1847 door de 'Christelijke vrienden' het maandblad 'De vereeniging christelijke stemmen' werd uitgegeven. Naast doorwrochte theologische verhandelingen werd men in dat blad ook op de hoogte gehouden van wat er op christelijk filantropisch gebied gebeurde binnen en buiten de landsgrenzen. Daaronder hoorde ook de oprichting van het diaconessenwerk in Nederland. In het mei-nummer schreef ds. O. G. Heldring uit Hemmen –bekend van zijn Heldringstichtingen– namelijk een 'open brief' geschreven met als titel: 'Over het kerkelijk bestuur, aan mijn vriend ds.J.J.van Toorenenbergen'. Hij vroeg daarin de Elspeetse predikant in te gaan op de problematiek die volgens hem sedert 1816 in de hervormde kerk speelde toen het Algemeen Reglement van kracht werd. Volgens Heldring was de gemeente onmondig gemaakt en was het bestuur van de kerk alleen in handen van predikanten terwijl de ouderlingen (als vertegenwoordigers van de gemeente) onmondig waren. Heldring moest even geduld hebben. In het januari-nummer van 1848 schreef de Elspeetse predikant voor het eerst in dit blad een artikel met als titel: 'In welke betrekking staat de Nederlandsche Hervormde kerk tot hare formulieren'. Dit omdat in Leiden onder protest van rechtzinnige gemeenteleden dr. Abraham Rutgers van der Loeff (1808-1885) een aanhanger van de moderne Groninger Richting toch beroepen werd en werd bevestigd op 9 mei 1847. Hoewel het geen Kerst was provoceerde deze moderne predikant door zijn intreetekst te nemen uit het Kerstevangelie: 'Vreest niet, want Ik verkondig u grote blijdschap'. In het artikel wijst van Toorenenbergen er op dat ondanks het feit dat de binding aan de drie formulieren van enigheid sedert 1816 minder strak was dan in 1618 het toch helder mocht zijn dat alle wind van leer niet toegelaten mocht worden op de kansel.

Ik citeer: 'Geen dierbaarder belang is er voor de kerk van Christus dan de leer der waarheid (...) al wat daar tegen is leidt onder de schone schijn van gemoedelijkheid tot allerlei dwaling. Het zet de eigenwijsheid en zekere conventionele waarheid op de troon en sluit de waarheid Gods buiten'... 'Het mag waar zijn, dat een geschreven belijdenis niet onbepaald noodwendig is tot het bestaan van een christelijke kerkgemeenschap. Het is een even zeker resultaat der geschiedenis dat de omstandigheden zodanige schriften in het leven hebben geroepen.' Van Toorenenbergen hekelt het feit dat het Classicaal Bestuur de bezwaren tegen het beroep van ds. Rutgers van der Loeff wegwuifde door de aanklagers neer te zetten als 'onkundigen, partijzuchtigen en sectemakers'.

Inmiddels bezocht hij ook diverse vergaderingen van de 'Christelijke Vrienden' zoals op 11 augustus 1847 in de pastorie van ds. Heldring te Hemmen samen met o.a. ds. Nicolaas Beets uit Heemstede, ds. G. C. Callenbach uit Nijkerk. Ds. J. C. Eijkman uit Nunspeet en ds. J. C. de Vijver uit Zegveld. Ook in Amsterdam was hij present waar op 20 en 21 oktober 1847 een grote vergadering werd gehouden te Amsterdam onder leiding van Groen van Prinsterer, de pleitbezorger van de 'Hervormde gezindheid' over de kerkmuren heen. Hij zag in dat alles wat hervormd heet nog niet hervormd is. 'De Kerk is niet een verzameling van individuen wier veranderbaar gevoelen haar geloof naar de vele bochten ener publieke opinie van jaar en dag wijzigt en verbuigt' zo schreef hij in zijn geschrift 'het recht van de Hervormde gezindheid'. Op 29 november 1847 schreef van Toorenenbergen aan Groen van Prinsterer dat de Christelijke Vrienden niet zozeer voor een summum jus (hoogste recht) waren betreffende de belijdenisgeschriften. Hij stond met anderen niet zozeer juridische maatregelen voor ter handhaving van de belijdenis maar geestelijke overtuigingskracht.

Voor zijn vertrek naar Vlissingen hield hij in 'De Klomp' bij Veenendaal op 11 mei 1848 een lezing voor de vereniging 'Christelijke Vrienden' over de Drie-eenheid Gods samen met Nicolaas Beets. De predikanten die deze conferentie bezochten (22 in getal) waren onder de indruk.

Precies een maand later deed hij intrede in Vlissingen. Doordat hij nu veel verder van het midden van het land was verwijderd kon hij minder aanwezig zijn op de vergaderingen van de Christelijke Vrienden. Daar tegenover stond dat de Hervormde gemeente aldaar destijds een zeldzame bibliotheek bevatte, speciaal voor predikanten. Hij kon daarin naar hartenlust grastuiven om op die wijze talloos veel artikelen te

schrijven. Overigens bestaat die bibliotheek niet meer want tijdens de Tweede Wereldoorlog is die hele boekerij die inmiddels in Middelburg terecht was gekomen geheel verwoest door brand.

Van Toorenenbergen heeft het in Vlissingen druk gehad. Catechisatie –om maar iets te noemen– werd niet alleen in het winterseizoen maar ook in de zomer gegeven terwijl ze 'met ijver' werden bezocht.

Waar hij in Elspeet geen last van had, was wel het geval in zijn nieuwe gemeente, namelijk problemen met Rooms Katholieken. Een aanzienlijk gedeelte van Vlissingen was dat toegedaan en zij probeerden onder de vleugels van de hervormde gemeente te schieten middels een wat men wel 'proselijtenjacht' noemde in de Vlissingse notulen. Omdat Vlissingen havenstad was leverde dit ook de nodige problematiek op voor de hervormde gemeente vanwege ontucht en overmatig alcoholgebruik. Met het oog daarop werd een boekje uitgereikt waaraan ds. van Toorenenbergen zijn medewerking verleende, getiteld 'De Bijbel in het huis van den dronkaart'. Vanaf 26 september 1850 werden op maandagavond bijbellezingen gehouden ten behoeve van de armen. Voor wat hoorde wat want wie regelmatig absent was kreeg dan geen winterhulp of werd zelfs geschrapt als hulpbehoevende (Wordt vervolgd D.V).

Bijbelse ambten en beroepen (C)

Het feit dat er verscheidenheid van talen is heeft zijn herkomst uit de torenbouw van Babel. Vanaf die tijd gingen de bouwers in groepen uiteen omdat men elkaar niet kon verstaan. Toch heeft de Heere nog de mogelijkheid gegeven om elkaar te verstaan door middel van een tolk. Vandaag de dag kan dat zelfs middels de telefoon, al blijft dat wel gebrekkig. Mooi in ieder geval dat door tolken mensen elkaar kunnen bereiken en keurig vertaald worden vanuit het Nederlands in het Spaans of vanuit het Japans in het Nederlands om maar iets te noemen. Om van doventolken maar niet te spreken. Wat mogen die laatsten ook van grote betekenis zijn, niet in het minst bij kerkdiensten. Eenmaal komt in de Bijbel een tolk ter sprake onder de benaming taalman. We lezen daarvan in Genesis 42:23. Wanneer de broers van Jozef naar Egypte komen om graan te kopen omdat de honger groot is in Kanaan komt er een tolk tussen Jozef en de broers. Op zich was dat natuurlijk niet nodig want Jozef kon ze opperbest verstaan. Dat liet Jozef niet blijken. Vandaar dat de taalman tussenbeide trad. Het was maar goed ook want toen de emoties hoog werden bij Jozef toen de broers met elkaar met schuldbewustzijn spraken over het feit dat ze onbarmhartig hadden

gehandeld jegens hun jonge broer kon hij zich even terugtrekken. Toen maanden later de broers weer terug kwamen en hij zich bekendmaakte als Jozef stuurde hij eerst alle mensen weg inclusief de tolk en maakte zich bekend als hun broer Jozef.

Hoewel Daniel niet bekend staat als 'taalman' heeft hij ooit ook eens alzo gefungeerd. Dat was het geval toen koning Belsazar tijdens zijn dronkemansfeest waarbij de vaten uit de tempel misbruikt werden opgeschrikt werd. Een hand schreef op de wand de woorden 'Mené, mené, tekél, upharsin'. Niemand was bij machte deze woorden te vertalen totdat de koningin-moeder op Daniel wees. Onthutsend was de vertaling van die woorden want het betekende in het kort: geteld, geteld, gewogen en te licht bevonden. In plaats van zich te bekeren beloofde Belsazar Daniel met een gouden keten om de hals. In diezelfde nacht kwam Belsazar om.

De discipelen treden in Handelingen 2 niet op als tolken maar wel als sprekend in vreemde talen zoals de Heilige Geest hen gaf uit te spreken. Wat moet dat bijzonder zijn geweest dat eenvoudige vissers diverse talen beheersten.

In Gods woord wordt naast het feit dat er een diversiteit aan talen is nog eens nadrukkelijk gesproken van 'vreemde taal'. Dat is dan de tongentaal, die met name in Korinthe gesproken bleek te worden. Wanneer men vol was van de Heilige Geest begon men allerlei klanken voort te brengen die voor een buitenstaande onverstaaenbaar waren. Paulus is er volgens 1 Korinthe 14 daar weliswaar geen tegenstander van maar wil dat die vreemde woorden ook vertaald worden. Volgens Paulus dreigt het gevaar dat men iemand die in tongentaal spreekt 'uitzinnig' genoemd wordt. Vandaar dat zijn raad is om het gesprokene in tongentaal te laten uitleggen. Zo die tolk er niet is dan diene men te zwijgen. Paulus kon het ook. 'Ik dank God dat ik meer vreemde talen spreek dan gij allen; maar ik wil liever in de gemeente vijf woorden spreken met mijn verstand opdat ik ook anderen moge onderwijzen, dan tien duizend woorden in een vreemde taal' (1 Kor.14:18-19).

Hilarisch overigens dat men op de synode van Dordrecht in 1574 het orgelspel in verband bracht met deze tekst. In artikel 50 lezen we het volgende: 'Aangaande het spelen der orgelen in de gemeenten, houdt men, dat het gans behoort afgezet te wezen volgens de leer van Paulus in 1 Korinthe 14:19. En alhoewel men het alsnog in sommige van deze kerken, alleen in het einde der predikatie gebruikt, op het scheiden van het volk, zo dient het nochtans meest

om te doen vergeten wat men voorheen gehoord heeft.... Zo kun je het blijkbaar ook bekijken...

Bij de diensten

Komende zondag hopen we elkaar tweemaal te mogen ontmoeten rondom Gods woord. In de morgen dienst zal Mattheus 6 worden voorgelezen terwijl we in de middagdienst zondag 6 van de Heidelberger Catechismus hopen te behandelen. Gezegende diensten toegewenst.

Ter overdenking

Wat hebben wij in ons gebed menigmaal weinig ontzag en eerbied voor de Koning des hemels! Zeg mij eens, indien eens iemand voor de koning geroepen werd om verantwoording van zijn kwaad gedrag te doen, of om een verzoek aan de koning voor te dragen, of om pardon en vernietiging van doodvonnis te smeken (...) en dat hij met de koning sprekende gedurig door de ramen keek, of dat hij onder het spreken met de koning zich bezig hield met naar een vlieg of een mug te grijpen, zou gij van zo iemand niet zeggen dat het een akelig mens was? En nu, dan mag u waarlijk u zelf bij zo iemand vergelijken, ja nog veel erger uzelf als hem bestraffen, terwijl wij niet zelden zo achteloos en oneerbiedig zijn voor de Koning der koningen, terwijl wij arme zondaren, moesten smeken als eerbiedige boetelingen om vernietiging van ons eeuwig doodvonnis (Wulfert Floor 1818-1876).